



Voldstafetten

Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET

60. årgang nr. 3

marts 2022

DE TRE SVAR - en fortælling om forskelligheder.

Denne fortælling om forskelligheder er en tilpasning af en historie af Lev Tolstoj.

Der var engang en by, hvor der var hårde vintre med daglige snefald og temperaturer, der fik alle beboerne til at ryste.

På dette sted boede et par, der ikke havde børn. De to følte sig meget kolde hele tiden, og uanset hvor varme de var, akkumulerede de sjældent nok varme til at føle sig godt tilpas. Begge var trætte af denne situation, men de vidste ikke, hvad de skulle gøre ved den. - på den anden side havde en af deres naboer et stort hus og en enorm familie. Han klagede aldrig over kulden og nød tværtimod varme aftener om vinteren. - Da de bemærkede dette, kunne de ikke undgå at undre sig over, hvorfor deres nabo ikke følte sig kold, lige som de gjorde.

Da det var meget koldt, havde naboen taget den foranstaltning at forstærke vægge og lofter med en meget varm slags træ. Måske ville det også fungere for dem.

Reparering af huset.

Parret indså, at deres vægge og lofter var meget skrøbelige. De fortsatte med at spare penge i et godt stykke tid, indtil de havde nok til at forstærke deres hus med smukt varmt træ.

Sommeren kom, og de begyndte at få det uudholdeligt varmt. Den eneste måde at finde lettelse på, var ved at forlade huset, fordi det indeni stort set var en ovn. De troede, at det måske var den pris de måtte betale for at have et varmt hus om vinteren.

- Men da vinteren kom, følte de stadig ikke den varme de forventede. De rystede måske ikke, som de engang gjorde, men de var stadig kolde.

Kede af situationen gik de hen til deres nabos hus for at få et svar.

Parret talte om deres situation med deres nabo. Naboen tænkte et øjeblik og fortalte dem, at måske det, de havde brug for, var en god brændeovn. Måske på den måde kunne de fjerne det forstærkende træ og være køligere om sommeren, uden at skulle udholde den hårde kulde om vinteren.

Manden så naboens brændeovn, og sørgede for at huske nøjagtigt, hvordan den så ud, så han kunne købe den samme. Ovnene var enorm og fabelagtig og afgav rigtig god varme. Det naboene havde fortalt dem, var helt fornuftigt, at købe den samme brændeovn ville helt sikkert løse deres problem.

Derfor fjernede de det forstærkende træ, og stablede det op på deres terrasse. Den følgende vinter følte de sig ikke kolde for første gang, på grund af alt det oplagrede træ, de kunne brænde.

Nogen tid gik, og sommeren kom. Som planlagt føltes huset friskt og behageligt. Parret var til sidst lykkelige. Før vinteren kom, lagrede de en god mængde træ. De var nemlig nødt til at fodre deres brændeovn konstant på grund af dens enorme størrelse.

Derefter kom vinteren, men med en ny skuffelse. Træet de havde stablet, varede kun et par uger.

- Manden tog derefter nogle bjælker fra væggene at brænde dem på komfuret. Han gentog processen flere gange. Denne fortælling om forskelligheder beretter selvfølgelig, at jo mere træ de fjernede, jo koldere fik de det.

Der kom en tid, hvor en af deres vægge var næsten væk. Og de fortsatte med taget. Naboen, der observerede situationen, bekymrede sig for parret og gik over for at tale med dem. Han forklarede, at der ikke var nogen mening i at ødelægge huset for at fodre ovnen. Og hvis de ødelagde deres tag, ville brændeovnen ikke være i stand til at forhindre dem i at fryse.

Parret var oprørte. De havde fulgt deres nabos råd, og kunne ikke løse deres problemer. Hvorfor skulle han rådgive dem nu? Naboen gav dem derefter et tredje svar. Hans hus var stort og havde store vinduer. Derfor følte de sig ikke varme om sommeren, og det var også grunden til, at han havde brug for en stor brændeovn.

- Og det var deri, deres forskelligheder lå, de havde lånt løsninger, der var beregnet til at løse andre problemer - - .

(Sakset fra ”Udforsk Sindet”)

Arne

~~~~~  
Oversigt over kommende arrangementer i 2022 (se også hjemmesiden):

**GILDETING: tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 i Stuehuset på Rødovregård (se nedenfor)**

**I-dag: lørdag 12. marts kl. 9.30 i Roskilde (se nedenfor)**

**Sct. Georgs Gildehal: lørdag d. 23. april på Rødovregård**

**Tur med Sagafjord: lørdag d. 18. juni kl. 13.00 i Roskilde**

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: [krogh@musling.dk](mailto:krogh@musling.dk)

Indlæg i Word. Standard A4/STÅENDE og uden *specielle tekstfelter*. Tak.

Lederen/forsiden i APRIL-no. skrives venligst af **gruppe 3**

Nils

~~~~~  
Vi siger tillykke til:

Jytte Wichmann som fylder 75 d. 17.3.

Jytte Ulstrup som fylder 90 d. 24.3.

Jytte Ulstrup har sagt, at alle var velkomne til morgenkaffe på dagen kl.10.00.



Kære Gildebrødre.

Mange gange tak for fine blomster, chokolade, telefonopringninger og besøg i forbindelse med mit lange hospitalsophold.

Jeg glæder mig, til jeg bliver rask nok til at vi kan se igen.

Mange hilsener, men ingen knus

Inge.

Med venlig hilsen

Inge Randrup Andersen



~~~~~



# NYTÅRSGILDEHAL

## LØRDAG DEN 12. FEBRUAR 2022



### NYTÅRSGILDEHAL referat

Vi startede forhallen med et fint glas lyserød vin og at ønske hinanden

Godt Nytår! Det var jo vores første sammenkomst meget længe.

Derefter holdt vi en fin Gildehal, helt efter bogen, med noget dejligt sang og musik.

Efter gildehallen satte vi os til et fint pyntet bord efter de bordkort vi havde fået.

Det gav en fin blanding af grupperne.

Så stod der en dejlig middag på programmet. Den bestod af en forret med krebs og

rejer med forskelligt tilbehør. Hovedretten var oksesteg med kartofler og bønner

svøbt i bacon. Desserten var Skildpaddeislagkage. Det hele smagte dejligt!

Snakken gik under hele middagen det var jo længe siden vi sidst havde været

sammen. Der var lavet et fint sanghæfte, så imellem retterne fik vi rørt

Stemmebåndene.

Efter middagen fik vi kaffe og småkager, de var ikke just små.

Derefter var der underholdning. Den bestod af et Stå op Banko. Dvs. alle fik en Bankoplade og så skulle vi stå op. Når så et af tallene på vores plade blev råbt op,

Så skulle vi sætte os ned. Det gjaldt om at være den sidste der stod.

Den sidste fik så et rigtigt BRAVO på spejdermaner som præmie. Det var sjovt.

Da det var færdigt gik snakken videre til 21.30 hvorefter vi ryddede plads til at danne

Broderkæde og slutte en dejlig aften. Tak for i aften.

Bodil



## INDKALDELSE TIL GILDETING

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19:00

i Stuehuset på Rødovregård

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Gildemesteren aflægger beretning
4. Gruppeledernes beretninger
5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger
6. Behandling af indkomne forslag  
Der er indkommet 1 forslag til behandling.  
Forslaget omhandler ændring af grupperne  
Og er stillet af gildeledelsen.
7. Skatmesteren fremlægger de reviderede  
regnskaber for 1.1.2021 til 31.12.2021 og  
budget for året 1.1.2023 til 31.12.2023  
herunder fastsættelse af gildeskat.
8. Valg
  - a) Valg af gildemester (Bjarne Wichmann modtager genvalg)
  - b) Valg af gildekansler (Kurt Lundsteen modtager genvalg)
  - c) Valg af gildeskatmester (Lilli Guldmann modtager genvalg)
9. Valg
  - a) Valg af suppleant for gildemester  
Valg af suppleant for gildekansler  
Valg af suppleant for gildeskatmester
  - b) Valg af Gildets udviklingsmedarbejder (GU) (Preben Sørensen modtager genvalg)
  - c) Valg af Gildets internationale medarbejder (GIM) (Lone Mosander modtager genvalg)
  - d) Valg af Flagherold (Bodil Kæmpegaard modtager genvalg)  
Valg af Dørherold (Ulla Lundsteen modtager genvalg)
  - e) Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse

### 10. Eventuelt

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest en måned før gildetingets afholdelse.

Med Gildehilsen

Kurt Lundsteen (GK)

NB. Gruppeledere bedes orientere gruppemedlemmer uden mail

---



# I-DAG



## LØRDAG DEN 12. MARTS 2022

Afholdes der **I DAG** i Gildehuset,  
Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde.

Program for I-DAG'en vil være:

Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.

Herefter vil Kvindelig eventyrer m.m. Cecilia Vanman fortælle om det Antarktiske kontinent  
Verdens dybfryser og Pingvinernes rige

Vi tages med på en fascinerende sejlads til det Antarktiske kontinent, hvor man møder et  
sandt overflødhedshorn af dyreliv, og overvældende natur.

ca. kl. 12.30 er der frokost

Vi regner med at slutte ved 14.00- tiden

Hele arrangementet koster **100,00 kr. pr. person** incl.  
drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe.

**Bindende tilmelding senest den 4. marts 2022 til:**

GU

eller

DUS : Birthe Sander mail: [birthesander@gmail.com](mailto:birthesander@gmail.com)

Mobil: 60803795

På gensyn DUS/GU gruppen

Forhåbentlig er Corona så meget overstået at vi må mødes igen. 3. gang bør være  
lykkens gang

Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads. Tilmelding er bindende da vi  
bestiller mad ud fra deltagerantal



M/S SAGAFJORD

EN OPLEVELSE PÅ ROSKILDE FJORD

## **Distriktets 25-års jubilæum**

vil vi endnu en gang fejre. Denne gang med:

**En sejltur med Sagafjord med frokost om bord**

**Lørdag den 18. juni 2022 kl. 13.**

Vi mødes ved Sagafjord og går om bord.

Skibet sejler kl. 13.30, og turen varer ca. 2½ time.

På skibet påregner vi at have vores egen salon.

Efter sejlturen går de, der har lyst, op i Sct. Georgsgildernes hus i  
Roskilde,

hvor vi byder på kaffe og kage.

Sagafjords pris for sejltur og frokost er kr. 139,- og 195,-, men  
da distriktet giver et pænt tilskud, er deltagerbetalingen kun

**Kr. 100,-**

Hertil kommer drikkevarer, der afregnes særskilt med skibet.

**Gildeledelsen vil gerne have jeres forhåndstilmelding**

**til Bjarne Wichmann snarest, og senest 1. marts.**

**Og oplys om i deltager i spisning på Sagafjord**

**og til kaffe og kage i Sct. Agnes, Sct. Georgsgildernes hus i  
Roskilde, Eller kun deltager i spisning på Sagafjord**

## REFERATER:

### Gruppe 1 møde hos Bjarne den 7. 2. 2022

Endelig kom vi i gang igen. Dejligt at vi kunne ses igen uden restriktioner. Bjarne var desværre kommet til skade, så det var Jytte som stod for den kulinariske del af seancen, Tak for mad.

Bjarne havde forberedt et indlæg om Børsen, en af Københavns ældste og markante bygninger.

Børsen blev oprindeligt benyttet som varebørs. Det er blandt andet på den baggrund, at den i dag betragtes som Europas ældste børs. Børsen, som Christian IV lod opføre fra 1618 til 1624, skulle danne grundlag for København som handelsplads.

Børsen er mest kendt for sit snoede tårns spir. ”Dragespiret” som det hedder, er fra 1625 og er udformet som fire dragehaler, der snor sig om hinanden. Spiret har tre kroner på toppe, der symboliserer storriget Danmark, Norge og Sverige. I 1775 blev et nyt spir opført omtrent som det gamle, da der var fare for at det gamle skulle styrte ned. Selve spiret skulle efter sigende beskytte huset mod fjendeslag og band. Der er måske en vis sandhed i det. Børsen har flere gange overlevet branden i nærheden. Christiansborg har brændt flere gange, nabobygningen Privatbanken har været i brand og det samme har Proviantgården i Slotsholmsgade i 1992.

Da Børsen i dag er privat ejet, og har været det siden 1857, er der ikke på normal vis adgang til bygningen. Det er heller ikke et museum, men ejes af Dansk Erhverv.

**Preben Sørensen**

### Gruppe 2

Gruppen samledes d. 15. febr. hos Jytte, der havde fremtryllet et fint kaffebord. Mogens talte derefter om det kommende gildeting, og om omfordelingen af gildebrødre, så vi bliver 3 grupper i stedet for 4. Mogens vil gerne fratræde som gruppeleder, og vi synes at han har gjort et fint arbejde, tak for det.

Vores emne er danske øer, og Jytte havde valgt at tale om Mors.

Mors er Limfjordens største ø. Den blev dannet for 55 millioner år siden, og den er præget af store molerklinter og er det eneste sted med dette i verden. Klinerne er med på Unescos liste over verdensnaturarv. Klinerne ligger som perler på en snor fra Sundby i vest til Ejerslev i øst.. Der er over hundrede års tradition for at grave efter leret. Leret bliver brugt i byggeindustrien og har stor isoleringsevne. I dag er der stadig 3 aktive molergrave, der leverer materiale til en fabrik ved Skarrehage.

En interessant ting er, at når man ikke er optaget af arbejdet, kan man søge efter fossiler.

**Arne**

### Gruppe 3

Vi - Margit, Bodil og undertegnede – mødtes hos Birthe, som havde lavet et veldækket frokostbord. Vi nød maden mens vi talte om løst og fast. Talte om gruppedeling, klarede gruppe kassen, lidt om middagen efter Sct. Georg Gildehal, som gruppen har fornøjelsen af at arrangere.

Birthe havde valgt at fortælle om Frijsenborg Slot beliggende i Østjylland i Hammel

Kommune – nu Favrskov kommune. Birthe havde som spejder været på løb i Frijsenborg skovene og kom jævnlige der siden, da hendes søster boede op ad skoven.

Greve Bendt Tito-Wedell overtog godset da han var 8 år efter hans fars tidlige død. Han ejer også Wedelsborg på Fyn, og er således landets største jordbesidder. Frijsenborg er på godt 6.000 hektar.

Først kendte ejer var Valdemar Parsberg år 1583-1607. Selve slottet blev bygget i 1693. Godset drives moderne med gode værdier – socialt ansvarligt måde - for land- og skovbrug, jagt, planteskole og ikke mindst deres *herregårdskyllinger*.

Vi siger tak til Birthe for en god eftermiddag.

**Nils**

### Gruppe 4

Ja så blev der holdt gruppemøde, tirsdag d. 22 feb. hos Grethe, Inge var desværre ikke tilstede skulle på hospital, ellers var vi alle mødt. Vi kom til lækker middag, og kaffe med småkager, herligt og som altid stod munden ikke stille på nogen.

Nå vi kom da til dagsordenen ved mødet: kasse, og siden sidst, fødselsdagsprisen, måske bliver det Johannahuset, lidt om Sagafjord, fødselsdage, mødeplan, gildeting og eventuelt.

Og så stod Jørgen for dagens emne: Jeppe Aakjær.

Havde taget Sangen Lulu rokken går med på computer, men midt i det hele ville den ikke mere, øv Jeppe Aakjær blev født Jensen [10 september 1866](#) ved Skive i Fly Sogn. Barndommen i Fly Enge og tiden omkring sin skoletid og konfirmandstuerne var der hans digterinde begyndte at spire. Jeppe Aakjær var en af vores største digter og forfatter, hvor han i dag er kendt for en lang række meget smukke danske sange som bl.a. er:

Jeg bærer med smil min byrde.

Ole sad på en knold og sang.

Jeg er havren.

Stille hjerte - sol går ned.

Jens vejmand.

Og mange flere, samt forfatter til romaner, noveller, digte, og skuespil.

Som 16 årlig forlader han sin hjemstavn og drager til Staby Højskole, ( her står en statue af Jens vejmand ). Han kom fra et meget fattigt bondemiljø, hvor han med resten af børneflokket måtte ud og arbejde for at overleve. Efter opholdet på højskolen tog han til København for at uddanne sig ved Blågårds Seminariet, og her blev han stærk optaget af tidens radikale ideer. Han var først gift med forfatterinden Marie og siden med Nanna og de to flyttede til gården i Jente efter at de blev gift 1907. Han døde i 1930, og Nanna blev boende på gården i Jente ved Limfjorden til hun døde i 1962, hun levede i 32 år alene på Jenle, og hun blev 88 år.

**Jørgen**

---

~~~~~

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens marts nummer
Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. april 2022

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside: www.vestvold.dk

På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten.

Vi henviser også til distriktets hjemmeside:

www.rohedi.dk

Gildemester: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 2942 5850

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.: 2762 0524

G. skatmester: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1435/ krogh@musling.dk