

Voldstafetten



57. årgang
Nr. 5

Maj
2019

Kom - kære Maj

Kom maj du søde milde, gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.

Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så.
Ak, kære maj, hvor gerne igen i marken gå.

Årets første blomster, Erantis, Vintergæk og Krokus er nu væk, men heldigvis er mange nye på vej. Dagene er blevet længere og luften mildere. Nu kommer maj, som jeg synes er en af de dejligste måneder. I haverne står Forsytia med sine lysende gule blomster, og folk valfarter til Bispebjerg kirkegård, hvor de mange Kirsebærtræer står i blomst og rundt omkring blomstre også andre træer. I skoven kommer Anemonerne frem og knopperne på træerne springer ud og på ingen anden tid, er bøgen så smuk lysegrøn. Rundt omkring hører man også fuglestemmer, det er som om alting er vågnet op efter vinteren.

Jeg ønsker jer alle et fortsat godt forår og en dejlig
varm og solrig sommer.

Inger



Runde dage og Tak

12. maj bliver **Birthe Anker** 85 år

15. maj bliver **Kurt** 80 år.

Voldstafetten og Gildet ønsker dem begge en god dag.



Kære alle

Tak for blomster, besøg og hilsener under mit lange hospitals ophold. Nu forestår en lang genoptræning, hvis jeg skal gøre mig håb om at bruge hånden igen.

mange venlige hilsener --- Inge Randrup Andersen.

--- o o o ---

Set i porten på Rødovregård. Sct. G. har lagt navn til en kilde



Det sidste Loppemarked

Kære Gildebrødre en æra er snart forbi.

Den 17. maj afholder vi vores sidste loppemarked i Rødovre Centrum.

For nogle af os har det været nogle spændende opgaver at deltage i.

Men dette sidste loppemarked skal selvfølgelig også være et vi husker.

Forberedelserne har været i gang længe, med udsendelse af invitationer, over 200 med mail, og ca. 50 med brev.

Invitationerne var dårligt sendt ud, før de første havde betalt.

I år havde Lilli påtaget sig opgaven med at registrere indbetalingerne, et stort arbejde, som Lilli skal have stor tak for.

Nu er staderne fordelt, og de første stadepladsbreve sendt af sted, i alt sendes 251 ud, og fra den 29. april skal de sidste stader lejes ud, i alt 31 stk. vi har altså 282 stader.

Vi skal nu løse de sidste opgaver med opmåling, bemanning af eget stade, bemanning til rondering og rengøring under selve loppemarkedet. Hertil skal der bruges hjælpere, så meld jer til opgaveløsning, meget kan klares, uden man har den store mobilitet. Med en omskrivning af en amerikansk præsidents udsagn:

spørg ikke hvad loppemarkedet kan gøre for dig,
men spørg hvad du kan gøre for loppemarkedet.



Kære Gildebrødre.

Hvem vil hjælpe på vores **eget stade** på loppemarkedet d.17. maj?

Der er et tidligt hold (8-12) og et sent hold (12- til vi har pakket sammen).

Jeg vil meget gerne vide, hvor mange der vil komme og hvornår.

Mange gildehilsner.

Bodil

Tur i Naturen 2019 – Kongelundsfortet

Tirsdag den 14 maj kl. 10:00

tager vi med bus fra Viften, Rødovre.

Medbring din egen luksusmadpakke og drikkevarer, som du forhåbentlig kan nyde på en bænk og på en solskinsplet i smukke naturomgivelser. Vi vil derpå lave kaffe og te over bål, og du får derfor mulighed for at komme til at lugte lidt af røg. Medbring også et solidt drikkekrus. Til kaffen serveres hjemmebagt kage.

Husk solidt fodtøj og påklædning, som er passende til dagens vejr.

Vi vil gå rundt på fortet og beundre de gamle bygninger. En soldat, som tidligere har aftjent værnepligt ved Kongelundsfortet, har lovet at guide os rundt og vil fortælle om fortet. Desuden bliver det muligt at klatre op i udsigtstårnet. - Der bliver også en konkurrence.



Københavns befæstning:

https://da.wikipedia.org/wiki/København_Befæstning

På hjemturen vil vi gøre stop i nærheden af Amager Naturcenter, hvor vi vil vandre i naturen for at betragte flere store natur-kunstværker.



Pris for denne tur er **kr. 60.** - Forventet hjemkomst kl. **16:30.**

Gruppevis tilmelding til gruppe 2 ved Jens på mail: jens@foghmar.dk

senest den 7. maj 2019.

- og naturligvis ta'r vi eget affald og tom emballage med os hjem.



Roskilde Hedebo FriluftsgildeHal

Indbydelse til Friluftsgildehal

Mandag den **17. juni 2019** i ”Naturhytten i Hedeland”

Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163)

Fællesspisning **kl. 18**, hvor der vil blive serveret forloren skildpadde med flute og sherry, inkl. øl eller vand.

Gildehal kl. 19:30 med indsættelse af **ny kansler**.

Foredrag kl. 20:30 med sognepræst ved Glostrup Sogn



Marlene Højen Lundquist, der vil fortælle om ”**mangfoldigheden i grænseland**”.

<https://www.bovbladet.dk/bovbladet/Malene-Hoejen-Lundqvist-elsker-mangfoldigheden-i-graenselandet/artikel/109081>

Efter foredraget vil der blive serveret kaffe med tilbehør.

Prisen for dette arrangement er: **65 kr.** pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding **senest den 1. juni 2019** til

Arne Bjerager

Tlf: 29 21 98 70 eller mail: abjerager@mail.dk

m.v.h. Distriktsgildeledelsen

Sct. Georgs Gildehal – 27. april 2019

Vi var omkring 23 gildebrødre til aftenens Gildehal. Det var en særlig aften, hvor vi fik ny gildemester. Bjarne afgik efter seks år, og Jens Foghmar tog over som ny gildemester. Til gildehallen blev Inger optaget som ny gildebror.

Ved den efterfølgende spisning var den glimrende mad leveret af Strandens Forsamlingshus. Vi fik sunget en del sange, og der blev sagt mange gange tak til både afgående og den nye Gildemester. Gaver var der også.

Da spisningen var slut, var højdepunktet, da Jørgen læste en udvalgt historie om, "Hvad fatter gør, det er altid det rigtige". Bondemanden der ved adskillige byt fra en hest til sæk gamle æbler - og vinder så en sum guldmønter fra to englændere.





Roskilde Hedebo I-Dag om Sprogø

DUS gruppen fra Roskilde Hedebo Distrikt havde indbudt til I-Dagen med et foredrag af Carsten Egø Nielsen.

Vi var 43 gildebrødre, der den 16.marts hørte foredraget med historiker, Carsten Egø Nielsen, om "Pigerne på Sprogø",

Carsten Egø indledte med at omtale de romaner, der er skrevet om pigerne på Sprogø, det er gode romaner, men handler ikke om virkelige personer. Derfor var Egø glad for at kunne komme og fortælle sandheden om pigerne. Der er også mange myter om Sprogø, for kun overlægen havde ret til at udtale sig, så der var megen tavshed om det, og deraf opstår myterne.

Man skal huske at vurdere ud fra de vilkår, der gjaldt dengang, det man gjorde dengang, vil man ikke gøre i dag. Samfundet har selvfølgelig udviklet sig, det skal man have i baghovedet.



Dispositionen for Egøs foredrag var følgende: grundlaget for den viden man har, lidt om øens historie, lidt om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, lidt om hverdagen for pigerne, ganske kort om Sprogø under besættelsen og endelig nogle sammenfatninger til sidst.



Carsten Egø har brugt journaler for 100 af de 500 personer, der i løbet af de 38 år fra 1923-61 har haft ophold på anstalten. Journalerne ligger på rigsarkivets afdeling i Viborg, fordi Sprogø hørte under en stor åndssvageanstalt, Brejning, der ligger i Jylland ved Vejle. Journalerne er dog omfattet af restriktionerne om, at man skal have været død i 75 år, før nogen kan få adgang til personlige oplysninger. Så man må søge og argumentere godt for det samt underskrive blanketter om tavshedspligt. I journalerne skriver overlægen og forstanderinden om de oplevelser de har med pigerne, det er meget lidt, der foreligger fra pigerne selv. Det drejer sig meget om forstanderindens samtaler med pigerne om arbejdet, og hvad de ikke måtte osv.

Egø fortalte herefter om øens historie, om Valdemarsmuren, som for nyligt er blevet restaureret. I 1560'erne strandede Frederik II på Sprogø i syv dage, derefter bestemte han, at man altid skulle kunne få kost og logi

på Sprogø. Disse bygninger kunne bruges, da man startede pigehjemmet, der gik kun 2½ måned fra det blev besluttet, til pigerne flyttede ind, hvilket kun kunne lade sig gøre, fordi bygningerne stod der.



Efter foredraget, var der et tag selv-bord med en lun anretning med diverse grønsager og drikke. Eftermiddagen sluttede med kaffe og kage, en god dag at mindes.

Tak til den arrangerende gruppe (DUS). Arne Bjerager (for Birthe Sander)



Gruppe 3, - GruppeMøde 9. april Nils

Gruppen mødtes denne gang hos undertegnede. Kun Tove, Karen, Bodil og Margit var mødt, idet Birthe S. og Sine havde andre gøremål. Vi spiste, og snakken var som sædvanlig fin.

Vi fik efter maden klaret 'kalenderen' med tilmelding til de forskellige arrangementer i Gildet. Vi fik sunget en sang – så godt vi nu kunne.



Emnet "et sted i Danmark med betydning for mig" stod jeg for. Jeg havde valgt at fortælle løst og fast om Femø - en af Danmarks 100 beboede øer. Som man siger på Femø: "Hvor Himlen kysser Jorden".

Nærmere betegnet ligger den midt i Smålandsfarvandet - stort set midt imellem Sjælland og Lolland.

Femø ligger i Lolland kommune men naturmæssigt knytter den sig med sit morænelandskab mere til Sydsjælland smukt med bakker og dale, hvor Lolland

som bekendt er noget fladere.

Femø har eksisteret med mennesker siden stenalderen. Der er fundet mange stenalder-redskaber og smykker fra jern- og bronzealderen.

Femø er 1138 ha stor. Kirken (år 1527) er interessant bl.a. for dens krucifiks fra 1300-tallet, som i dag er omkranset af kalkmaleri (fresco) udført af Stefan Viggo Pedersen (Sisselis far). I 1659 huserede svenskerne også på Femø, da de gik over isen fra Fyn til Langeland og Lolland. De forlod øen da isen var ved at bryde op. En enkelt vendte tilbage for at hente et rov han havde glemt. Men en gammel dame, der var ene hjemme (andre var i Kirken) tog et 'bismer-lod' og ramte svenskeren, så han ikke var i stand til at fortsætte, hvad han ellers havde gang i. Så han blev hurtigt begravet ved et nærliggende stendige. I dag bor der ca. 110 fastboende og en del sommerhusbeboere. Der er fire større landbrug, der dyrker jorden traditionelt.

Ellers er Femø i dag kendt for Jazzfestival (50 år 2019) og Kvindelejren, som stadig fungerer som i de glade 70'ere.

Nils

Gruppe 1, - GruppeMøde 1. april hos Lilli

Vi startede med lidt administrativt arbejde. Næste sæsons mødeplan blev lagt, og årets emne bliver Kunst Arter. Herefter fortalte Lilli om Samsø.

Samsø er en ø i Kattegat på 114,26 km² og har 3.684 indbyggere bosat i 22 landsbyer, hvoraf Tranebjerg er den største.

Samsø Kommune består af Samsø og en række småøer. Samsø består af Nordsamsø, hvis største by er Nordby, og Sydsamsø med Tranebjerg, Kolby Kås og Ballen, bundet sammen af en landtange ved hvis østlige side naturområdet Stavns Fjord ligger.

Geografi

Øen er rig på naturoplevelser. Issehoved er øens nordligste punkt, hvor man kan opleve en miniatureudgave af Skagens "Grenen".



Møgelskår og Ballebjerg er smukke, bakkede områder med adgang til stenstrand. Der er gode badestrande flere steder på øen.

Besser Rev er åbent for publikum bortset fra i fuglenes yngleperiode frem til 16. juli. Det er et cirka 7 km langt rev, der strækker sig ud fra Samsø, og man kan gå ud til spidsen. På Sydøen er Brattingsborg Skov et besøg værd. Det er tilladt at cykle på alle befæstede skovveje i skoven.

Historie

Der er spor fra mennesker på Samsø siden de tidligste tider, efter isen trak sig tilbage. Her jagtede man vildtet og siden bosatte man sig og begravde sine døde i gravhøje og rejste stendysser i stenalderen. Mange af gravhøjene på øen er dog fra bronzealderen, da man i denne periode anlagde dem på højdepunkter i landskabet. Det har reddet flere fra landbrug, bebyggelser og anden aktivitet gennem tiderne, hvorimod mange stenalderhøje er overpløjede eller helt fjernet i dag. Fra bronzealderen har vi også den 3.000 år gamle helligkilde Ilse Made kilde på øens vestkyst.

I jernalderen som fulgte, var der også megen aktivitet her og øen var blevet strategisk vigtig for den tiltagende magt-centralisering som prægede denne tid. Et sagn fortæller, at kong Angantyr døde i kamp på øen i år 726 og omkring samme tid (slutningen af jernalderen), gravede man Kanhavekanalen tværs over øen.

Udgravninger på Tønnesminde, f.eks., viser at bosættelser har eksisteret der fra stenalderen gennem vikingetiden.

Der blev i middelalderen bygget hele fem borge på Samsø. Brattingsborg i Tranebjerg, Bisgård i Onsbjerg sogn, hvor Bispegården nu står i dag, Vesborg på sydkysten hvor Vesborg Fyr i dag ligger placeret oven på borgvolden, Hjortholm på den lille ø af samme navn i Stavns Fjord og endelig det lille fæstningsværk Blafferholm, som i dag ligger placeret i haven ved Brattingsborg Gods på sydøen. Der er dog ikke nogle egentlige overjordiske bygningslevn tilbage fra nogle af borganlæggene, kun voldstederne og visse dele af de begravede fundamenter findes i dag.

Christian 5. forærede 16. juni 1676 Samsø til Sophie Amalie Moth og 31. december 1677 opøjede han hende til grevinde af Samsøe.

Under Danmarks søkrig med England 1801-1814 blev indsejlingen til Langøre havn i Stavns Fjord stærkt befæstet for at forhindre englænderne i at oprette et flådestøttepunkt her. Der blev anlagt kanonstillinger yderst på Besser Rev, på Kyholm og på Lilleøre. Voldene, der omgav disse kanonstillinger, kan ses i velbevaret stand.

I perioden 1831-1857 var der på Kyholm en karantænestation for pest og kolera, hvor skibe fra langfart skulle gå ind, hvis de havde sygdom om bord. På øen ligger i dag Danmarks ensomste kirkegård, hvor der ligger begravet omkring 100 Kyholmere.

På det nu nedrevne andelsmejeri Madebjerggård forsøgte man før 2. Verdenskrig at eftergøre den schweiziske Emmentaler ost. Resultatet blev en ny ostetype, Samsø-osten, der nu produceres uden for Samsø.



Gruppe 2, - GruppeMøde 9. april hos Else & Arne

Desværre mødte vi ikke fuldtallig, idet Jytte var syg. Som sædvanlig samledes vi i udestuen, og Mogens som er gruppeleder, indledte med det af nyheder, der var at sige til gruppen.

Efter at vi havde nydt middagen, mørbrad i paprika, blev det tid til at starte på emnet "Epoker i Danmarkshistorien". Og hvad var mere naturligt, end at Arne fortalte om Tysklands angreb i april 1940.

Tysklands angreb på Norge og Danmark 9. april 1940 var foranlediget af et tysk ønske om, på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet, og på den anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby Narvik.

Danmark var i den henseende blot en trædesten i vandet. I de første tyske planer om besættelse af Norge indgik Danmark således slet ikke. Senere, da planerne konkretiseredes, blev dansk territorium inddraget af rent militærtaktiske grunde. "Operation Weserübung", som var kodeordet for angrebet på Norge og Danmark, blev stærkt hemmeligholdt.

Vendssyssel Tidende
Sitet af Vendsysselts Kristelige Landboer. — Udgivet af et Aktieselskab.

68. Aargang. Tirsdag den 9. April 1940. Nummer 81.

Danmark og Norge delvis besat af tyske Krigs-Styrker

Tyske Proklamationer til Befolkningen om at bevare Ro og Orden
En Mængde tyske Bombemaskiner passerede i Morges Vendsyssel paa Vej nordpaa.

Selve den taktiske udførelse var i betydelig grad lagt an på overraskelse og resolut nedkæmpelse af al modstand samt på hurtig og fuld kontrol over dansk territorium, herunder ikke mindst centrale havne og frem for

alt Aalborg Lufthavn. Dette af hensyn til forsyningslinierne til den åbenlyst mere komplicerede besættelse af norsk territorium.

Tyske soldater i Sønderjylland den 9. april 1940.

Angrebet på Danmark blev iværksat lidt over kl. 4 om morgenen, hvor tyske tropper overskred grænsen i Sønderjylland, mens tropper landsattes flere steder på Sjælland og ved centrale trafikknudepunkter som fx større broer rundt om i landet. Det var danske styrker fra Søgaardlejren umiddelbart nord for Kruså, som mødte de overtallige tyske tropper først og kom i kamp med dem kl. 4.50. Særlig kendt er landsætningen af 800 soldater i København ved Langelinje og den efterfølgende besættelse af det militære hovedkvarter Kastellet, idet der her ikke blev affyret et eneste skud fra dansk side. Kanonen på Middelgrundsfortet virkede ikke, og personellet på Kastellet blev overrumplet. Kl. 6.30 besattes Aalborg Lufthavn med faldskærms-tropper, og det var første gang i verdenshistorien, at denne type tropper benyttedes i invasionsøjemed. Tyskland indsatte omkring 40.000 mand, heroverfor stod under 4.000 danske, de fleste af disse i Jylland.



Efter fortællingen blev der i gruppen talt om, hvordan man hver især oplevede besættelsen.

Gruppe 2, - GruppeMøde 26. marts Inger og Mogens

26. marts samledes hele gruppen til møde hos Inger og Mogens.

Vi kom til et veldækket bord med lækker forloren hare og derefter en sherryfromage, så man kunne høre englenerne synge.

Vi talte lidt om skiftet i vores gruppe, hvor Jens var valgt til gildemester, og vi derfor skulle vælge en ny gruppeleder. Dette hverv påtog Mogens sig til alles tilfredshed. Så sludrede vi lidt om Tur i naturen, som vores gruppe skal stå for i maj. Så kom der kaffe og te på bordet og Mogens begyndte på vores emne ”En epoke i Danmarks historie” og havde valgt at fortælle om **”Flådens ran i 1807 til tabet af Norge i 1814”**

(Jeg bringer her et sammendrag af den lange spændende historie):

Frankrig og England var i krig og Napoleon turede rundt i Europa med sin hær og flyttede rundt på grænserne, som det passede ham. Kronprins Frederik forsøgte at være neutral, hvorved briterne følte at Danmark i den truende situation, ville give efter for Napoleon. I sommeren 1807 truede Napoleon med at sende sin hær ind i Danmark for at hindre at den dansk/norske flåde faldt i hænderne på Storbritannien. En britisk diplomat på gennemrejse over København, Earl of Pembroke, hørte løse rygter om, at den danske flåde var ved at blive udrustet, og bragte budskabet hjem, selvom alle kunne se, at flåden var oplagt og rigningen taget ned.

En engelsk kommandør Beaman rapporterede den 25. juli, at der ikke fandtes tegn på oprustning, men den oplysning nåede først den engelske udenrigsminister den 10. august, for sent til at ændre ordren om, at den danske flåde skulle ødelægges. Fra starten af august ankrede engelske fregatter op ved Helsingør, og den 16. august blev der landsat 14.000 mand ved Vedbæk, kun 18 km fra København og byen blev hurtigt omringet. Den 2. september kl.21 blev København angrebet med raketter og en ny type brandbomber, som kunne sætte byen i brand. Der blev affyret 4000 bomber og målet var at udslutte byen. Det var første gang et militært angreb gik efter at skade civilbefolkningen.

Den 107 m høje Vor Frue Kirke blev ramt og den 5,6 tons tunge klokke styrtede ned. Det lykkedes den danske forsvarsledelse at forhandle sig frem til en overgivelse og udlevering af flåden mod at kun Officerer

måtte betrede hovedstaden til stor fortrydelse for de engelske matroser, der havde set frem til plyndring.



Byen brændte stadig til 7. sept. Der var 1.600 civile dræbte og 1.800 ødelagte huse og dertil 933 handels-skibe 3.000 engelske skibs-folk blev i byen for at sætte skibe i stand og tømme flå-dens magasiner for grej.

Som nævnt, var det ikke accepteret at angribe en civilbefolkning, og det med-førte stor international kritik af Storbritannien. Skammen var så stor at den engelske monark sendte en undskyld-ning for angrebet.

Tiden efter 1809

I mere end 20 år havde der været krige i Europa og ved fredsslutningen, var Frankrig den tabende part. Napoleon var taget til fange og anbragt på Sct. Helena. Danmark hørte også til de tabende og måtte afstå Norge til Sverige. I stedet fik vi Holsten og Lauenburg tilbage i en byttehandel med Preussen.

Der var flere byttehandler. Endelig måtte Danmark også afstå Helgoland til Storbritannien. Endnu en gang var vores land blevet amputeret, nu til et lille betydningsløst land. Dengang var Danmark ikke en nationalstat, men et geografisk og økonomisk område, ejet af en konge. Først da enevælden var afskaffet, tegnede der sig et land, som var ejet af et "folk".

Else M.

Gruppe 4, - GruppeMøde 16. april hos Jørgen

Inge var syg og Jørgen tog over.

Vi fik dejlig påskefrokost og bagefter tog vi fat på diverse ting.

Vi har diskuteret, om vi skal lave et besøgslaug beregnet på, når folk har været syge eller føler sig ensomme.

Vi snakkede løst og fast om loppemarkedet. Diverse ting kom plads til gildehal 27. april. Emne næste år storbyer.

Emnet var hos Ulla og det var: **Israel**

Kurt og Ulla var lige kommet hjem fra en dejlig ferie i Israel og havde haft en dejlig oplevelse.



Israel officielt Staten Istraël er et land i Mellemøsten beliggende i den sydøstlige ende af Middelhavet. Landet grænser op til Libanon mod nord, til Syrien og Jordan mod øst og til Egypten mod sydvest og består af et geografisk varieret landskab inden for det relativt begrænsede landområde. Jerusalem er en by i Mellemøsten, der ligger på et

plateau mellem Middelhavet og Det Døde Hav.

Både israelere og palæstinensere anser Jerusalem som deres hovedstad i henholdsvis Israel og Det palæstinensiske selvstyre, men kun få lande anerkender byen som hovedstad.

Det er tankevækkende at Jerusalem er blevet ophøjet til hellig by for verdens tre store monoteistiske religioner – jødedom, kristendom og islam. Byen ligger på et højdedrag 50 km fra Middelhavet i et klippefyldt og goldt område. Mange bliver ligefrem lidt skuffede, når de første gang besøger byen.

Inden for murene i Jerusalmes gamle bydel findes koncentratet af de tre verdensreligioner. På under en kvadratkilometer har alle tre religioner nogle af deres vigtigste helligdomme. På få minutter kan man således gå fra jødernes Vestmur (grædemuren) til muslimernes Klippemoske og videre til de kristnes Gravkirke.



Synagoger, kirker og moskeer ligger side om side. Klippemoskeen ligger på en plads, som muslimerne kalder Haram al-Sharif, der betyder helligdom. Netop det samme lå jødernes tempel tidligere, hvorfor de kalder stedet Tempelpladsen.

Dette er kun et udklip af det, der foregår i Israel, men det lyder spændende.

<https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/tempelbjergets-forbandelse>

<https://da.wikipedia.org/wiki/Israel>



Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

2019

Ti.	14. maj	Tur i naturen
Fr.	17. maj	Loppemarked
Ti.	28. maj	Gilderådsmøde
Ma.	17. juni	Friluftsgildehal

Sommer Pause

xx . xx. Sept. Fødselsdagsfest

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **Juni** nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. maj**.

Lederen i Maj-nummeret skrives venligst af **gruppe 3**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bjarne Wichmann	Mørkhøjvej 132 st.C	2860 Søborg	48 41 25 96
Gildekansler:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82 A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildeskadm.:	Grethe Mortensen	Hyrdeengen 321	2625 Vallensbæk	51 37 39 26
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35