

Voldstafetten



57. årgang
Nr. 3

Marts
2019

Det går mod lysere tider

Tolv Sønner Aaret har, pas paa,
Saa skal I deres Skudsmaal faae.

Den første Søn er Januar,
Stor trang til Vintertøj han har.

Hans Broder Februar ved Navn,
"Slaar Katten af" hver Fastelavn.

Men Marts det er et lille Smøl,
Han vælter sig i Regn og Søl.

En evig Feber har April,
Han skjærer Ansigt, det er Smil.

Men Mai, hans Rygte det er godt,
I Smug han lastes dog saa smaat.

Højt raaber Juni: "Godtfolk kom,
Kjør med i Skoven, see Jer om!

H.C.Andersen 1854
(og gr. 4)



Gildeting 2019

Gildemesterens beretning

Et år er gået siden sidste gildeting.

Allerede i april, nærmere den 8. april havde vi den store glæde, at vi kunne fejre Mettes **100 års fødselsdag**. Her var de fleste gildebrødre mødt op for at fejre fødselaren. Mette blev den første, som blev æresmedlem i Vestvold-Gildet.

Vi har afholdt Sct. Georgs Gildehal den 21. april. Selvom der var nogle problemer med lokalerne, viste gruppe 2 sig i stand til at løse dem. **Sct. Georgs budskabet** kom fra vores broderland Sverige, og var skrevet af Gjermund Ausvik.

Der var underholdning, hvor vi bl.a. skulle bygge et tårn af legoklodser, hvilket vakte mange sjove kommentarer. Vi havde den glæde, at vi kunne give Tove 25. års-nålen.

Loppemarked blev igen afholdt Store Bededag d. 27.april. Igen var det godt besøgt, men vi mangler stadig folk til rundering og opmåling, så meld jer gerne. Kurt vil nok komme mere detaljeret ind på afviklingen af loppemarkedet.

Tur i naturen var en positiv oplevelse ud over det sædvanlige. Gruppe 6 stod for arrangementet og turen gik til Bådfarten ved Lyngby- og Bagsvær sø. I anledning af sin fødselsdag havde Preben doneret noget af turen inkl. en dejlig is, som vi spiste efter vores frokost. Herefter kørte vi til Herstedhøje Naturcenter, hvor kage og kaffe blev indtaget i godt vejr - ledsaget af sange.

Friluftsgildehallen blev som sædvane afholdt i Naturhytten i Hedeland. Bjørn Christensen fortalte om Himmelekspressen. En lille gruppe fra Vestvold-Gildet deltog.

Bodil og jeg repræsenterede Vestvold-Gildet ved **Islev spejdernes jubilæum**, de fik et gavekort til Outdoor living på 1.000 kr.

Den 4. september afholdt vi Gildets fødselsdag. Hovedtaleren var Lene Schou fra julemærkehjemmet Kildemose - en dejlig aften, hvor vi kunne glæde mange med både økonomiske og materielle gaver.

Jeg deltog ikke i **gildemester stævnet** i år, men havde sendt kansleren, fordi der ville blive fortalt om de nye EU-regler - persondata loven. Jeg vurderede, at det var vigtigere, at kansleren havde den viden, som loven ville afstedkomme.

Oktober-Gildehallen, som var arrangeret af gruppe 4, gik fint, her blev der serveret en dejlig efterårsret med efterfølgende dessert.

Vi fik sunget forskellige sange, som blev valgt af forskellige gildebrødre, en hyggelig aften.

Den 16. oktober afholdte vi **Mix-møde**. Her var der taget afsæt i gildeloven.

- At have respekt for det der har værdi for andre
- At tage medansvar i familie og samfund
- At værne naturen og vores nationale værdier

Desværre lå mødet midt i børnenes efterårsferie, og jeg vil foreslå, at Mix-mødet bliver placeret, så det ikke falder sammen med ferie og lignende.

Den 6. november afholdt vi **åben gildemøde**. Her var der et godt fremmøde, vi fik ingen nye gildebrødre, men der var en der tilkendegav, at vedkommende nok på et senere tidspunkt ville indtræde i Gildebevægelsen (skulle lige være færdig med tid som leder).

Gildeledelsen har fået en fin tilbakemelding på underholdningen, som var SENIOR STAND UP. Her oplevede vi Jan Hertz fortælle om sin tid i tivoli og samarbejdet med dronningen, og efter pausen fik vi lige nogen sentenser fra samarbejdet med forskellige skuespillere.

Fredslyset

Jeg deltog i fremførelsen af fredsslyset i Brøndbyvester Kirke. Det var en hyggelig oplevelse, ikke mindst fordi der var en lille samlet flok af gildebrødre, der deltog.

Kirketuren

Var som altid en hyggelig dag i godt selskab med gildebrødre og gæster.

Nytårs-gildehallen

Var igen en hyggelig aften med rigelig mad og drikke. Som sædvane var der en konkurrence. Her blev der en 1. plads, en 2. plads og to 3. pladser. Det er altid hyggeligt at være sammen med Gildebrødre i et festligt lag.

Vi har desværre måtte foretage **ændringer i to grupper** således, at vi har opløst den tidligere gruppe 1 og fordelt gildebrødrene i henholdsvis gruppe 4, 5 og 6.

Dette er sket for at få mere aktivitet i grupperne, og for at afhjælpe der hvor grupperne var svagest.

Gr.6 bliver til 1

Gr.2 bliver til 2

Gr.4 bliver til 3

Gr.5 bliver til 4

Jeg repræsenterede Gildet ved de **runde fødselsdage**

Mette Lade, den 12. januar 2018

Mette Hansen, den 8. marts 2018

Preben Sørensen, den 25. maj 2018

Sines Johnson, den 24. december 2018

Knud Eriksen, den 9. januar 2019

Det altid en trist, når vi **mister gildebrødre**.

I 2018 har vi mistet Jytte Møller og Birgitte Hansen, begge vil blive savnet i vor midte.

HUSK:

Gildeting tirsdag d. 5. marts





Indbydelse

Roskilde Hedebo I-Dag

Lørdag d. 16. marts 2019

Afholdes der **I DAG** i Gildehuset,
Sankt Agnes 2 , 4000 Roskilde.

Program for dagen vil være: Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.

Herefter vil Carsten Egø Nielsen fortælle om **Pigehjemmet på Sprogø**, der blev oprettet i 1923 for åndsvage, seksuelt løvsagtige kvinder. Internatet eksisterede til 1961.

Carsten Egø er historiker og har været igennem 100 journaler, der ligger på Rigsarkivets afdeling i Viborg. Dette er baggrunden for hans fortælling om pigerne på Sprogø.

<http://www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk/wp-content/uploads/2017/03/Pigerne-på-Sprogø.pdf>

Ca. kl. 12.30 er der frokost. - Vi regner med at slutte ved 14.00-tiden

Hele arrangementet koster **80,00 kr. pr. person** incl. drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe.

Bindende tilmelding senest den 10. marts til:

GU Preben Sørensen mail: prebenhs@pc.dk

Mobil 20 21 36 39 eller 36 70 66 88 eller til



DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com

Mobil: 60 80 37 95 eller 43 96 69 80

På gensyn DUS/GU gruppen

Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads.
Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud fra deltagerantal

Sct. Georgs Gildehal

LØRDAG d. 27. april på Rødovregård

Forhal kl. 17.30 & Sct. Georgs Gildehal kl. 18

Efter Gildehallen serverer gruppe 4 en dejlig middag med vin, øl, vand, og efterfølgende The/Kaffe med småkager til.

Pris for al den herlighed er blot 110,00 kroner pr. næse.

Tilmelding gruppevis til Jørgen senest søndag d. 21. april

pr. mail schioett146@hotmail.com eller mobil: 52 61 02 94.

Gruppe 4 (tidligere gruppe 5) glæder sig til at se dig den aften, på gensyn.

Mange gildehilsener fra gruppe 4.

/Jørgen





Roskilde Hedebo DistriktsGilde

Indkaldelse til Distriktsgildeting

mandag den 6. maj 2019 kl. 19:00

Taastrup Kulturcenter. Poppel Allé 12, 2630 Taastrup

Dagsorden

- 1 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
- 2 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
- 3 Distriktsgildeskattmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse.
- 4 Behandling af indkomne forslag.
- 5 Distriktsgildeskattmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse.
herunder, fastsættelse af kontingent.
- 6 A: Valg af DGM
B: Valg af DGK
C: Valg af DGS
D: Valg af international sekretær (DIS)
E: Valg af uddannelsessekretær (DUS)
- 7 A: Valg af suppleant for DGM
B: Valg af suppleant for DGK
C: Valg af suppleant for DGS
- 8 Valg af revisorer og suppleanter.
- 9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A: Valg til ridderudvalget
B: Valg til Naturlauget
- 10 Eventuelt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte Beretninger fra gilderne, DIS, DUS og udvalg.

*OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt **inden den 15. april 2019** til distriktsgildemesteren.*

Distriktsgildeledelsen

Tur i Naturen 2019 – Kongelundsfortet

Tirsdag den 14 maj kl. 10:00

tager vi med bus fra Viften, Rødovre.

Medbring din egen luksusmadpakke og drikkevarer, som du forhåbentlig kan nyde på en bænk og på en solskinsplet i smukke naturomgivelser. Vi vil derpå lave kaffe og te over bål, og du får derfor mulighed for at komme til at lugte lidt af røg. Medbring også et solidt drikkekrus. Til kaffen serveres hjemmebagt kage.

Husk solidt fodtøj og påklædning, som er passende til dagens vejr.

Vi vil gå rundt på fortet og beundre de gamle bygninger. En soldat, som tidligere har aftjent værnepligt ved Kongelundsfortet, har lovet at guide os rundt og vil fortælle om fortet. Desuden bliver det muligt at klatre op i udsigtstårnet. - Der bliver også en konkurrence.



Københavns befæstning:

https://da.wikipedia.org/wiki/København_Befæstning

På hjemturen vil vi gøre stop i nærheden af Amager Naturcenter, hvor vi vil vandre i naturen for at betragte flere store natur-kunstværker.



Pris for denne tur er **kr. 60.** - Forventet hjemkomst kl. **16:30.**

Gruppevis tilmelding til gruppe 2 ved Jens på mail: jens@foghmar.dk

senest den 7. maj 2019.

- og naturligvis ta'r vi eget affald og tom emballage med os hjem.

Forårsfesten - 2. feb.

Så mødes vi 25 festklædte gildebrødre til en USA-inspireret gilde-aften, delvis udklædte og inspireret af aftenens emne, eller som turister i GUDS eget land.



Staternes navne placerede os ved bordene, hvor den festlige bordpynt kom os i møde med striber og stjerner, der var holdt i det rød-hvide-blå, og snart tonede sangbladetets første nummer ud i "kostalden" og satte strek under temaet.

Menuen stod på burgerboller, der frit kunne komponeres med de mange forskellige ingredienser som langbordet falbød. Og medens vi ødelagde den appetit vi kom med, blev der sunget fra sangbladet.

Det blev videreført med ugens tilbudsaviser, hvor hvert bord fandt inspiration til en sang, det blev vel til en snes stykker, mest aktuelt var vel: boller op... (burger)boller ned.....

Is, kaffe/te og en masse samtale, førte os frem til tidspunkter for at slutte en aften i venners lag, så vi i sindet kunne vende tilbage *over dammen*, til vores dejlige lille land, uden "trumpf" på dagsordenen.

Kære festlaug, tak for en dejlig aften og hvis I vil lytte til et godt råd, så lad jeg vælge til endnu en tørn, når I om føje tid skal tage stilling desangående.
/Mogens







Gruppe 1 - GruppeMøde 4. februar hos Bjarne

Februar-mødet i gruppe 1 blev holdt hos Bjarne. Vi manglede Leo, som desværre ikke kunne være to steder samtidig!

Lilli startede med at give et fyldestgørende referat fra det nyligt afholdte gilderådsmøde, hvorefter vi gik til bordets glæder, bestående af Bjarnes hjemmelavede rugbrød og lækkert pålæg. Da der ikke længere ville være risiko for rumlende maver under aftenens indlæg, gik Bjarne i gang med at fortælle om øen Christianshavn:

Da kong Christian den 4. kom til magten i 1596, tog han straks fat på at realisere de planer for løsning af Københavns havne- og fæstningsproblemer, som hans forgængere allerede havde arbejdet på. Han startede på Slotsholmen, hvor han fik opført en stor arsenalbygning, som lukkede sig om en havn, hvor flådens fartøjer kunne udrustes.

Kongen ønskede også at styrke byens erhvervsliv. Derfor kombinerede han de to behov ved omkring 1616 at planlægge anlægget af en helt ny bydel. Den skulle især være forbeholdt handelsvirksomheder med bl.a. havnepladser og samtidig fungere som en del af byens forsvar. Den nye by skulle placeres ude i vandet mellem Amager og Sjælland. Kongen indkaldte en nederlandsk ekspert i byplanlægning, Johan Semb, som bl.a. havde erfaring fra anlægget af byen Glückstadt i et sumpet område ved floden Elben i Tyskland.

Byen fik i starten navnet Christianshavn og var altså opkaldt efter kongen selv. Den skulle anlægges i det lave vand ud for Amagers kyst, hvor der var en lille odde, Refshalen. Bag denne odde lå skibe i læ i en slags havn, Grønnegårds Havn.

Byplanen var oprindeligt et retlinet gadenet og efter hollandsk forbillede var byen delt i en overby mod syd og en nederby mod nord. For at tiltrække borgere, der kunne være med til at realisere planen om en handelsby, blev grundene ud til havnen og til den tværgående kanalen udlagt som meget store arealer, hvor der ville være plads til pakhuse m.m. Anlægsarbejdet foregik ved, at der blev banket pæle ned i det lave vand mellem havneløbet og Amager og formentlig hentede man jord til opfyldning på Amager. Omkring 1620 var de fleste grunde solgt samtidig med at den første Knippelsbro var blevet bygget (1618-1620), så det var muligt at transportere byggematerialer til den nye bydel og

handelsfirmaerne etablerede sig ved de to gader langs kanalen, Overgaden Oven Vandet og Overgaden Neden Vandet. Samtidig blev der også etableret en broforbindelse til Amager.

I 1639 var byen ”Christianshavn” etableret og den fik sine egne rettigheder som købstad, som dog gr. uenigheder med styret i København, blev inddraget i 1674 og Christianshavn blev derefter en bydel uden sin egen selvstændige administration.

I løbet af 1700-tallet blev nye områder nord for Christianshavn fyldt op for at give plads til flådens faciliteter og det blev nødvendigt at udbygge Christianshavns Vold med yderligere bastioner.



Christianshavn var altså oprindelig en selvstændig købstad og i 1800-tallet opfattedes den stadig af mange som en by for sig selv på trods af, at den i 1674 blev indlemmet i København. I 1800-tallet blev bydelens karakter af fattigkvarter stadig tydeligere med udpræget slumbebyggelse og selv om

B&W skibsværft og moderne masseproduktion kom til, forblev bydelen som Københavns fattigste kvarter. Der blev ofte klaget over dårlig infrastruktur i form af to smalle broer, natrenovationen fra hele byen skulle ud til Amagerport og så lugtede der fra trankogeriet og fra det stillestående vand i voldgravene.

Københavns omfattende saneringsprogrammer fra 1920'erne truede helt med at udlette Christianshavn, men bevaringsplaner fra 1970'erne sikret den arrede bydels værdifulde bygningsmasse mod yderligere

nedrivning. Christianshavn fortsatte gennem 1990'erne sin omdannelse fra industriområde og arbejderkvarter til attraktive boligkvarterer. Der bygges i dag eksklusive boliger, og på den gamle B&W grund er der bygget nye lejlighedskomplekser. I 2002 åbnede 1. etape af Københavns Metro og Christianshavns Torv fik øget betydning som trafikknudepunkt.



I dag er Christianshavn en del af bydelen Indre By med ca. 10.000 indbyggere og er kendt for bl.a. Christiania, der blev grundlagt i 1971, for rockbandet Gasolin, som startede her i 1970'erne og for TV-serien Huset på Christianshavn fra 1970'erne, der foregår i Amagergade.

Det var et rigtigt spændende og interessant indlæg - ikke mindst fordi Bjarne er født på Christianshavn og har boet der i sine barneår og ungdom. Han fortalte om livet i familien, om at bo fire mennesker i en lille to-værelses lejlighed med kakkellovn og toilet i gården, om de offentlige badeanstalter, hvor man blev skrubbet på ryggen med træuld og vi hørte om de gode forhold, der var til kvarterets sprittere, som så efter børnene, hvis mor og far lige var ude i et ærinde. Børnene legede ved kanalen og det hændte, at nogle blev lidt våde!

Tak til Bjarne for en god og lærerig aften.

/ Mette

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Københavns_historie/Christianshavn

Gruppe 2 - GruppeMøde i februar hos Else & Jens

Vi samledes omkring bordet og indtog en dejlig middag, hvorefter der blev talt livligt om ”dagen og vejen” og ”siden sidst”, Jens fortalte om ”tur i naturen” som vores gruppe står for at arrangere, Jens har allerede lavet et stort forarbejde, og vi håber at rigtig mange gildebrødre vil deltage i turen.

Sangbogen kom frem og vi sang: *det haver så nyligen regnet....* som optakt til aftenens emne, der var ”en periode i Danmarks historie”.

Else fortalte om sine erindringer fra besættelsestiden under anden verdenskrig, familien boede på Islands Brygge i en to-værelses på femte sal.



Islands Brygge

Faren var fisker med egen båd, der lå ved Christianshavns kaj. Det førte til kontakt med modstandsbevægelsen, der skulle have fragtet eftersøgte personer til Sverige og derudover dokumenter til og fra Sverige. Når en sådan sending papirer var modtaget fra Sverige, skulle den afleveres til en overlæge på kommunes hospitalet.



Fragten af breve og papirer foregik med barnevogn fra Bryggen til hospitalet, i vognen lå Elses lillebror - den 5-7-årige Else måtte gå den lange tur. Når materialet var afleveret, fik Else ofte anbragt nogle papirer på maven med et stort plaster over, beskeder som faren skulle læse, efter endt læsning blev papirerne brændt i kakkellovnen.

På en hjemtur over Øresund blev Elses far opbragt af tyskerne, han nåede dog at få smidt det illegale materiale over bord, faren var blevet angivet, og båd og fiskegrej blev konfiskeret. Elses far blev arresteret, og hjemmet ransaget, han kom i Vestre fængsel og kort efter flyttet til Frøslevlejren, senere til Neuengamme.



<https://folkedrab.dk/artikler/flugten-til-sverige>

Familien hjemme måtte klare sig ved at moren, der var kogekone, også gjorde rent for folk, økonomiske midler fra frihedsbevægelsen hjalp også til.

Efter besættelsen var det en afkræftet far der kom hjem, næppe til at genkende, årene var præget af mareridt og nogen sygdom, en følge af tiden som kz-fange.

Stor tak til Elses erindring, her i en forkortet udgave, af en stærk personlig og rørende beretning, et slags indblik i: ”set fra den anden side”.

Efterfølgende kunne vi hver især, fortælle lidt om vores egne små erindringer og lod HC Andersens ord: *hist hvor ”livet” slår en bugt....* være punktummet for en dejlig gruppeaften. / Mogens

Gruppe 4 - GruppeMøde 19. februar hos Ulla

Vi mødtes kl. 13 til en dejlig middag og dessert med vine, senere fik vi kaffe og småkager. Snakken gik, som den plejer, lystigt omkring bordet.

Vi begyndte med at synge: "Alverden kalder det væmmeligt". Så var det tid til "siden sidst", vi var alle enige om, at forårsfesten havde været SÅ GOD. Vi var rundt om Sct. Georgsgildehallen, som vi jo står for. Spejderlauget fortsætter så længe, der er penge til at uddele fra Fonden, Ulveløbet er desværre slut, grundet vores alder.

Vi får en sød dame i gildet, Inger Petersen, det glæder vi os til. Det er tanken, at Inger skal optages til Sct. Georgs GildeHallen, herligt.

Grethe havde emnet i dag, OSLO. Arkæologiske fund vidner om, at området allerede i den yngre stenalder var beboet. Harald 3. Hårderåde grundlagde købstaden ca.1048.

Under Håkon d.5. blev Oslo residensstad og kongen lod umiddelbart før år 1300 fæstningen Akershus anlægge.



Samtidig bosatte mange hansekøbmænd fra Rostock sig her, de havde længe stor indflydelse. Under Den Nordiske Syvårskrig 1563-70 blev Akershus belejret og Oslo hærget. Byen blev mange gange udsat for brand, og i 1624 befalede Christian d. 4., at byen skulle genopbygges et par kilometer væk ved Akershus fæstning, således at den blev en del af et større fæstningsanlæg. Den nye by blev kaldt Kristiania 1877-1925

efter kongen. Da Norge i 1814 blev skilt fra Danmark, blev Kristiania hovedstad.



Kristiania 1911

Efter opløsningen af unionen med Sverige blev Kristiania i 1905 det selvstændige Norges hovedstad, og i 1924 besluttede Stortinget efter megen debat, at byen fra og med 1925 skulle hedde Oslo. I efterkrigstiden er mængden af industriarbejdspladser i byen svundet ind til fordel for serviceerhverv. Norges hovedstad er i kraft af sin placering meget europæisk orienteret, og ved folkeafstemningerne om medlemskab af EF/EU, har der her været klart flertal for.

Den 22.7.2011 ramtes Oslo af et bombeangreb, idet en højreradikal terrorist, Anders Behring Brevik, lod en bilbombe sprænge i Oslos regeringskvarter. Bomben dræbte otte personer og forårsagede store ødelæggelser. Samme dag angreb Brevik en socialdemokratisk ungdomslejr Utøya.

Vi sluttede en dejlig dag med sangen ”Jo mere vi er sammen”

Referent Birthe

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

2019

Ti.	05. marts	Gildeting
Lø.	16. marts	I-dag. Roskilde
Lø.	27. april	Sct. GeorgsGildeHal
Fr.	17. maj	Loppemarked
Ti.	28. maj	Gilderådsmøde
Ti.	14. maj	Tur i naturen
Xx	xx. juni	FriluftsGildehal

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **April** nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Marts**.

Lederen i **April**-nummeret skrives venligst af **gruppe 1**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bjarne Wichmann	Mørkhøjvej 132 st.C	2860 Søborg	48 41 25 96
Gildekansler:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82 A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildeskattm.:	Grethe Mortensen	Hyrdeengen 321	2625 Vallensbæk	51 37 39 26
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35