

Voldstafetten



56. årgang
Nr. 5

Maj
2018

Kan du huske . . .

Tænker ofte tilbage og haler minder frem fra spejdertiden, der er nok at tage af: møder og ture, men det bedste var nu dem i naturen. Opgaver, udfordringer, skattejagter mm, små og store praktiske forhindringer, der skulle klares for at nå et mål eller resultat, man kunne stå inde for.

Nu ligger det langt tilbage i erindringen, men det at dyste i vennelag, for at finde skatten eller komme først i mål, er jo aldrig gået af mode. Det lever i bedste velgående som underholdning i TV-mediet, nu med millioner af kroner til at finansiere skattejagter, Robinson, fangerne på fortet, BS-strabadser og underholdende opgaveløb, mest for kendisser, firmaledelser mv. samt personer, der giver sig i kast med ”vildmarken”.

Nu kan man så sidde i sin stol og blive underholdt, og tænke tilbage på parallellen, den fik vi for 50 øre pr. md. i kontingent, nu koster luksusudgaven millioner af kroner.

Fortsætter:



Leder fortsat:

Der sidder jeg så, i stolen, med besøg af et barnebarn på 23 år, han studerer lingvistik (sprog): Nå, har du noget arbejde, spørger jeg? Ja, jeg er ikke ”kassedame” i Irma mere, jeg arbejder som ”mystery-makers” ved LiveEscapeGame, (på dansk ”gåderum”). Hold på fire til ni personer lukkes inde i et rum. For at komme ud inden for en vis tid, skal de løse en række gåder, sammenholde logiske slutninger og samarbejde. Kun derved kan de skabe den ”nøgle”, der kan låse døren op, så de kan komme ud af rummet.

Forleden blev der sat ny rekord, et hold på fem spejdere løste opgaven uden hjælp og med hele 30 sekunder tilbage af tiden, det var ikke sket før!

Se det fryder en gammel spejdersjæl, og det er pointen her

minderne har man dog lov at há . . .

Mogens



Roskilde Hedebo DistriktsGilde

Hjemmesiden

www.rohedi.dk

Tælleren har været aktiv siden den 16. september 2014

og tælleren viste, at hjemmesiden til d.d.har været

besøgt 1997 gange, (dvs. 547 gange pr. år.)



Roskilde Hedebo DistriktsGilde

Indkaldelse til Distriktsgildeting

mandag den 7. maj 2018 Kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter

Punkt:

Dagsorden:

- 1 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
- 2 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
- 3 Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse.
- 4 Behandling af indkomne forslag.
- 5 Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse. herunder, fastsættelse af kontingent.
- 6 A: Valg af DGM
B: Valg af DGK
C: Valg af DGS
D: Valg af international sekretær (DIS)
E: Valg af uddannelsessekretær (DUS)
- 7 A: Valg af suppleant for DGM
B: Valg af suppleant for DGK
C: Valg af suppleant for DGS
- 8 Valg af revisorer og suppleanter.
- 9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A: Valg til ridderudvalget
B: Valg til Naturlauget
- 10 Eventuelt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte Beretninger fra gilderne, DIS, DUS og udvalg.

*OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt **inden den 15. april 2018** til distriktsgildemesteren.*

Distriktsgildeledelsen

Tur i naturen - tirsdag d. 15. maj



★ BAADFARTEN ★

Vi skal ud i det blå og se på det grønne

Tidsplan:

10.15 mødes vi ved Viften. Der holder en bus og venter på os.

10.30 bussen afgår mod Lyngby

11.30 Sejlads på Bagsværd Sø – Rundtur.

12.50 Tilbage ved start, hvor vi spiser vor medbragte frokost.

14.00 Med bus til Herstedhøje NaturCenter, hvor vi drikker kaffe og spiser kage, tænder bål og synger nogle sange. Det er samme sted, som da vi var i Vikingelandsbyen. Gildets nye kaffekrog.

16.30 – eller deromkring er vi tilbage ved Viften i Rødovre.

Vi medbringer egen frokost, drikkevarer, og evt. kage til sidemanden.



Pris: 20 kr. Det er næsten Gratis.

Gruppevis tilmelding senest tirsdag d. 1. maj til Leo
mail 8x202122@webspeed.dk



Roskilde Hedebo Friluftsgildehal

Mandag den **11. juni 2018** i ” Naturhytten i Hedeland”
Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163)

Først vil der være fællesspisning **kl. 18:00**, hvor der vil blive serveret forloren skildpadde med brød og sherry, inkl. øl eller vand.

Gildehal kl. ca. 19.00

Efter gildehallen vil der blive serveret kaffe med tilbehør.

Bjørn Christensen fra Himmeleक्सpressen, vil komme og holde et foredrag.



Himmeleक्सpressen er et **herberg** for **hjemløse** mænd, som tilbyder et gratis **ophold** og overnatning med morgen- og **aftensmad** for beboerne.

Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af **frivillig**, ulønnet **arbejdskraft**. Herberget blev indviet i **1952**

Prisen for dette arrangement er: **50 kr.** pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding **senest den 1. juni 2018** til

Esther Kjæreby Pedersen, tlf. **43 99 27 94 / 20 94 27 94**

eller mail: **esther@kjaereby.dk**

Man bliver kun 100 år en gang

Tak til alle dem der mødte frem på min fødselsdag d. 8. april.

TAK for alle gaver og taler. Det blev en rigtig god og uforglemmelig dag for mig.

Kærlig hilsen Mette



Kære Kirsten

Nej

Kære Mette

Borgmesteren holdt tale. Han har kendt Mette lige siden han var dreng.

I dagens anledning kørte vingerne på Brøndby Mølle rundt 100 gange





Sct. Georg Gildehal - 21. april 2018

Referat

Vi var ca. 22 deltagere i Gildehallen, hvor Tove fik overrakt sin 25 års jubilæumsnål. Der var også tak til Lilli for hendes arbejde som skatmester, hvorefter Grethe rokerede fra kansler til skatmester. Bodil overtog derefter posten som kansler.

Derefter spisning af dejlig mad fra Strandens Forsamlingshus, lækker forret, dejlige winersnitsler og tre lagkager til kaffen. Og så var der denne gang vin på rigtige flasker.



Aftenen blev fyldt ud med lidt underholdning, hvor vi skulle bygge det højeste tårn af store Lego-klodser. Derefter en quiz med gamle ordsprog.





Jytte Møller



Det var med tristhed, at jeg modtog meddelelsen om Jyttes død. Man kan uden at overdrive sige, at Jytte har haft stor betydning for Vestvold-gildet. Hun var med fra Gildets start (på nær nogle måneder) og hun var sammen med sin mand Ib med til at præge udviklingen fra den spæde begyndelse i 1963. Jytte var aktiv i Gildet både direkte i gildeledelsen på flere poster, men var vel også mere indirekte med til at påvirke gildet ved at give sin holdning til kende om, hvad og hvordan vi burde gøre. Igennem mange år var Jytte også vort loppemarkeds stadholderes faste holdepunkt. De havde et næsten personligt forhold til hende i relation til loppemarkedet i Rødovre Centrum.

I en del år havde jeg Jytte som leder på Niels Brocks afdeling på Amager. Der var bestemt 'styr på tingene'. Budgetterne blev altid overholdt – hellere lidt under end over. Hvilket ikke var så almindeligt på Niels Brock på det tidspunkt. Hun havde også blik for, hvordan vi lærere fremstod overfor eleverne. Det blev påtalt, hvis vi var for 'sløsedede'/'smarte'. Jytte holdt også fast i traditionerne. Efter sin pensionering deltog hun altid i arrangementer i skolens pensionistregi, selvom kræfterne efterhånden svigtede de seneste år. Men Jytte mødte op! Om hun så halvt skulle bæres igennem Nyhavn for at nå frem til den aftalte spiserestaurant. Om traditioner husker mange i Gildet vel også hygge-jule-gruppemøder med rødvin og ægte kastanjer hos Jytte.

Jytte gjorde en stor indsats for Vestvold-Gildet.

Ære være Jyttes minde.

Nils

Gruppe 1 - GruppeMøde i april hos Inge

Vi mødte fuldtallige op hos Inge som var aftenens vært. Efter at Lilli havde orienteret og taget mod tilmeldinger til de forskellige gildearrangementer, satte vi os til et flot pyntet og veldækket bord. Efter spisning og kaffe fortalte Inge om bygningen, den nye NATIONALBANK.

Den kendte møbeldesigner og arkitekt Arne Jacobsen havde tegnet banken. Arne Jacobsen vandt arbejdet efter en arkitektkonkurrence. Byggeriet startede 1965 og varede frem til 1978. Desværre nåede Arne Jacobsen ikke at se det færdige resultat. Han døde i 1971 og en kompagnon Otto Weitling overtog arbejdet og gjorde det færdigt i Arne Jacobsens ånd.

Det var vigtigt, at bygningen ikke dominerede de mange gamle bygninger, der var omkring banken, eksempel vis Holmens Kirke og de forskellige palæer i området.

I fortovet er der lagt de store sten fra fundamentet og trappen fra den gamle NATIONALBANK, hoveddøren ind til NATIONALBANKen er af bronze og sænkes ned i kælderen i åbningstiden. Inde i forhallen er der en guldbarre (man kan få lov til at løfte) og inde midt i bygningen er der to haver, den ene af haverne kaldes Arnes have og er beplantet med grønne planter.

Igen en hyggelig aften i venners lag.

Den ”gamle” National Bank



Den nye Nationalbank



Bjarne

Gruppe 2 - GruppeMøde 17. april hos Else A

Fuldtalligt fremmøde. Endda mere end det, for Mogens havde taget sin veninde Inger med.

Else serverede en dejlig hamburgerryg med tilbehør, og mens vi spiste nød vi den flotte aftensol. Vi talte om og planlagde Sct. Georgs-Gildehallen, hvor vi står for det kulinariske og for underholdende indslag.



Else havde læst bogen om SWANERNE på Malergården:

Den indeholder Gerda Swanes erindringer om et ganske særpræget liv.

Først om barndommen og den tidlige opvækst i 1930'erne på Malergården i Plejerup, hvor hendes forældre, malerne Agnete og Sigurd Swane, skabte et smukt, fritænkende og eget miljø for deres tre børn samt for venner, slægtninge og mange kunstnere.

I 1950 bryder de fem Swaner op fra Odsherred for i de følgende 17 år at foretage lange fællesrejser til Spanien og Portugal for der at hente inspiration. Gerda bliver fuldhjertet maler. Hendes åndelige søgen fører til en beslutning om at gå i kloster, hvilket for en tid bringer hende på kant med den øvrige familie.

Tak til Else for en dejlig aften.

<https://www.youtube.com/watch?v=bjpawUx1TdY>

Gruppe 4 - GruppeMøde 10. april

Karen var fraværende i dag. Desværre gik vores møde i marts i fisk pga. rejse og højskole.

Efter den sædvanlige frokost gik vi i gang med det praktiske. Vi fik ordnet tilmelding til div. arrangementer. Derefter ordnede vi ”verdenssituationen”.

TIL LYKKE TOVE !

Så fortalte jeg om alle de mange steder, jeg har boet. Det er blevet til otte steder i alt. Jeg blev født i Kalundborg og boede det første sted, til jeg var tre år, så havde min bror og jeg lært at bande godt nok i den gård, hvor vi boede. Derfor valgte mine forældre at købe hus, jeg har senere fundet ud af at det kostede 8500 kr. Da jeg var 10 år, skiftede min far job, og vi flyttede til Slagelse. Der boede jeg til jeg var færdig med skolen, hvorefter jeg blev sendt på husholdningsskole i Skårup på Fyn. Det tog ½ år. Så var jeg hjemme igen.

Derpå var jeg et år i børnehave, stadig i Slagelse. Så gik turen til Charlottenlund, hvor jeg var i huset. Derfra gik turen til Aabenraa, hvor jeg brugte to år på uddannelse samtidig med at jeg videreførte mit spejderarbejde. Da jeg var færdig der, fik jeg lejlighed på Frederiksberg. Der var jeg også spejder.

Derefter giftede jeg mig, flyttede til Værløse og fik barn. Da jeg skulle have barn, sluttede mit spejderarbejde. Inden vi skulle have barn nr. to købte vi hus i Brønshøj, og her har jeg så boet siden. Her har I så fået de nøgne fakta, alle historierne bliver for langt at skrive her.



Efter hele denne smøre, gik vi til det sidste emne. Valg af ny gruppeleder: Tove lovede at påtage sig det. Derefter sluttede mødet og Birthe afleverede dem hun havde hentet.

Bodil

Gruppe 5 - GruppeMøde 10. april hos Lone

Vi mødtes hos Lone, hvor vi fik dejlig kyllingegryde og æbletrifli til dessert.

Vi gennemgik, hvad der var sket siden vort sidste møde. Vi har mistet et stort aktiv i gruppen ved Jyttes død. Vi vil virkelig savne Jytte.

Æret være Jyttes minde

Ullas emne var Saltholm. Saltholm har historie helt tilbage til 1230, hvor kong Valdemar Sejrs skænker øen Saltholm til Roskildebispen Niels Stigsen. I 1280 får Københavns borgere ret til at bryde kalksten på Saltholm. I 1935 stoppes kalkbrydningen endeligt. Kalken er dannet for 60-70 millioner år siden. Bygninger i København (især efter brande i 1700 tallet) samt Kronborg er bygget med kalk herfra.



De fleste har set Saltholm fra luften ved indflyvningen til Kastrup Lufthavn og husker de skrinlagte planer om en storlufthavn på øen. Men ikke mange har været på Danmarks største privatejede ø, der er fredet som natur-

reservat i Øresund kun 12 km fra Rådhuspladsen. Øen er på 16 km² og er landets 21. største ø. Her er så lavt, at en del af øen - afhængig af vejet - oversvømmes ved vinterens storme.

Højeste punkt er Harehøj tre meter over havet. Øen gennemkrydses kun af hjulspor og enkelte grusveje, og er hverken kloakeret eller med adgang til strøm og drikkevand. Derimod er her en enestående og varieret natur, som er uberørt, men med spor i landskabet fra menneskelig aktivitet gennem tiderne. Saltholms kyst er præget af utallige holme og vige. Terrænet er en mosaik af strandenge, søer, pytter, og enkelte træbevoksninger. Saltholm har siden Middelalderen først og fremmest været brugt til græsning. Den unikke hårde sandsten blev i årevis brudt og efterlod vandfyldte huller især mod nordvest, hvor Kalktippen vidner om fortidens kalkbrydning. I 1800 tallet graves 1000 kubikfavne kalksten årligt, der bor 28 personer, men der beskæftiges mange flere arbejdere. To marktenderier "Barakkehuset" og "Ærtehuset" sørger for forplejningen. Under krigen med England i 1807 ligger alt arbejde stille. Efter

træningen på søen blev omkomne engelske søfolk bragt i land og begravet på øen. Begravelsespladsen findes ikke mere.

Under 1. Verdenskrig i 1914 placeres sikringsstyrker på Saltholm. I 1915 blev en 3,3 km lang jernbane anlagt mellem de to batterier, Barakkebatteri og Saltholmbatteri, de blev den 18. juni højtideligt indviet af selveste forsvarsminister P. Munch. Den 19. august går den engelske ubåd UE 13 på grund ved Svaneklapperne. 2 tyske torpedobåde angriber ubåden. Ubådsbesætningen springer overbord. 15 mand bliver reddet af 3 danske torpedobåde, der kommer til undsætning, hvorimod 14 mand fra ubåden drukner. Midt på øen findes resterne af de to militære skanser. Under 2. verdenskrig sker der en ”mild” besættelse af Saltholm

Barakkebyen



Der var 40 ansøgere til den ledige stilling som ”Holmemand” (opsynsmand) i 1915. Saltholms opsynsmand har til huse på Holmegård, som han har fået stillet til rådighed. Han får strøm fra en generator og vindmølle, og ferskvand fra medbragte dunke. Gården var landbrug med dyrehold frem til år 2011. Syd for Holmegård er adgang forbudt i fuglenes yngletid 1. marts - 15. juli.

I 1998 får Saltholm sit eget museum. Det indrettes i Stenladen, som ligger overfor Barakkegården. Stenladen er af lokale flintesten. Bygningen var materielbygning for kalkværker og blev også anvendt til militære formål under 1. verdenskrig. Kirkegården på Saltholm bliver kirkelig indviet i 2003 af præster fra Kastrup kirke. Havnen bliver i december 2013 voldsomt beskadiget af stormen Bodil. men blev i 2014 grundig

renoveret og landbrugsdriften overtages igen af ejerlauget selv. Ejerlauget har nu selv får på øen, og kreaturer kommer fra det øvrige Danmark til græsning. I 2015 indvies Vejrlø og flagstang i maj.



På Saltholm yngler sjældne fuglearter som Brushøne, Engryle, stor Købbersneppe og Mosehorn ugle, Bramgæs og Edderfugle til stor interesse for ornitologer. Andre dyr på Saltholm er Grønbroget tudse, almindeligt firben, Markfirben og harer. På småøerne Svaneklapperne sydøst for Saltholm lever Øresunds eneste bestand af sæler. Fra Øresundsbroen kan de ses i stort antal på stenene, hvor de nyder at slikke solskin.

Efter dette flotte foredrag valgte vi næste års emne, Europas hovedstæder.

Sommermødet afholder vi i Ishøj havn, tirsdag den 29. maj kl. 12.30 i Kabysen.

Referent Birthe

Gruppe 6 - GruppeMøde 16. april hos Leo

Vi mødte fuldtallig – også vor hundredårig. Leo havde sprunget over et gærde og bestilt smørrebrød hos den lokale slagter på Brøndbyøster Torv. Smørrebrødet var til alles tilfredsstillelse. De nyskårne rullepølse duftede, som rigtig slagter rullepølse skal gøre.

Efter lidt praktiske ting, tog Leo over med underholdning. Leo havde til Mettes fødselsdag taget rigtig mange billeder, som vi så på stor skærm. Mette var meget tilfreds og bestilte print af et par billeder.

Derefter fortsatte Leo med at fortælle om Ove Sprogøe. Leo kunne berette at hans egen far havde en vis lighed med Ove Sprogøe og at Leos far havde oplevet et par gange at kunne høre nogen viske, der kommer Ove Sprogøe. Leos far lod som ingen ting, og fortsatte med at ligne en berømt. En anden historie er, hvor Leo for mange år siden var i teater og se Den Gerrige. I en af scenerne er hans pengeboks blevet væk - forsvundet. Det ender med at Den Gerrige farer ned i salen op og ned langs stolerækkerne og råbende og skrigende: ”Hvem har taget min pengeboks”. Til sidst overfalder Den Gerrige en tilfældig tilskuer som sidder yderst og rusker og flår i ham og råder ”Du har stjålet mine penge”. Den stakkels tilskuer var Leo, som blev helt målløs og paf.

De roller, som vi i dag bedst husker Sprogøe for, er nok Egon fra Olsen banden og doktor Hansen i Matador.

Men forud for disse roller går der et utal af film og teaterstykker, som han har medvirket i. Det blev til 157 film og rigtig mange teaterstykker.



En lang periode dannede Sprogø makkerpar med Dirck Passer og indspillede bl.a. filmen: "Ved Kongelunden" fra 1953. På storskærm så vi et udpluk fra filmen, hvor de er sporvognsbesætning.

Det er herfra det kendte omkvæd stammer fra:

"Der kommer altid en sporvogn,
en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn til."

<https://www.youtube.com/watch?v=BqIIVZubYaE>

En anden kendt sang, både fra Sprogø, men også af andre er:

Man kan vel ikke gøre for at man har charme
og rent magnetisk drager frøkner også fruer
der bli'r for min skyld udstødt suk i mange barne
og der bli'r drømt om mig i mangt et jomfru buer.

<https://www.youtube.com/watch?v=U8vHPXAMO-0>

Vi så flere ting fra YouTube med Sprogø, bl.a. "Cigaretter, wisky og nøgne pir'er. <https://www.youtube.com/watch?v=HobR5MluSpY>

Den handlede om fandens oldemor.

Derefter skiftede vi emne. Leo havde været på loppemarked og købt en litografisk sten, som vi fik på bordet og studerede meget. Den indeholder flere etiketter fra virksomheder i Aalborg. Ved nærmere studie kan man få disse etiketter frem.



Og så er der RAAENS CitronVand. Når man googler på Sofus Raaen, så har han været en initiativrig og en kendt mand.



<https://nordjyske.dk/nyheder/boernehjaelpsdagen-der-forsvandt/90c33b64-2fdd-4dcc-a687-dcc79d9044f1>

Sofus Raaen født d. 25. april 1852.

Stifter af og Formand for De nordjyske Værgeraads Optagelseshjem, for Aalborg Blindekreds og for Aalborg Børnehjælp; Formand for Foreningen Dannevirkes Aalborg Afdeling, for Følkefestkomiteen i Aalborg og for Aalborg Gymnastikforening. Medlem af Censorkomiteen for Aalborg ny Handelsskole og af Direktionen for Aalborg Hypotekforening; Dep. Mester i Frimurerlogen Cimbria; Æresmedlem af De danske Vaabenbrødre, af Dybbølforeningen og af Sømandsforeningen, alle af Aalborg.

Medarbejder ved et svensk Frimurer-Tidsskrift; Forfatter til talrige Lejlighedsviser og Sange; skrevet dansk Tekst til Carl Reineckes Eventyr-Kompositioner: 53 Børnesange og Operaen Skildvagten.

Adresse: Vesteragaade 11, Aalborg.

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

2018

Lør.	21. april	Sct. GeorgsGildehal. Gr. 2
Fre.	27. april	Loppemarked, Rødovre Centrum
Sø.	6. maj	Ulveløb i Brøndbyskoven
Tirs.	15. maj	Skovtur – Ud i det blå og se på. Gr. 6
Man.	11. juni	Friluftsgildehal i Hedeland

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **Juni** nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. maj. kl. 18.**

Lederen i **Maj** nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bjarne Wichmann	Mørkhøjvej 132 st.C	2860 Søborg	48 41 25 96
Gildekansler:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82 A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildeskadm.:	Grethe Mortensen	Hyrdeengen 321	2625 Vallensbæk	51 37 39 26
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35