

Voldstafetten



56. årgang
Nr. 4

April
2018

Find gaverne i livet

Vi fødes – vi lever – vi dør jo engang,
men livet er vi med til at forme.

Og derfor en hyldest til livet med sang,
for mulighederne er enorme.

Hver dag der os skænkes, miraklerne sker,
det sete afhænger af øjet der ser.

Hver dag er en gave, hver time et fund
som du forgylder, hvis du formår det.

Tag nænsomt de rigtige ord i din mund,
og tilgiv dem, der ikke forstår det.

Lad glæden formidle forståelsens bånd,

Giv helheden næring af venskabets ånd.

Lilli gr. 1



100 år

Bliver Mette d. 8. april 2018

Den dag vil Mette gerne se alle gildebrødre og mange andre til kaffe og kage på Annexgården, lige overfor Brøndbyøster Kirke, kl. 11 - ca. 14.

Mettes datter vil gerne vide så nogenlunde, hvor mange der kommer, så gerne gruppevis tilmelding til Bjarne Wichmann, senest d. 31. marts.



Se livshistorier om Mette. De startede i Voldstafetten 2012-02 og var i tre numre til 2012-04. Historierne var redigeret af Helge.





Sct. Georgs Gildehal



Lørdag 21. april 2018

Forhal kl. 17.30 - Gildehal kl. 18.00

På Rødovregård i Vognporten

Efter gildehallen, hvor der er optagelse af en ny gildebror,
serveres en lækker middag med efterfølgende Kaffe/te

Prisen er 110 kr. incl. drikkevarer

Tilmelding Gruppevis til Jytte Ulstrup på 6167 2403

senest 14. april 2018

Gruppe 2 glæder sig til at se dig den aften.

På gensyn og mange hilsener fra gruppe 2

Store bededags aften – Tur til Kastellet



Torsdag den 26. april - fra kl. 18 - ca. 21.

Der knytter sig en særlig tradition for at gå tur på volden
Store Bededags aften.

Hvert år lægger masser af københavnere vejen forbi Kastellet på Store Bededagsaften, hvor der er udsækning af te med varme hveder. Fæstningsanlægget Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg. Samtidig er de store voldanlæg et af storbyens smukkeste åndehuller. I de senere år er både bygninger og volde på Kastellet blevet renoveret, og området er naturligvis fredet. Nærmeste nabo til Kastellet er Esplanaden, der har navn efter det flade område, der i sin tid var mellem Fæstningsanlægget og bebyggelsen. Vi går tur på det store voldanlæg, der er udstyret med fem bastioner, hvor en række gamle kanoner understreger Kastellets militære betydning i gamle dage.

Vi køber te/kaffe og varme hveder i Kastellets kantine.

Husk påklædning efter vejret.

Vi mødes ved indgangen til den ydre voldsti fra Bernadottes Allé.

Østerport S.-togs station ligger lige ved siden af.

Pris: 10 kr. + udgift til te/kaffe og hveder.

Tilmelding til Arne Bjerager, mobil. 29 21 98 70,

e-mail: abjerager@mail.dk

Senest onsdag den 10. april.



Roskilde Hedebo DistriktsGilde

Indkaldelse til Distriktsgildeting

mandag den 7. maj 2018 Kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter

Punkt:

Dagsorden:

- 1 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
- 2 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
- 3 Distriktsgildeskattmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse.
- 4 Behandling af indkomne forslag.
- 5 Distriktsgildeskattmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse. herunder, fastsættelse af kontingent.
- 6 A: Valg af DGM
B: Valg af DGK
C: Valg af DGS
D: Valg af international sekretær (DIS)
E: Valg af uddannelsessekretær (DUS)
- 7 A: Valg af suppleant for DGM
B: Valg af suppleant for DGK
C: Valg af suppleant for DGS
- 8 Valg af revisorer og suppleanter.
- 9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A: Valg til ridderudvalget
B: Valg til Naturlauget
- 10 Eventuelt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte Beretninger fra gilderne, DIS, DUS og udvalg.

*OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt **inden den 15. april 2018** til distriktsgildemesteren.*

Distriktsgildeledelsen

Tur i naturen - tirsdag d. 15. maj



★ BAADFARTEN ★

Vi skal ud i det blå og se på det grønne

Tidsplan:

10.15 mødes vi ved Viften. Der holder en bus og venter på os.

10.30 bussen afgår mod Lyngby

11.30 Sejlads på Bagsværd Sø – Rundtur.

12.50 Tilbage ved start, hvor vi spiser vor medbragte frokost.

14.00 Med bus til Herstedhøje NaturCenter, hvor vi drikker kaffe og spiser kage, tænder bål og synger nogle sange. Det er samme sted, som da vi var i Vikingelandsbyen. Gildets nye kaffekrog.

16.30 – eller deromkring er vi tilbage ved Viften i Rødovre.

Vi medbringer egen frokost, drikkevarer, og evt. kage til sidemanden.



Pris: 20 kr. Det er næsten Gratis.

Gruppevis tilmelding senest tirsdag d. 1. maj til Leo
mail 8x202122@webspeed.dk

Folk til loppemarkedet

Kære Gildebrødre

Nu nærmer foråret sig forhåbentlig snart. Det betyder også, at det er tid til at tænke på vores store loppemarked i Rødovre Centrum den 27. april, det er Vestegnens største loppemarked med mere end 250 stader.

Men for at vi kan gennemføre det, skal vi have hjælp af jer.

Vi har mange opgaver, og alle kan hjælpe, for der er både store og små ting der skal klares, vi skal bruge opmålere til torsdag aften, vagter til at gå rundt i Centret om fredagen og nogle til vores Informationsbod fredag. Desuden skal vi have sælgere til vores eget loppestade. Så svar positivt når Bjarne eller Bodil henvender sig.

Og husk så lige, at alle gildebrødre bærer tørklæde om fredagen.

På Aktivitetslaugets vegne.

/ Kurt

25 års jubilæum

Den 23. april 2018 har Tove Nielsen 25. års jubilæum.



Gruppe 5 - GruppeMøde 20. februar hos Ulla

Vi mødtes hos Ulla og måtte undvære Birthe Anker, som var syg.

Vi fik dejlig kyllingegryde og ananas til dessert, hvorefter vi gik over til referat at gilderådsmødet.

Vi blev enige om at vores fødselsdagspris skal gå til Himmelexpressen der trænger til renovering. Vi talte om Mettes fødselsdag. Spejderlauget havde bestemt at emnet i Brøndbyskoven skulle være Riddertiden.

Ulla serverede kaffe og Grethe gik over til emnet som var Femø.

Femø er en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Arealet er 11,4 km² og der er 121 indbyggere.

Femø er den mest kuperede af øerne i Smålandshavet, og der er mange pilehegn og snoede veje med mange naturoplevelser. Flere af øens offentlige stier blev renoveret i 2013 og giver rige muligheder for cykel- og spadsereture. Øen er delt i to af et meget lavtliggende inddæmmede område. Fra øens vestside kan man se Storebæltsbroens pyloner 53 km væk.

Femø er kendt for den årlige kvindelejr, som har været der siden 1971, og Femø jazzfestival, der løber af stablen i august. Der er også et sommerhusområde på øen.

På havnen er der en dagligvarebutik samt en færgeforbindelse til Lolland.

Fund fra stenalderen og bronzealderen viser at øen har været beboet siden oldtiden.

Inden kirken blev opført var man nødt til at tage til Fejø for at gå i kirke. I 1500 tallet blev Femø kirke bygget. Øen led under plyndringer i forbindelse med forskellige krige o 1600 tallet, og de måtte have hjælp fra Nykøbing og Stubbekøbing for undgå massiv hungersnød. Øen blev kraftigt affolket i løbet af 1900 tallet. I 1901 var der 700 beboere og 2004 var der under 150. I 1998 lukkede skolen.

Efter renovering af havnen har sejlerne fundet frem til den.

Næste møde hos Lone d. 13.3. kl. 13.00

Gruppe 5, Lone



Referat

Roskilde Hedebo Distrikts Gilde

Referat fra I-Dag d. 17. marts 2018



”Peter sukkertop”, Nyhavn 14

Pakhus ved Hotel Admiralen

Roskilde Hedebo Distrikts Gilde havde arrangeret I-Dag den 17. marts i Roskildegildernes gildehus, hvor vi havde cand.mag. og journalist Andres Olling som foredragsholder over emnet ” *I slavernes fodspor*”

Vi startede dagen med en sang og kaffe, herefter fik Anders Olling ordet.

Det blev en meget interessant formiddag, hvor han begyndte sin historie over slaveriets spor fra Nyhavn og ind i Frederiksstaden. Hørte om handelens by og vores fortid som slavenation. Trekantshandlen gav mange smukke bygninger i København.

I næsten 250 år fragtede danske slaveskibe under Dannebrog 100.000 slaver fra kongens forter på Guldkysten i Afrika til de tre danske Vestindiske øer. Sukker og slavehandel gav Danmark umådelige rigdomme i 1700-tallet.

Et togt kunne nemt tage 2 år, men ved et heldigt udfald bragte det umådelige rigdomme til slavehandelens bagmænd.

Det var især i Frederiksstaden omkring Amalienborg og på Christianshavn, at pakhuse og pragtfulde palæer skød op og den dag i dag giver kvartererne et herskabeligt præg.

Vi ser nogle af de mest berømte palæer, som er Odd Fellow Palæet, Dehns Palæ i Bredgade og det Gule Palæ i Amaliegade. Hørte om de vilkår slaverne levede under, og om sejlturen over Atlanten i op til 90 dage, hvor slaverne i lasten ikke havde mere plads end i en kiste. Hør om slaveoprøret på St. Croix. Hvordan Peter von Scholten med hjælp fra General Buddo i 1848 undlod at bekæmpe oprøret og på egen hånd erklærede slaverne for frigivet med omgående virkning.

I 2017 markerer vi 100 året for salget af de danske Vestindiske øer til USA.

I-Dagen blev afsluttet med en velfortjent frokost og kaffe samt en sang, vi sluttede omkring kl. 14.

Tak til den arrangerende gruppe for et veltilrettelagt arrangement.

Arne Bjerager

Trekantshandelen



<https://da.wikipedia.org/wiki/Trekantshandel>

Gruppe 2 - GruppeMøde 7. marts hos Jytte W.

Desværre var Sine stadig syg, vi håber, hun snart er på højkant igen.

Vi startede med ” Så længe som kartofler... ” til ære for Birgitte, der altid er frisk på at ordne 5-7 kg. kartofler, når der er fest. Derefter diskuterede vi bl.a. loppemarked, fødselsdagspris, ulveløb, novembermøde og så småt nytårsgildehal.

Så var vi også blevet sultne, og satte os til Jyttes lækre anretning med hjemmebagt rugbrød og knækbrød, rejer og laks blandt meget andet og sluttede med ost. Delikat som altid.

Over kaffen startede Jytte med dagens emne. Jytte er meget opfindsom, når det gælder emner, og denne gang havde hun fundet frem til Christian d. 4.s bryghus. Bryghuset blev opført som en bastion, der indgik i Københavns forsvarsanlæg. Kystlinjen ved Slotsholmen var et svagt punkt, og derfor lod kongen bygge en kraftig hjørnebastion på det sted, hvor bryghuset ligger. De vældige mure, en åben platform øverst samt brystværn og skydeskår, skulle holde fjenden på afstand.



Efter anlægget af Christianshavn, med kæde af volde og bastioner, mistede bygningen sin betydning som militært anlæg.

I 1618 blev der indrettet bryggeri i den tidligere bastion, der skulle brygge øl til militæret. Huset fik tilført et højt tagværk med spidse gavle

og skifertag. Huset var bryghus i 150 år. I 1632 brændte huset og blev bygget op igen i 1635-36. I 1659 blev den udsat for angreb af svenskerne. Det medførte måske at huset blev forpagtet til P. Klovman en borger i byen. Han fik eneret på at forsyne hoffet, kastellet og flåden med øl.

Det klagede Bryggerlauget over, så i 1701 førte det til at han ikke måtte handle med øltappere og kroersker. Hans efterfølger slogedes også med Bryggerlauget. Til sidst opgav de, og Bryggerlauget blev forpagter af huset i 1739. I 1769 brændte huset igen, så nu blev huset nedlagt og flyttet til en ny bygning på den anden side af Frederiksholms Kanal. Der blev bryghuset genopført og fik sit nuværende udseende. Herefter var det magasin for forskellige etater frem til 1998. Siden da har huset stået tomt.

I årene op til 2013 gennemførte Styrelsen for slotte og kultur ejendomme, med støtte fra Trygfonden, en brandsikring af det 8000 m² store hus, for at kunne åbne det for offentligheden. Fra 2013-14 blev bryghuset med støtte fra Almenfonden indrettet som lapidarum, hvor Styrelsens samling af gamle skulpturer fra statens slotte og haver, som tidligere stod på lukkede magasiner, nu bliver opbevaret og fremvist. Man kan bl.a. se gipsmodellen af Frederik d. 5. til hest, som står på Amalienborg slotsplads.

Man kan se græske gudinder og bondefolk fra Nordmandsdalen, samt den originale rytterstatue af Christian d. 5. i bly. Det hedder nu Kongernes Lapidarium. Ordet lapidarium kommer fra latin og betyder en samling af sten.



Det var et meget spændende emne. Ofte går vi forbi bygninger, man ikke har nogen anelse om hvad er, eller har været brugt til. Over den sidste kop kaffe småsnakkede vi lidt om emnet og livet i al almindelighed og sluttede med ”Nu flyver mørkets fugle ud...”. Tak til Jytte for en dejlig aften.

Inge

Gruppe 2 - GruppeMøde 13. marts hos Jens

Gruppen mødte fuldtallig, og efter den dejlige mad som Else A havde tilberedt, blev vi orienteret af gruppeleder Jytte, bl.a. om den kommende Sct. Georgsgildehal den 21. april. Det er gruppe 2, der skal tilrettelægge denne aften. Vi bestemte hvilke opgaver hver enkelt i gruppen skulle tage sig af, og øvede os på tre sange, som vi ville synge i gildet.

Vores emne er: ”Den bedste bog jeg har læst”. Jens havde valgt at fortælle om Kammerråd Svendsen som levede fra 1847-1925. Det er af Jens` slægt, derfor også mere interessant.

Jens fortalte: fra min farmors fætter, Hans Bernt Seesten, arkivar i Odense, har jeg via mine forældre arvet en læsbar, sirlig håndskreven bog, som udgør en del af min slægtshistorie.

Bogen er nedskrevet af kammerråd Svendsen i hans sidste leveår og slutter den 1. januar 1925. Altså for næsten 100 år siden, også fra samme Seesten har jeg arvet et oliemaleri af kammerråd Svendsen, et egechatol, en sølvpokal og en kæmpe frimærkesamling.

Kammerråd Svendsen, kalder sig i bogen for onkel Lorentz, idet bogen er tiltænkt de yngre i slægten. Selv efterlod han og hans hustru sig ingen børn.

Jens læste uddrag fra den håndskrevne bog om onkel Lorentz liv, både som barn, hvor han var med på en tur til England og Norge med sin fars skib, og fra livet i Løgstør og hans gymnasietid i Thisted.

Senere læste onkel Lorentz jura og virkede først i mange år i Jylland og flyttede siden til København.

Bogen gav et godt billede af tiden i Danmark for godt 100 år siden og op til 1925, og man må sige, at det var en meget driftig mand, som også købte en gård, Elmelund, på hjemegnen.

Bogen beretter om, hvorledes der i familien var stærkt sammenhold og stor indbyrdes hjælpsomhed gennem til tider svære dage.

Vi havde en dejlig hyggelig aften hos Else og Jens.

/ Arne



Sagfører Lorents Svendsen
til Elmlevend
i Hæherred.
Kapt. Svendsen Søn.

Sagfører Lorents Svendsen
til Elmlevend
i Hæherred.
Kapt. Svendsen Søn.

Gruppe 6 - GruppeMøde 5. marts hos Vibeke M.

Vi mødtes hos Vibeke M. - de to Metter måtte vi undvære. Vi fik gennemgået tur i naturen og bragt løse ender på plads.

Dagens emne fra Vibeke var om skuespilleren Susse Wold.



Hej med dig, siger Susse W.
Jeg er født d. 17. nov. 1938.
Min mor er Marguerite Viby,
Det er hende med monologen
"Den jazzende husmor"
Min mor er også kendt for
sangen "Titte til hinanden"
helt tilbage fra 1932

En ting, de færreste ved om Susse Wold, er, at hun i virkeligheden hedder Lise Wold og Susse blot er et kælenavn, som hun har taget til sig. Hun gik på Marie Mørks skole i Hillerød og blev derefter sendt på husholdningskostskole i Vordingborg – et ophold som hun hadede, og hvor hun brugte sit fødenavn Lise, når hun skulle præsentere sig, fordi hun havde svært ved at lukke folk ind i sit private. Et år efter kom hun et år i huset hos en familie i England, hvilket på daværende tidspunkt var velset i finere kredse.

Som datter af den ikoniske skuespillerinde Marguerite Viby, har det måske altid ligget i kortene, at lille Lise skulle træde i samme fodspor. I England blev passionen for skuespil for alvor bygget op, og da hun kom hjem fra opholdet, søgte hun derfor ind på Det Kongelige Teaters Elevskole. Her blev hun vejlet og fik beskeden om, at hun vejlede for lidt til at blive skuespiller.

Men Susse gav ikke drømmen op. Hun blev i stedet uddannet på Privatteatrenes elevskole i årene 1958-1960. Her debuterede hun i "Bagtalelsens skole" på Det Ny Teater i 1958, og spillede senere sygeplejerske i "Harvey" på Allé Scenen i 1960.

Susse Wold har gennem årene spillet et utal af roller på forskellige teatre, blandt andet Det Ny Teater, Det Kongelige Teater, Folketeatret, Betty Nansen Teatret og Gladsaxe Teater. Blandt hendes mange roller på teaterscenen kan nævnes Maggie i "Efter syndefaldet", Pernille i "Den

Stundesløse”, Fru Alving i ”Gengangere”, titelrollen i ”Orlando”, Friherreinden i ”Båndet”, og Allesandra del Lago i ”En duft af Ungdom”. En af de største succeser på teater havde hun som Amanda i ”Privatliv” i samspil med Bent Mejding som Elyot. Den Bent Mejding, som senere skulle gå hen og blive hendes livs store kærlighed.

Efter en lang pause fra både film og teater, var Susse Wold atter igen på scenen i 2000, hvor hun spillede på Betty Nansen teatret i Enquists udgave af ”De tre søstre”.

Susse har endvidere turneret over hele verden med oplæsninger af H.C. Andersen, som hun er hyppig fortolker af, på både dansk og på engelsk. Og så har hun desuden indsunget en serie grammofonplader med titlen ”For de unge på 40”.

Som Bodilvinder, legatmodtager og fru Graa i Danmarks vigtigste TV-serie ”Matador”, er Susse Wold almindelig kendt som en af Danmarks vigtigste skuespillerinder. Dette på trods af, at hun ikke har medvirket i mange film i nyere tid. Dog har hun medvirket i en del af de gamle klassikere, blandt andre som Josepha i ”Sommer i Tyrol, hvor hun sang ”I sommersonn ved Den Hvide Hest”, som hun senere blev så kendt for.



Sommer i Tyrol, hvor Dirch synger: Det er det skønneste jeg ved ...

<https://www.youtube.com/watch?v=rWJs7U4akM>



Referat

Roskilde Hedebo DistriktsGilde

Referat fra **DistriktsGildeHal** i den 26. februar 2018



Østervangkirken,
Dommervangen 2
2600 Glostrup

Referat fra Distriktsgildehal med ridderoptagelse af Tina Skovgaard Madsen 1. Gilde i Taastrup og Bjarne Nor Emmersbæk 1. Gilde i Taastrup, mandag den 26. februar 2018 i Østervangkirken i Glostrup

Det var en aften i vinterens tegn, dog uden at det aktuelt sneede.

Forhallen blev indledt med velkomstdrik og en hilsen på alle gildebrødre.

Der var omkring 50 gildebrødre tilstede ved denne distriktsgildehal.

Herefter begyndte Gildehallen, hvor gildebror **Tina Skovgaard Madsen fra 1. Gilde i Taastrup**, skulle besvare sit ridderspørgsmål: **"Hvad mener du om den personlige udvikling i et moderne samfund og her også i spejder - og gildebevægelsen"?**

Tina Skovgaard Madsen uddybede sit svar på en meget inspirerende og flot måde, Tina kom ind på, at man altid har forsøgt at tilegne sig dyder, færdigheder og kompetencer til at kunne klare sig i de omgivelser, som man gerne vil færdes i. Men der er kommet en uheldig tendens i dagens

Danmark, en dyrkelse af de faglige kompetencer på bekostning af de personlige kompetencer blandt andet i skolerne.

Tina kom ind på sin tid som grøn pigespejder, som har givet hende nogle trykke rammer, og en mulighed for at udvikle sig og prøve egne grænser af. Det at tage et ansvar og hjælpe andre samt tage lederskab. Tina gav udtryk for, at det har været et spændende forløb, med at blive svend, væbner og ridder, hvor der også er sat fokus på den personlige udvikling.

Næste gildebror, der skulle optages som ridder, er **Bjarne Nor Emmersbæk fra 1. Gilde i Taastrup**, der også havde fået et ridderspørgsmål der skulle besvares: ”**Er humor en livsnerve i din tilværelse**”? Bjarne tog udgang fra ordet ”JA.....” hvor humor er evnen til at opfatte noget som morsomt, begrebet omfatter en hvilken som helst form for underholdning eller menneskelig kommunikation. Bjarne kom ind på, at alle mennesker skal have lyse dage, så kan de påvirkes i en positiv retning. En af Bjarnes gode venner siger ofte, at hvis man kan få folk til at le, bare en gang om dagen, vil man straks få det bedre. Er der kemi mellem mennesker, kan alt ske, men for at komme dertil er humor en vigtig faktor.

Efter ridderslagene til Tina og Bjarne, holdt Distriktsgildemester Margit Fohlmann sin tale, hvor hun kom ind på, hvad ridderspørgsmålet skulle være til de to vordende riddere, ligeledes en orientering om definitionen på ritualerne som kun er symbolsk handling. Gildemesteren mente også, at det kan være problematisk at nedlægge gildehaller med de gentagne ritualer, som giver sammenhold og tryghed.

Gildemesteren håber, at denne aften kan inspirere vore nye riddere til en yderligere tilknytning til gildebevægelsen i vort distrikt.

Efter gildehallen blev der serveret en let anretning med øl og vand, samt kaffe med lagkage.

Der blev holdt taler for de nye riddere, først Tommy Carlsen, derefter Bo Andersen, fra riddergruppen og Tinas Far (Arne Lærkeborg) samt Bjarnes hustru.

Det var en hyggelig aften som 1. og 2. Glostrup havde arrangeret, stor tak til dem for et fint arrangement.

Referent Arne Bjerager

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

2018

Lør.	21. april	Sct. GeorgsGildehal. Gr. 2
Fre.	27. april	Loppemarked, Rødovre Centrum
Sø.	6. maj	Ulveløb i Brøndbyskoven
Tirs.	15. maj	Skovtur – Ud i det blå og se på. Gr. 6
Man.	11. juni	Friluftsgildehal i Hedeland

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **Maj** nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. april. kl. 18.**

Lederen i **Maj** nummeret skrives venligst af **gruppe 2**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bjarne Wichmann	Mørkhøjvej 132 st.C	2860 Søborg	48 41 25 96
Gildekansler:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82 A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildeskattm.:	Grethe Mortensen	Hyrdeengen 321	2625 Vallensbæk	51 37 39 26
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35