

Voldstafetten



54. årgang
Nr. 10

Okt.
2016



En ældre kinesisk kvinde havde to store krukker, der hang på hver sin side af en stang, som hun bar over nakken. Den ene af krukkerne havde fået en sprække, mens den anden var perfekt og altid leverede en fuld portion vand.

Efter en lang tur fra bækken til huset var den læk-kende krukke kun halvfuld. Det skete dagligt, igen-nem to år, at kvinden kom hjem med en hel og en halv krukke vand.

Naturligvis var den perfekte krukke stolt over sit resultat, mens den stakkels læk-kende krukke skammede sig over præstationen og var ulykkelig over, at den kun kunne gøre halvdelen af, hvad den

...fortsætter



var skabt til at gøre, så efter to år, som den kaldte en bitter tid, talte den en dag med kvinden nede ved bækken:

”Jeg skammer mig over mig selv, fordi sprækken på min side gør, at vandet lækker hele vejen tilbage til dit hus”.



Den gamle kvinde lo: Lagde du mærke til, at der var blomster på din side af stien, men ingen på den anden side? Det er fordi, jeg længe har kendt til din læk og har sået frø på din side af stien, så hver dag, når vi går tilbage, har du vandet dem. I to år har jeg kunnet plukke disse smukke blomster til at pynte mit bord med.

Hvis du ikke var præcis som du er, så kunne disse smukke blomster ikke have groet her.

Vi har alle vores unikke fejl, men det er sprækkerne og fejlene vi har, som gør vores liv så interessant og givende.

Tag alle mennesker for hvad de er og søg det gode i dem.

Til alle mine gildebrødre:

Ha' en rigtig dejlig dag og husk at dufte til blomsterne på din side af stien.



Mixmøder 2016

Tirsdag d. 4. okt. kl. 19.00

Gruppe	A	B	C	D	E
Vært	Birgitte Hansen	Else Andersen	Nils Krogh	Birthe Anker	Mette Hansen
	Mogens	Sine	Else Madsen	Bjarne	Inge
	Karen	Lilli	Arne	Jytte Wichmann	Bodil
	Ulla	Jens	Annette	Jytte Ulstrup	Tove
	Kurt	Birthe Sander	Jørgen	Margit	Flemming
	Bente	Vibeke Mørch	Jytte Møller	Lone	Grethe
	Preben	Mette Lade	Vibeke Heding	Leo	

Husk at melde afbud til værten, hvis du undtagelsesvis er forhindret.

Aftenens emner vil blive sendt til de fem værter, som vil være 'ordstyrere'.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen



Oktober-Gildehal



Tirsdag den 11. oktober

Forhal kl. 17.30 – Gildehal kl. 18.00

Efter gildehallen serveres en middag,
hovedret og dessert

Pris 100 kr. pr. person

Tilmelding gruppevis senest den 3. oktober til Leo

Tlf. 36 75 18 89, mobil +45 53 64 21 29

eller mail 8x202122@webspeed.dk



Til: *Alle i Vestvold-Gildet*

Lørdag d. 22. oktober bliver jeg 85 år

Da vil det glæde mig, hvis du / I vil komme til brunch på dagen kl. 13. i World Cup Hallen, Rødovre Centrum nr. 99, 2610 Rødovre.

Jeg vil gerne vide, hvor mange vi ca. bliver. Derfor vil det være fint med gruppevis tilmelding.

Svar ønskes inden 10. okt.
på mobil 51 92 69 48 eller fastnet 36 41 69 48

Mange hilsener *Birgitte*





Kom og hør om
HAITI OG NIGERIA
med
LÆGER UDEN GRÆNSER



Overlæge på ortopædkirurgisk afdeling
Hvidovre Hospital

Tom Lemser

Vil fortælle om sin tid som udsendt for
Læger uden grænser
til Haiti og Nigeria

Tirsdag den 18. okt. kl.19.00 på Rødovregård

Der er gruppevis tilmelding, senest den. 13. oktober.

Der vil være kaffe og brød i pausen. Prisen for dette er kun Kr.10,00

Tilmelding til Bjarne på tlf. 29 42 58 50
mail. wichmann@youmail.dk

På gildeledelsens vegne, Bjarne. GM

Mødet er offentlig tilgængelig. Der indrykkes en annonce i Rødovre Lokalt Nyt. Så har du venner og bekendte der vil med, så kan de det.



KOM OG HØR OM HAITI OG NIGERIA



med **LÆGER UDEN GRÆNSER**

Overlæge på ortopædkirurgisk afdeling,
Hvidovre Hospital - Tom Lemser

Vil fortælle om sin tid som udsendt for
LÆGER UDEN GRÆNSER til Haiti og Nigeria.

Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00

på Rødovregaard. Der er gratis adgang,
'bestil venligst plads af hensyn til kaffe og kage.

Dette kan gøres på mobil nr. 2747 7732.

Tilmeldingen senest mandag den 17. oktober.

Arrangør: "Vestvoldgildet"

Sct. Georgs Gildet i Rødovre og Brøndby

www.vestvold.dk



Man bliver glad, når det banker på døren.
Og udenfor står Bjarne med en stor buket blomster.
Og ønsker god bedring med sygdommen.
Og kommer indenfor.
Og har tid til at lytte.
Og det, selvom der er mange, der fejler det samme.
En stor tak for blomsterne.
En stor tak for de venlige tanker der fulgte med.
En stor tak for alle de venlige hilsner, jeg har fået.

En kærlig gildehilsen fra Bente



Tusinde tak for skønne blomster, chokolade og vin på min
80 års dag.

Tove



November-mødet

Tirsdag d. 1. nov. kl.19
på Rødovregaard

Gruppe 1 er vært ved dette møde, hvor
visesangerne Renès Trio
kommer og underholder os med
Viser og Ballader

Vi starter med at servere lidt let til ganen,
senere er der the, kaffe og småkager.

Al den herlighed til en pris af
KUN 40 kroner.

Tilmelding gruppevis senest den. 26. oktober til Bjarne
telefon: 48 41 25 96
Mail. wichmann@youmail.dk

De bedste gildehilsener
gruppe 1 - Bjarne



Gildets Fødselsdags Fest – med donationer





Fra det Udendørs Loppemarked

Så skulle vi til den igen, vi skulle holde loppemarked udendørs.

Nils havde stået for udlejningen, men kun 48 stader var blevet udlejet, og heraf var 4 gratis (spejdere og Hus Forbi). Manglen på interesse for at leje stader kunne nok til dels tilskrives vejrudsigterne i ugerne op til loppemarkedet, hvor der hver dag blev lovet massivt regnvejr og også skybrud.

Loppemarkedet var søndag den 4. september. Klokken 07.00 mødtes 12 gildebrødre på parkeringspladsen bag Vandtårnet ved Rødovre Centrum, og da var det næsten tørvejr.

Vi skulle måle op og være parkeringsvagter. Der var udarbejdet planer til opmålingen, og allerede klokken 08.00 var opmålingen afsluttet og flere Gildebrødre taget hjem igen.

Vores infostand var opstillet i en pavillon, og vores flag var opsat langs vejbanen. Stadeholderne begyndte så småt at komme allerede lidt over 8. De kom så i en lind strøm, og blev vist ind på deres pladser, det gik perfekt.

Da klokken var ca. 9 begyndte de første kunder at indfinde sig, og der blev handlet, det varede til lidt efter 13.30, for så begyndte det at regne meget. Kunderne forsvandt øjeblikkelig, og flere stadeholdere (de der ikke havde en pavillon) pakkede sammen.

Men den vedvarende regn gjorde, at stadeholderne alle sammen så småt begyndte at pakke stadet ned. Da klokken var blevet 15, bad vi de sidste stadeholdere om at pakke sammen. Vi pakkede vores egen information ned, og kørte hjem klokken ca. 16.30.

Vi havde en indtægt på 13.200 kroner og udgifter (især annoncering) på knap 6.000 kroner altså et overskud på godt 7.000 kroner. Det var ikke arbejdet værd, og vi må diskutere, om vi vil fortsætte.

Men tak til alle, der var med til arbejdet med loppemarkedet, det er dejligt, at der stadig er nogle, der vil tage en tørn.

Kurt



Først var vejret rimeligt



Så blev det mørkere



Og så kom regnen

Ditlevs Gamle Købmands-Butik i Brøndbyøster Landsby



For nylig var der åbent i Ditlevs Gamle Købmandsbutik i Brøndbyøster Landsby. Det var en af de mange dage, hvor solen skinnede, og der var dejlig varmt.

I udhusene var der loppemarked og i den gamle have kunne man få serveret kaffe og lagkage. Hvis man havde lyst kunne man også sidde inde i købmanden gamle stuer og drikke sin kaffe og nyde lagkage.

På baghuset var der noget, der lyste op. Det var den ny-renoverede skorsten.

Formanden Poul Erik Traulsen fortalte mig, at skorstenen bl.a. var renoveret for den donation som VestVoldGildet har givet.

Skal hermed sende takken videre.

Leo



Gruppe 1 - GruppeMøde 7. sept. hos Lilli

Årets første gruppemøde blev holdt hos Lilli, hvor vi bød Jytte og Bjarne velkommen i vores gruppe og håber, at de føler sig rigtig velkommen hos os.

Vi startede med hver især at fortælle hvad, vi havde brugt sommerferien til og tilrettelægge noget af det, vi har ansvaret for i løbet af sæsonen.

Gruppen siger tak til Lilli for en hyggelig aften og sluttede med ”Nu flyver mørkets fugle ud”

Birgitte

Nu flyver mørkets fugle ud
Med tyste vingeslag
Mens dagens sønner skikker bud
Om festligt vennelag

Hej spejder, vil du bære ved
Til broderskabets bål
Nu mødes de som samme stred
For løftets store mål

Gruppe 4 - GruppeMøde 13. sept. hos Birthe Sander

Den 'nye gruppe 4' – dvs. Karen, Margit, Bodil, Tove, Flemming og undertegnede mødtes første gang hos Birthe Sander til vores 'stiftende møde', hvor vi skulle have aftalt hvordan gruppen skulle gribe tingene an, efter at der var kommet to nye i gruppen.

Men allerførst inviterede Birthe til et veldækket bord med alskens gode ting. Snakken gik, og vi kom så småt i gang med den 'alvorlige' del. En enkelt sang: 'Se det summer af sol' sang vi indledningsvis.

<https://www.youtube.com/watch?v=ErX63tV55yQ&noredirect=1>

Og så med Poul Richard

<https://www.youtube.com/watch?v=SNkoNUjVWII>



Vi aftalte:

1. Vi har en gruppekasse med 10 kr. pr. måned (Tove).
2. Referent går på skift: den der har **næste** møde skriver.
3. Vinterens emne: **Spændende personer:** det kan være nulevende, afdøde, gamle, unge, forfattere, politikere, kunstnere, eller hvad vi hver især finder spændende.
4. Hvem har emnet: Den der sidst har haft mødet kommer med sit indlæg ved det næste møde. (Birthe Sander har således sit indlæg ved næste gruppemøde hos Flemming d. 8. nov.).
5. Mere praktisk besluttede vi, at flytte vort julemøde tirsdag d. 6. december fra Karen til Margit. Karen tager så mødet d. 10. jan. Resten aftaler vi når vi mødes hos Flemming 8. nov.

Derefter tog Bodil imod tilmeldinger til gildehal 11. oktober.

Således kom vi godt igennem og sluttede med at synge 'Så vandrer vi ud mod det sollyse land'.

Vi siger tak for husly og fin forplejning til Birthe.

Nils

Gruppe 2 - GruppeMøde 30. aug. hos Jens

Vi mødtes fuldtallig, - men vi savnede meget vores Peter.

Efter en frisk sang, drøftede vi kommende gilde-arrangementer, som gruppen skal stå for.

Denne aften stod Else og Jens for den gode mad, der blev serveret, sammen med udsøgte vine.

Vores emne er Opfindere, og Jens fortalte om H. C. Ørsted, som blev født i Rudkøbing 14. august 1777 og døde 9. marts 1851.

I sin barndom blev HCØ og hans bror undervist af en tysk parykmager, og af en norsk student. Fra en alder af 12 år stod H.C. Ørsted i lære som farmakolog på faderens apotek. HCØ tog farmaceutisk eksamen i 1797, hvor hans censorer beundrede hans modenhed og dygtighed.

HCØ var ivrig efter at møde udlandets store kemikere og fysikere og søgte i 1800 et ledigt professorat, men fik ikke stillingen. Under disse omstændigheder var der intet, der holdt ham hjemme, og i 1801 indledte HCØ derfor sin første udenlandsrejse, finansieret af et legat.

Ved sin hjemkomst til København 1804 håbede HCØ på et professorat i fysik, men fordi man så skævt til ham, grundet hans naturfilosofi, fik Ørsted kun en tidsbegrænset lærerstilling.

Ørsted er først og fremmest kendt som elektromagnetismens opdager.



Desuden bør vi huske ham som en lærd videnskabsmand inden for kemi, fysik og farmakologi samt som en filosof, der bestræbte sig på at forstå og beskrive hele tilværelsen som værende sammenhængende og underlagt naturlovene.

1812 udgiver HCØ værket ANSICHTEN DER CHEMICHEN NATURGESETZE, (Betragtninger om kemiens naturlove)

Det beskrives /påstås blandt andet, at alle legemer indeholder elektriske kræfter, som ikke træder åbenlyst frem, da de holder hinanden i ligevægt. Ørsted stod dog i flere år stort set alene med sin opfattelse. Først 8 år senere med elektromagnetismens opdagelse kunne Ørsted underbygge sin påstand.

Under en forelæsning i 1820 viste han elektricitetens påvirkning af en kompasnål. Han viste dermed den højrehåndsregel, der angiver at med fingrene pegende i strømmens retning, vil en kompasnåls nordpol, anbragt under en elektrisk leder, påvirkes af en kraft i tommelfingerens retning. Udnyttelsen af elektromagnetismen blev senere udviklet af andre.



Ørsted konstruerede et piezometer, det er en slags trykmåler, der udnytter en elektricitet kaldet piezo-elektricitet. Det er elektriske ladningers fordelinger i krystaller, når disse udsættes for enten et tryk eller et træk. 1824 stifter han Selskabet for Naturlærens Udbredelse, 1829 stifter han Den Polytekniske Lærestanstalt, desuden var han stifter af forløberne til Meteorologisk Institut og Patentdirektoratet, og han var en nær ven af H. C. Andersen.

I flere perioder er han rektor for Københavns Universitet og dør i denne stilling i 1851.



HCØ blev Ridder af Dannebrog 1815, Dannebrogsmænd 1824, Kommandør 1836, og modtog Storkorset i 1847.

Reff. Arne .

Gruppe 5 – GruppeMøde i Ishøj Havn

Gruppe 5 holdt traditionen tro sit sidste møde før sommerferien i Ishøj havn, hvor vi have bestilt bord, og da vi kom, købte vi vores mad m.m.

Vi havde nogle hyggelige timer sammen, dejlig mad, god stemning, og vi fik lige gennemgået dagsordenen, hvor vi fra gildets side har fået et par opgaver, vi skal tage fat på, når vi mødes hos Grethe i september måned.

Jørgen

Gruppe 5 - GruppeMøde 13. sept. Grethe

Ja, atter engang med en ny sæson med gruppen. Jytte og jeg blev hentet af Ulla/Kurt, og vi mødtes hos Grethe til en dejlig middag, og som altid gik munden på alle. Der var meget at tale om, havde jo ikke set hinanden i lang tid. Nå, men hen ad aftenen fik vi dagsordenen klaret, mange ting skulle lige på plads. Og så havde jeg aftenens emne: Befæstninger, og jeg have valgt Vestvolden (Volden) fra Avevøre til Utterslevmose.



Volden blev anlagt i årene: 1888-1892, og blev nedlagt i 1920. Voldanlægget var dengang et imponerende bygningsværk, hvor ca. 2000 voldbisser arbejdede i ca. fire år på dette projekt.

Befæstningen blev sat i værk af regeringen

Estrup ved Kgl. Resolution af 24. april 1885. Fra juni 1888 bygges Vestvolden, men allerede i løbet af sommeren 1885 begyndte opmålingerne af projektet. Det var noget af en kraftpræstation af 14.361 meter volden var lang. Der blev anlagt forter og 14 permanente batterier og ammunitionsmagasiner, og til al transport anvendtes hånddrevne tipvogne. Tanken var også at lave et oversvømmelsesprincip, så fjenden kunne blive kanaliseret mod forterne på vestvolden. Dette skulle ske ved at sænke vandstanden i Furesøen, og lade vandet løbe gennem fæstningskanaler, og oversvømme Kagsmosen m.m. I sin tid var Vestvolden et af de største fæstningsværker i Europa og stadig et af de bedst bevarede.

Jørgen

Gruppe 6 - GruppeMøde 12. sept. hos Bente

Gruppen mødte fuldtallig hos Bente. Vort medlem Lisa har af helbredsmæssige grunde besluttet at spare sig selv mest muligt og har meldt sig ud af gildet.

Vi startede med en gennemgang af fleres helbred. Dernæst detailplanlægning af OktoberGildeHallen. Bente havde aftenens emne, hvor hun fortalte om Storm P.

Robert Storm Petersen blev født i Valby den 19. september 1882, og voksede op i landlige omgivelser på en gård i Vigerslev. Søn af slagtermester Carl Frederik Christian Petersen og Oline Marie Mathilde Storm Petersen. I 1892 flyttede de til Vesterbro og Roberts far fik fast studeplads på Nikolaj Plads, som dengang var centrum for handel med kød. Som konfirmand med 7 års skolegang bag sig kom Robert i 1896 i lære som slagter hos sin far.

De fleste kender Storm P. for hans vanvittige opfindelser og for hans humoristiske avistegninger. Udover at være bladtegner var Storm P. imidlertid også varieté-kunstner, forfatter og ikke mindst maler.

Humoren og satiren hos Storm P. berører både livets ganske små og helt store spørgsmål, og han spadserer med sin ligefremme stil lige ind i hjertet på de fleste.



Som humorist blev Storm P. folkeeje i sin egen levetid og nærmest synonym med dansk humor og lune.

I 1906 fik Storm P. ved vilkårlig lodtrækning Dansk Skuespillerforbunds Rejselegat, og valgte at tage til Paris.

Efter den første tur til Paris flyttede Storm ind hos sin kæreste gennem godt 5 år, Lydia Clementine Anglica

Sørensen med kælenavnet "Mads". Hun var 23 år ældre end han. Deres forhold var inderligt og tæt, og hun blev Storms solide holdepunkt. Hun var humoristisk og lydhør overfor hans tanker og ideer, og deres fælles hjem blev et samlingspunkt for en stor og farverig vennekreds.

<http://www.stormp.dk/Storm-P/storm-p.html>

Besøg StormP.museet

Leo

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs.	04. okt.	Mix-Møde
Tirs.	11. okt.	OktoberGildehal
Tirs.	18. okt.	Møde med Læger uden Grænser
Lør.	22. okt.	Fellowship-Day
Tirs.	01. nov.	November-Møde
Søn.	04. dec.	Julemøde/Kirketur
Xx	xx. Dec.	Fredsllys
Xx	xx. Jan.	NytÅrsGildeHal

Leo **beholder** sin fastnet tlf. Har også mobil tlf. nr. +45 53 64 21 29

Mette Lade har fået ny mailadresse: mettelade@youmail.dk

Distriktet har **egen hjemmeside** og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **nov.**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. okt. kl. 18**

Lederen i **Nov.**-nummeret skrives venligst af **gruppe 1**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bjarne Wichmann	Mørkhøjvej 132 st.C	2860 Søborg	48 41 25 96
Gildekansler:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35
Gildeskadm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	28 63 18 02
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35