

Voldstafetten



53. årgang
Nr. 10

Okt.
2015

Ulkerup-Sjælene

Ulkerup "landsby" Ulkerupskov i Odsherred

I september 2010 gav Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen tilladelse til at opstille en figurgruppe på syv kutteklædte Ulkerup-Sjæle i den frilagte landsbytomt i Ulkerup Skov.



fortsætter:



Således kunne legenden om det forsvundne folk blive visualiseret, som en del af den samlede fortælling om Ulkerupfolket.

Ifølge legenden kan man tydeligt høre Ulkerup-Sjælene hviske sammen, når man passerer dem i tismørket - og ved nattetid bliver figurerne levende for at besøge deres tidligere hjem i skoven ...

Den folkelige og lokale mystik, der allerede i middelalderen var knyttet til skovfolket, blev forstærket da de forsvandt, selv om vi ved, at alle stort set blev udflyttet.

Denne mystik har holdt sig mere eller mindre til i dag, og har i et vist omfang ført til nogle af de mange historier om Skovfolket.

Deres forsvinden har betydet, at myter og historier er blevet knyttet til området – bl.a. historien om, at man i særlige situationer kan opleve ”sjæle-møder” – hvor de hvileløse Ulkerup-bønderes sjæle stadig mødes på tinge for at lægge råd om, hvordan de skal klare sagerne.

Myten fortæller således, at de fortsat er i skoven, uden vi kan se dem, og så måske alligevel ???

Bente

Jens Foghmar blev 70 år d. 19. sept.



Jeg siger tak til gildet for det store fremmøde ved morgenbordet, og tak for alle gaverne. Det blev en rigtig god dag.



Inge siger: Mange, mange TAK

Mange, mange tak for blomster, chokolade, besøg og opringninger i forbindelse med mit forsøg på at ødelægge fortovsfliserne.



Peter siger: Stor TAK til

Arne og Leo for deres fine hjælp til min livshistorie som sømand, det var meget tilfredsstillende. Også en hilsen til alle i Gildet.

MixMøde - Tirsdag d. 6. okt. kl. 19.00

	Gruppe A	Gruppe B	Gruppe C	Gruppe D	Gruppe E
Vært	Birgitte	Jens	Birthe S.	Bodil	Mette
	Mette Lade	Ulla	Birthe A.	Jytte U.	Bjarne
	Arne	Kurt	Annette	Peter	Jytte W.
	Else M.	Inge A.	Lilli	Sine	Karen
	Flemming	Else A.	Margit	Lisa R.	Leo
	Tove	Vibeke M.	Vibeke Heding	Jytte M.	Lone
	Bente	Nils	Grethe L. M.	Mogens	Jørgen
	Preben				

Husk at melde afbud til værten, hvis du undtagelsesvis er forhindret.

Aftenens emner vil blive sendt til de fem værter, som vil være 'ordstyrere'.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen



OktoberGildehal



Tirsdag den 13. oktober

Forhal kl. 17.30 – Gildehal kl. 18.00

Efter gildehallen serveres en middag,
hovedret og dessert

Pris 100 kr. pro persona

Tilmelding gruppevis senest den 5. oktober til Jytte

Tlf. 36 47 48 99, eller mail p.ulstrup@gmail.com





Roskilde Hedebo Distriktsgilde

indbyder til

Fellowshipday 2015

Lørdag 24. oktober

på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Niels Bendix fra foreningen DANMARK-LETLAND

fortæller om stiprojektet ved Sauka Dapa Park

i den sydøstlige del af Letland.

**Malik, spejder i Vigge, Roskilde fortæller om lejren ved
Sauka Dapa, som han og syv andre spejdere fra DANMARK
har deltaget i sammen med et antal unge fra LETLAND.**

Begge projekter støttes af Roskilde-Hedebo Distriktsgilde.

Vi mødes på Rødovregaard kl. 12⁰⁰ - ca. 16⁰⁰

til spisning, foredrag, hyggeligt samvær,
og vi slutter dagen med gildehal.

Pris 95 kr. incl. drikkevarer.

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 17. oktober
til GIM i eget gilde eller

Ingeborg Olsen 43 45 07 08

eller 23 39 07 63

ingeborg.olsen@fasttvnet.dk

Novembermødet

Tirsdag d. 10. nov. Kl. 19 på Rødovregaard



Gruppe 5 er vært ved dette møde, hvor Jens Knudsen kommer og fortæller om sin færd med Vikingskibet "HAVHINGSTEN" en spændende rejse.

På et tidspunkt af aftenen bliver der serveret lidt let til ganen, samt the og kaffe. Al den herlighed til en pris af KUN 40 kroner.

Tilmelding gruppevis til Jørgen på telefon: 43 45 34 01
eller på mail: schioett146@hotmail.com

Senest mandag d. 2 nov. med de bedste gildehilsener
gruppe 5

<http://www.vikingskibsmuseet.dk/havhingsten-i-fortid-og-nutid/#.VgKUzHmhcaU>





Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Indbydelse til **Distriktsgildehal** med ridderoptagelse

Tirsdag den 17. november 2015 i

”Gildehuset i Roskilde”

Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde

Vandrehal kl. 19:00

Gildehal kl. 19:30

Optagelse: Birgit Kristensen - Helsingør

Bjarne Wichmann - Vestvold

Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe.



Prisen for dette arrangement er: **65 kr.** pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding **senest den 9. november 2015** til

Tilmelding til: Kirsten Lindskov

Tlf. 46 19 04 75

E-mail: kirstenlindskov@gmail.com

m.v.h. Distriktsgildeledelsen



Sct. Georgs Gilderne i
Roskilde
**inviterer til start af
FREDSLYSSET 2015**
Tirsdag d. 24. November
ALLE ER VELKOMNE

Fredslysset



- Kl. 18 Sankt Laurentii katolske kirke
Frederiksborgvej 11, Roskilde
Fredslysset tændes
Faklerne tændes - fakkeltøget startes
- Kl. 19 Roskilde Domkirke - Fredslysset føres ind
Gudstjeneste v/domprovst Jens Arendt



Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys ved Fredslysets flamme.

Gildemedlemmer, spejderledere og andre venner af huset indbydes herefter til at mødes i Gildehuset Sankt Agnes – Sankt Agnes Vej 2B, hvor Roskilde-gilderne vil byde på lidt varmt at drikke og en hyggesnak.

”Fredslysset” sendes rundt i Danmark den 25. november.

Parkering på Frederiksborgvej og indgang via Sankt Agnes Vej
OBS: Der må ikke parkeres på Parkforvaltningens plads.

*Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det
(Johannes 1. v. 4-5)*

Sct. Georg på Korfu

Lisa har været på ferie på Korfu og taget dette billede i et kloster.



Icon of St George 17th cent
painted by Theodoros Poulakis

Gruppe 1 - GruppeMøde 9. sept. hos Lilli

Vi mødtes til det første møde i denne sæson hos Lilli. Gruppen havde inden start mistet to medlemmer – Mette L. og Vibeke H. – som var flyttet til gruppe 6. Så vi var fem, der mødtes: Lilli, Sine, Birgitte, Inge og Nils. Annie og Knud kan ikke deltage i møderne, men hører stadig til i grp.1.

Vi startede med at synge 'Nu falmer skoven'. Det gik ganske godt. Dernæst fik vi lagt de ledigblevne møder om til andre i gruppen.

Efter drøftelse kom vi frem til vinterens emne, der blev 'Danmarks historie i bred forstand'.

Vi står for Nytårs-eftergildehal og Tur-I-Naturen sammen med gruppe 4. Vi diskuterede kort mulighederne for indhold og forplejning.

Alt dette gjorde vi medens Lilli serverede lækker mad og kaffe. Og så snakkede vi også – lidt – om gilderelaterede emner m.m.

Vi sluttede med at synge og siger mange tak til Lilli for en dejlig og hyggelig aften.



Nils

Fra Jens Foghmars fødselsdag



Gruppe 4 - GruppeMøde 25. aug. hos Birthe S.

Dejligt at møde gruppen igen efter sommerferien. Birthe tog imod os i sin nye lejlighed og efter en lille rundvisning bænkedes vi os omkring et veldækket frokostbord. Vi talte om vores sommeroplevelser og blev enige om emnet til det kommende års gruppearbejde: Danske øer.

Vi skal også forholde os til evt. gruppeskift (frivilligt) efter sommeren 2016, da gildeledelsen skal have tilbagemelding på gilderådsmødet i januar.

Bjarne skal til Landsgildeting 18.-20. sep.

Vi sluttede af med at synge: Marken er mejet

Tak Birthe for en hyggelig dag.

Jytte W.



Fra Jens Foghmars fødselsdag



Gruppe 4 - GruppeMøde 8. sept. hos Jytte & Bjarne

Vi mødtes hos Jytte og Bjarne til et veldækket frokostbord, hvor specielt Jyttes ofte omtalte Skagensalat blev nydt med velbehag.

Efter at have drøftet fødselsdagsfest og andre relevante emner gik vi over til dette års emne – danske øer.

Tove skulle have haft emnet, men hun og Flemming måtte desværre melde afbud, så Margit påtog sig opgaven med kort varsel.

Margit fortalte om Samsø, hvor hun dels havde været syv gange og dels havde noget familie på øen. Hun havde både været der på cykeltur rundt på øen og enten sovet i telt eller overnattet hos familie.

Hun fortalte om Samsøs historie.

I slutningen af vikingetiden eller i den tidligste middelalder byggedes der stærke befæstninger i Hjortholm i Stavns Fjord ved Vestborg samt i Tranebjerg.



En af disse borge, Kongsborgen Gl. Brattingsborg i Tranebjerg, kom til at danne ramme om mange kongelige besøg samt flere betydningsfulde herredage, hvor rigets største mænd flokkedes om kongens gunst.

Der er kun overleveret spredte, men til gengæld væsentlige skriftlige beretninger om kongernes og dronningernes store interesse for Samsø.

1166 hidkaldte Valdemar I den store ærkebiskop Absalon og bad ham straks komme til Samsø, hvor kongen var på jagt.

1180 forhandlede kongen igen med Absalon og dennes broder – Esbern Snare – på Samsø.

Også dengang må skatterne have været tyngende, det ser man ad Valdemars Jordebog fra 1231, hvor samsingerne ud over en kongelig skat på 300 mark penninge årligt skulle udrede: 5 mark hvede, 10 mark malt, 3 mark byg, 40 okser, 180 svin, 180 får, 800 oste og lige så meget

smør og 800 stokfisk, 16 mese sild, 2 foder honning, 100 gæs, 200 høns og 2 mark til hver fisk.



Den indflydelsesrige og ambitiøse rigskansler Peder S. Griffenfeld var stærkt interesseret i at overtage Samsø og gøre øen til Grevskab. Han havde Magdalene til elskerinde, og hvad var nu lettere end at overtale hende til at sælge sig øen?

1674 fik han tilskødet Samsø for en sum af 23.000 rdl. Øen blev gjort til grevskab og Griffenfeld kunne nu smykke sig med den noget bombastiske titel:

Greve til Griffenfeld, Herre til Samsø, Brattingborg og Wisborg. Greven af Samsø faldt imidlertid allerede i unåde i 1676, og han blev arresteret og idømt livsvarigt fængsel.

Også under 2. verdenskrig viste samsingerne deres rette sindelag. En lille tysk troppestyrke på en snes mand besatte øen og oprettede hovedkvarter på Dyret ved Onsbjerg. Der opstod efterhånden en stærk modstandsbevægelse på øen, men den kom dog aldrig i direkte kamp med fjenden. Sagen var nemlig den, at den tyske kommandant absolut ingen sympati havde for nazismen. De fleste af de tyske soldater ville hellere fornøje sig med de lokale beboere, frem for at bekrige dem. Der opstod endda et blændende samarbejde mellem den tyske kommandant og modstandsbevægelsen og det fik stor betydning, da der under hele krigen nedkastedes mange våben af de engelske RAF-fly.

Kommandanten blev en meget afholdt person på øen og efter kapitulationen tilbød den samske modstandsbevægelse ham dansk statsborgerskab, men Frihedsrådet afslog ansøgningen. Sådan sluttede den noget usædvanlige ”krig” på Samsø.

Efter denne historie fik vi kaffe og hjemmebagte nøddemuffins og sluttede af med at synge ”Ja vi er danske spejdere.

Referent: Birthe Sander

<http://www.visitsamsoe.dk/inspiration/middelalderen-paa-samsoe/>

Gruppe 5 - GruppeMøde - sept. hos Grethe

Ja, så gik starten på en ny sæson for gruppen, hvor vi mødtes hos Grethe, dog måtte vi undvære Bodil, som havde taget fejl af datoer, ja det kan jo ske, og Hanne som har været gæst hos os nogle gange ønskede ikke at være med mere grundet for mange ting om ørene.

Vi fik dejlig mad, og så en sang: Lær mig nattens Stjerne, og så en tår kaffe og the, hvorefter vi gik over til dagsordenen for aftenen, men sagt mildt, kæften stod ikke stille på nogen af os, snakken om alt lige fra gildets fødselsdagsfest til sommerferier, gruppedelinger, mødet til november og alt andet mellem himmel og jord. Men da der var gået ca. to timer var vi kommet gennem dagsordenen for gruppen, så Jytte kunne komme med sit emne for aftenen:



Carl Nielsen. 9 juni 1865 - 3 oktober 1931 dansk musiker, violinist, og dirigent, og vel nok vort lands største komponist. Kom fra Fyn, født af fattige, men musikalske forældre. Han demonstrerede sine musikalske evner i en meget tidlig alder. Han har skrevet flere operaer, bl.a. Maskerade, melodierne til et hav af vore kendte sange.

Beklager men her skal også være plads til andet, så hvis Du vil vide mere, må du gå på din PC'er.

Vi sluttede aftenen med at synge et par andre af Carl Niensens sange, og takkede Jytte for emnet, og takkede hinanden for en super aften hos Grethe.

Ref. v. Jørgen

http://www.dr.dk/skole/Musik/Carl_Nielsen/forside.htm

Jeg bærer med smil min byrde, jeg drager med sang mit læs,
jeg er som den vilde hyrde, der genner sit kvæg på græs

<http://www.komponistforeningen.dk/node/2247>

Gruppe 6 - GruppeMøde 7. sept. hos Vibeke M.

Vibeke havde igen dækket op til en lækker spisning, men først efter vi havde gennemgået de mere formelle sager. Vi har nu fået to mere i gruppen, men desværre var der afbud fra tre gildebrødre.

Og det meget vigtige vores emne for den kommende sæson:

En dansker der har betydet noget ude verden.

Vibeke havde valgt: Victor Borge. Født 3. januar 1909 i København, død 23. december 2000 i Greenwich, Connecticut.



Børge Rosenbaum, som var Victor Borges oprindelige navn blev født i København og voksede op i Classens gade 40 på Østerbro. Det musikalske talent havde han fra faderen, kgl. kapelmusikus Bernhard Rosenbaum og moderen, pianisten Frederikke Rosenbaum.

Børge Rosenbaum debuterede i 1926 i Odd Fellow Palæet.

I 1940 blev Børge Rosenbaum tvunget til at forlade Danmark på grund af den nazistiske jødeforfølgelse. Skønt han ikke talte engelsk, lykkedes det ham snart at "oversætte" sin humor, og han optrådte i Bing Crosbys radioprogram *Kraft Music Hall* i 1941. Allerede det næste år blev han udnævnt til "the Best new radio performer of the Year" af den amerikanske presse, og fra da af gik det kun fremad.

Han turnerede verden over og kom ofte til Danmark, hvor han optrådte i dansk tv, på Det Kongelige Teater og ved koncerter i Tivolis Koncertsal. Kritikere mente, at han havde svært ved at forny sig, mens hans beundrere holdt af og nærmest ventede på de klassiske tricks. Blandt hans kendte numre var "fonetisk tegnsætning", hvor komma, punktum, tankestreg mv. blev omsat til lyde. Ved sine koncerter i Danmark afsluttede han sit show med stille passager af dansk musik, herunder *Hist hvor vejen slår en bugt* og *I Danmark er jeg født* nogle gange med medvirken af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor, som han var protektor for.

Bente



Ved Vestvold Gildets fødselsdag blev der uddelt penge til Headspace. Foto: Arne Strøm Madsen

Vestvoldgildet deler penge ud

Vestvold Gildet, Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre, delte penge ud ved fødselsdagsfesten

BRØNDBY. Den 1. september fyldte Vestvold Gildet, der er den lokale afdeling af Sct. Georgs Gilderne 52 år, og det blev fejret med fest og uddeling af gaver.

Da Gildet dækker både

Rødovre og Brøndby, blev festen holdt i Rødovre, ligesom hovedmodtageren også holder til i Rødovre, nemlig den landsdækkende organisation Headspace, der hjælper børn og unge med problemer.

Gavechecken på 25.000 kr. blev overrakt af Gildebroder Kurt Lundsteen, Brøndby, til Headspace Centerleder Ninna Jürs.

HLA

FAKTA

Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssted for tidligere spejdere og spejderinteresserede, som på et voksent sted ønsker at arbejde videre med spejdertanken.

Vestvoldgildet var i gavehumør den 1. sept. !

Gildet fyldte 52 år, - fødselsdagen blev fejret i festsalen på Rødovregård. Der var inviteret gæster, gæster som ikke skulle give gaver, men have gaver. Da den gode mad var spist og behørigt skyllet ned, blev der tid til at give gaver/donationer.

Dette er Gildet i stand til ved at Gildet arrangerer store loppemarkeder, og udlejer stader. Derved indkommer midler, som alle videregives til godgørende formål.

Ved hver fødselsdag i Gildet gives der en fødselsdagspris. I år var den på 25.000 kr. Gildet havde i år bestemt, at det var Headspace, beliggende i Rødovre, som havde fortjent prisen. En check på kr. 25.000 blev overrakt af Gildebroder Kurt Lundsteen, Brøndby til Headspace Centerleder Ninna Jürs. Ninna Jürs, som er både centerleder og psykolog holdt festtalen.

Her fortalte hun om Headspace, at der er ni Centre i Danmark. Alle børn og unge, der har brug for nogen at tale med, er velkommen til at maile, sms'e eller lægge vejen forbi for at få en samtale i centret. Der er ingen ventetid og ingen skemaer, der skal udfyldes. Mange af medarbejderne i headspace er selv unge.

Ideen til headspace stammer fra Australien, hvor centrene kører med stor succes. Det danske headspace er støttet af VELUX FONDEN og Det Obelske Familiefond.

Centret i Rødovre, som kun har været der i to år, dækker hele vestegnen. Der er allerede på de to år været 800 unge, som har henvendt sig med diverse problemer.

I Headspace kan du gratis og anonymt få samtaler med professionelle og fagligt dygtige mennesker - men vigtigst af alt er de interesserede i at lytte og forstå netop din situation. Der kommer mange forskellige unge i Headspace Rødovre, for her kan man ikke gå forkert, og der er ingen problemer, der er for små eller store. Her bestemmer DU, hvad vi skal snakke om. Vi taler fx om [eksamens/præstationsangst](#), [tristhed](#), [høje forventninger](#), konflikter med forældre, boligproblemer, [stress](#) og meget mere.

Du kan være anonym, hvis du foretrækker det. Det vil sige, at du selv bestemmer, om du vil sige, hvad du hedder, hvor du bor osv. Det er ikke vigtigt for os, vi vil bare gerne lytte til dig. De fleste unge, som kommer her, kender vi bare fornavnet på. Vi har alle tavshedspligt, og videregiver derfor ikke oplysninger. Vi laver heller ikke journaler. Ninna Jürs sluttede sin festtale med at opfordre til: ”Spørg os, hvis der er noget, du er tvivl om.”

Arne



Oplevelser fra LandsGildeTinget - 2015

21.09.2015

Jeg havde den glæde, at være med til dette års landsgildeting, som blev arrangeret af Gøngernes distriktsgilde i Køge. Selve landsgildetinget blev afholdt i Rishøj Idrætscenter.

Da vi ankom til Rishøj Idrætscenter, blev vi modtaget med musik af et hjemmeværnsorkester, der var opstillet ved hovedindgangen. En god optakt til landsgildetinget.

Selve landsgildetinget startede kl. 10, med en sang. Der blev valgt to dirigenter, og herefter gik vi over til den udsendte dagsorden.



Landsgildemesteren Helmut Werth aflagde en supplerende mundtlig beretning til den skriftlige udsendte beretning.

Denne mundtlige tog lang tid. Den mundtlige beretning blev holdt i en god og behagelig tone, men med en påmindelse om, at det ikke altid er let, at være landsgildemester.

Efter en god frokost, blev det tid til aflæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev forelagt af landsgildeskattmesteren Paula Mikkelsen med et overskud på kr. 175.277, et flot resultat.

Regnskabet for 2013/2015 blev godkendt med applaus, det blev oplyst, at der den 1.7. 2015 var 4380 gildebrødre.

Der var indkommet tre forslag fra Trekantsområdet distrikt, efter en del debat, blev alle tre forslag trukket tilbage.

Herefter gik vi over til Plan 2015, som er en forlængelse af Handlingsplan 2013-2015. Plan 2015 blev godkendt med applaus uden en større debat.

Landsgildeskattmesteren fremlagde budget for de kommende to år, med et overskud på kr. 34.000, som ligeledes blev godkendt med applaus.

Landsgildetinget blev suspenderet, idet der skulle være tid til omklædning til festaften.



Lørdag aften havde vi festaften på Comwell Hotel i Køge, hvor vi ankom kl. 18 til en velkomstdrink, herefter gik vi til bords til musik fra en hyggepianist. Som altid var det en hyggelig aften med en treretters menu, sange og en festtale, der blev holdt af Køges viceborgmester, som havde

lavet en tale, hvori dele af vores gildelov indgik.

Senere på aften kom der en smuk ung pige (sopran) og underholdt os i en halv times tid, med kendte operetter m.m., et godt indslag, og til sidst kom der et orkester, der spillede op til dans, festaften sluttede kl 24.

Søndag morgen kl. 10 blev landsgildetinget genoptaget.

Her er vi kommet til punktet, valg af landsgildeledelse. Landsgildeledelsen var villig til genvalg, dog ønskede PR-sekretæren kun valg, hvis der ikke kunne findes andre. Ingrid Danstrup, som er redaktør for Sct. Georgs bladet ville gerne opstille som PR-sekretær, og blev valgt sammen med resten af landsgildeledelsen. Ligeledes blev de to revisorer og suppleanter genvalgt.

Vi kom til næstsidsite punkt på dagsorden, som var fastsættelse af sted for næste landsgildeting. Landsgildemesteren havde spurgt trekantsområdet distrikt, om de kunne påtage sig denne opgave, svaret var ja.

Det sidste punkt på dagsorden var eventuelt. Her var der en del debat om strukturen for landsgildetinget, skulle det ændres til fx et dags møde for at billiggøre arrangementet, så flere gilder havde økonomi til at deltage.

Tidligere på dagen blev det vedtaget, at donere kr. 50.000, til den fælles indsamling til de syriske flygtninge. Ligeledes var der opstillet en pengekasse, så gildebrødrene på landsmødet kunne donere et ekstra beløb, det samlede beløb blev kr. 55.000, et flot resultat.

Landsgildetinget sluttede med afholdelse af en gildehal med indsættelse af den nye PR-sekretær.

Jeg tror alle gildebrødrene gik hjem med en god tro på fremtiden for gildebevægelsen.

Arne Bjerager, 1. Gilde Roskilde

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs.	06. okt.	MixMøder
Tirs.	13. okt.	OktoberGildeHal
Lør.	24. okt.	Fellowshipday
Tirs.	10. nov.	Novembermøde
Søn.	06. dec.	Kirketur / Julemøde
?	?	Fredsllys

2016

Lør.	09. jan.	NytårsGildeHal
------	----------	----------------

Leo opser snart sin fastnet tlf. og har så
MobilTelefon nr. +45 53 64 21 29

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **Nov**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Okt. kl. 18**

Lederen i **Nov**-nummeret skrives venligst af **gruppe 1**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bjarne Wichmann	Mørkhøjvej 132 st.C	2860 Søborg	48 41 25 96
Gildekansler:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35
Gildeskadm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35