

# Voldstafetten



53. årgang  
Nr. 6

Juni  
2015

## Maj, en dejlig måned

Vi har lige taget afsked med maj måned.

Det er den måned, jeg holder mest af, frisk og lysegrøn og med en eksplosion af blomster på træer og buske. Jeg var så heldig at se de japanske kirsebærtræer i blomst på Bispebjerg kirkegård, det var et fantastisk syn.

Kørne kom på græs, og jeg tror, det er ægte glæde, når de springer fjantede ud af stalden og løber til marken. Det er kun blufærdighed, der afholder mig fra at gøre det samme.

Så kom den tid, vi lægtes mod, sommeren.

Med ture i det fri, fuglefløjt, mad på terrassen og de lyse sommeraftener.

Jeg ønsker alle i gildet en rigtig god sommer.

Jytte W.



*Else Madsen* fylder 75 år d. 20. juni



*Nils Krog* fylder 70 år d. 2. juli. På dagen er Nils i Spanien.



Billede fra Tur i Naturen – Vikingelandsbyen Albertslund



# FødseldagsFest



**Tirsdag d. 1. sept.**

**kl. 19.00 til 21.30**

Vestvoldgildet bliver 52 år, og vi vil gerne indbyde jer til fødseldagsfest. Vi mødes på Rødovregård 1. sept. kl.19.00.

Vi vil, som vanligt uddele overskuddet til spejderne og andre gode formål. Festlauget vil sørge for et veldækket bord og noget at spise og drikke.

**Pris:** 40 kr.

**Tilmelding:** Gruppevis senest 26. august til

Bodil: 38 60 97 82

På festlaugets vegne.

*Bodil*





# NaturLaug

## Roskilde - Hedebo

Onsdag d. 26. aug. 2015, kl 11-15.00

### Turen går til Buresø og Krogenlund



De fredede arealer indgår som en del af et stort varieret landskab med søer, tunneldale, marker, enge og løvskove, Der er et rigt fugleliv, rovfugle, spurve- og sangfugle. I træktiden ses sjældnere gæster som traner, gæs, fiskeørn, havørn og rød glente.

Der er også et meget interessant og rigt flora knyttet til uopdyrkede arealer som enge, skrænter, skovkrat og overdrev som plejes med græsning eller høslæt. I Krogenlundkæret blomstrer store mængder af orkideerne maj-gøgeurt, m.fl. I Buresø blev den sjældne vandplante ”stor najade” genfundet i 1993. Søen er relativt klarvandet, kalkrig og indeholder en rig flora af undervandsplanter.

Husk påklædning efter vejret. - Medbring madpakke og drikke.

Tilmelding til Bodil Kæmpegaard på tlf.: 38 60 97 82

e- mail: [bodille@outlook.dk](mailto:bodille@outlook.dk) **Senest** tirsdag den 25. august

Vi mødes på p-pladsen ved Skovvej, 3550 Slangerup.

Kan kontaktes på mob. 27 38 51 49 om onsdagen.



# NaturLaug

## Roskilde - Hedebo

Referat fra turen til Kastellet 30. april

Naturlauget i distriktet havde igen i år arrangeret en tur til Kastellet i København, Store Bededagsaften torsdag den 30. april.

Vi mødtes kl. 18 ved Østerports station. Vi var ikke mindre end 18 gildebrødre, der havde sat os stævne. Vi gik i samlet flok ind til fæstningernes grønne volde, hvor vi fandt en rasteplads med nogle borde og bænke, her var der så tid til en lille dram som Helge Nedergaard uddelte. Herefter vandrede vi videre ind gennem vester port. Nogle valgte at gå en tur på voldene og andre gik over og hørte musik af tambourkorpset fra Roskilde hjemmeværn. Hvis man havde lyst, var der også mulighed for at overhøre Studenter-Sangforeningen i Kastelskirken.

Ved ottetiden blev vi enig om, at det var tid til varme hveder og kaffe. Herefter var der nogle der tog hjem, men der var også mulighed for at overvære flagedhalingen kl. 20:45, når batteri Sixtus på Holmen skyder flagskud, og der synges Kong Christians 1. vers.

En god tradition, at vi kan mødes til Store Bededagsaften på Kastellet.

Arne Bjerager, DGK



# Referat fra DUS-Netværket d. 19. april, hvor Mariann Albjerg holdt foredrag

”Houston, Tranquility Base here, The Eagle has landed”

- sådan lød den melding, Niel Armstrong sendte fra Apollo 11 til Kennedy Space Center i Florida d. 21. juli 1969 og som seere og lyttere med åndeløs spænding have ventet på overalt her nede på Jorden. Ikke mindst i rumfartscentret, hvor alle havde været blå i hovedet af ikke at turde trække vejret i de seneste nervepirrende minutter.



Det var i hvert fald det svar, der blev sendt op til det lille modul, inden den helt store jubel tog over - både dér og overalt i Verden.

”Houston” blev dermed det allerførste menneskelige ord, der er blevet sendt fra Månen og ned til os.



Spændende ord og spændende begivenheder i det hele taget handlede det om, da den tidligere Payload Systems Engineer Mariann Albjerg fortalte os om sit arbejdsliv igennem 30 år hos NASA. Det var DUS-Netværket Sjælland, Lolland-Falster, der havde indbudt Mariann, og vi var lidt over 90

gildebrødre og medbragte venner, der havde fundet vej til Hillerød-holmskolen i Hillerød, hvor foredraget blev holdt.

Mariann fortalte, at hun helt fra barnsben havde haft en ubændig eventyrlyst, også støttet af hendes mormors mange fortællinger og eventyr. Oprindelig uddannet som kemotekniker fra DTU, hvor hun bl.a. arbejdede med eksperimenter, der siden skulle anvendes i rumfærger, kom Mariann med sin mand i 1979 til USA og dér med et ønske om at arbejde videre med rumfart. Og heldet var med hende, da NASA netop den gang var begyndt at ansætte kvinder.

(Èn havde nævnt, at hun da så køn ud, så det har nok ikke trukket fra ved udvælgelsen!), så Mariann blev ansat sammen med 34 andre, hvoraf de 6 var kvinder og de boede alle i samme bygning.

Arbejdet i Johnsons Space Center; mission Control Center i Houston handlede om at få de første Space Shuttles op og i omkreds om Jorden såvel som at få de planlagte eksperimenter derude udført korrekt.

Mariann syntes, NASA var det mest spændende sted at være. Der var dér også en stor fællesskabsfølelse og kammeratskab blandt alle på stedet. Man følte forståeligt nok et stort ansvar for de, der derude satte deres liv på spil og, som Mariann sagde ”deres hjerter slog i takt med hver nedtælling, hvor de skulle sende et fartøj af sted”.

### **”Failure is not an option”**



Man kendte hinanden, og det var en fælles sorg, når det gik galt. Vi mindedes om den ulykkelige hændelse, da Challenger i 1986 eksploderede lige efter opsendelsen, eller da det andet fartøj forulykkede over Californien kort før dets tilbagevenden.

Apollo 13’s mirakuløse redning efter brud på en ilttank, kender vi jo fra filmen derom.

Så Mariann var med som en del af det team, der skulle sende bemandede rumfartøjer af sted om Jorden og videre til Månen”.

Hun kom da også selv lidt derudaf, da Mariann

seks gange prøvede NASA’s parabolflyvning. Det bestod i 40 hop á 30 sekunders vægtløs tilstand ombord i en Boing special 707 eller i alt 20 minutters uden vægt.

Mariann havde således en lang og smuk karriere bag sig, da hun efter de 30 år i NASA i omkring 2010 vendte hjem til Danmark for at begynde en ny travl tid i DTU suppleret med foredrag og billeder som den, vi overværede i Hillerød.

Bedst fra det vellykkede foredrag husker jeg Mariann’s stadig begejstrede ansigt og øjne, når hun, for nok tusinde gang viste de flotte fotos af de forskellige opsendelser

**-five-four- two- one-ignition — Offffffff!**

## Vikingelandsbyen og Herstedhøje Naturcenter

Det havde været en mørk og regnfuld nat, og jeg er nok ikke den eneste, der havde store overvejelser om påklædningen, da dagen kom for vores tur i det grønne!

Omkring 20 gildebredde mødte op ved bussen ved Viften for at køre ud i den frodige Vestegn for at se, hvad der faktisk gemmer sig i vores baghave. Efter en kort kørsel nåede vi Risby, hvor Vikingelandsbyen har ligget i 21 år.



Ved ankomsten blev vi modtaget af Karl Jakob Lambert, som skulle vise os rundt på området i en times tid. Han fortalte først lidt om centeret indenfor i den store varme hovedbygning, hvor der er tre faste ansatte til at drive stedet og nogle løsere ansatte. Vi fulgte derefter med Karl ad den såkaldte 1000-års sti for at gå de mange år tilbage i tiden til selve Vikingelandsbyen.

Der mødte vores øjne den fineste by bygget fra grunden med de redskaber, man brugte dengang.

Der er en venneforening tilknyttet med omkring 140 medlemmer, hvoraf nogle mødes en gang om ugen for at arbejde med opbygningen af byen. Fx forberedes alt træ, der bliver brugt til byggeriet, ved at det hugges til med skarøkser.

Vi så to frivillige stå og hugge de fineste, lige stykker stammer ud af såkaldt flådeeg, som stammer fra egeskov, der blev





plantet i 1805, efter englænderne havde kapret den danske flåde. Det egetræ er nu klar til brug, og flåden kan godt gå i gang med at bygge igen!

Venneforeningen er landsbyens sjæl og det store arbejde kunne ikke have fundet sted uden deres store interesse og opbakning. Der er et samarbejde med Saxoinstituttet, som er en del af Københavns Universitet, og forsøgsarbejde generelt i samarbejde med museer.



Vi så det imponerende Langhus med bålplads inden døre og fik en fornemmelse af, hvordan en hverdagsfamilie levede i vikingetiden.

En af grundpillerne er ”medbyggeridéen”, der bruges også en del ”børnearbejde!” Stedet finansieres af Albertslund Kommune og alle skoler og institutioner bruger landsbyen til formidling, hvor børnene lærer at lave ting i fællesskab.



Børnene låner vikingedragter, syet af de frivillige, og arbejder med keramik, madlavning osv., hvor de samler urter i naturen og laver maden over bål i kokekar.

Her ses det lokale Bayeux-tapet

At træde ind i Vikingelandsbyen er også at træde ind i et andet lydlandskab, i en tid før maskinlyde og højttalere.

Vikingerne kendte ikke selve ordet "musik". Men man ved, at de var glade for ord og toner, og man ved også, at der i det gamle bondesamfund var et rigt og varieret musikliv, som har sine rødder langt tilbage i oldtiden.

Det er straks sværere at vide, hvad vikingerne sang, og hvordan det lød! En arabisk købmand, der besøgte vikingerne på en handelsrejse, beskrev deres sang som: "En hunds hyl, blot endnu værre"!

Efter rundvisningen spiste vi vores medbragte mad uden for hovedhuset og opløftede vore stemmer til sang!



Læs nærmere om landsbyen på [www.vikingelandsbyen.dk](http://www.vikingelandsbyen.dk)

Vikingelandsbyen har åbent hus den 7. juni kl. 13-16 med foredrag og bl.a. en gåtur i Porsemosen.

Tilbage i nutiden kørte vi videre med bussen til Herstedhøje Naturcenter ved Herstedøster. Herstedhøje er skabt af jord, der er gravet væk i forbindelse med byggeriet af Albertslund. Sværme af lastbiler kørte dengang som myrer op ad højen og fjøede meter efter meter til højen, der nu er 67 meter over havets overflade.

Hvis man bestiger højen, kan man se ud over Vestskoven og det meste af Storkøbenhavn.

Vi ankom efter Naturcenterets lukketid, men vi havde lånt en af stedets tre bålhytter. Det var en fin hytte med borde og bænke omkring bålstedet. Leo fik hurtigt gang i et bål med det træ, han havde bragt hjem fra Sverige.

I det friske vejr var vi blevet lidt afkølede og trængte til at sætte sig os på bænken ved bålet og få varmen!

Der var hjemmebagte småkager fra Mettes hånd og Lisa havde lavet gulerodskage. Det var dejligt at sidde der i varmen og drikke sin kaffe med sødt til. Man kan sidde så længe ved et bål – faktisk ind i evigheden, hvis det var. Det ligger i os fra urtiden at sidde i en flok ved bålet i godt selskab, mens vi spiser og slapper af ...



Jeg kan stærkt anbefale, at man besøger Herstedhøje Naturcenter i åbningstiden. Der er en lille cafe og forskellige ting udstillet.

Se deres hjemmeside på

<http://www.visitvestegnen.dk/danmark/naturcenter-herstedhøje>

Med den gode varme fra bålet i kroppen vendte vi ved 20-tiden med bussen tilbage til Rødovre. Det er dejligt at vide, at der findes så interessante steder at besøge her på vores smukke, grønne Vestegn!

Lisa

## Gruppe 1 - GruppeMøde 18. maj hos Vibeke H.

Vi mødtes til det sidste møde i denne sæson hos Vibeke H.. Som indledning var der nogle af os der fik en havevandring i en meget velholdt og interessant have.



Ole - Vibekes mand - guidede os på professionel vis haven rundt med utroligt mange spændende planter.

Så blev vi kaldt til orden - og møde - af gruppeleder Lilli: nu skulle der arbejdes!

Vi skulle finde ny mødedag til næste sæson. Det bliver onsdage. Vi delte laugsposter ud. Emnet til næste år skal vi have forslag til på vores møde i september. Vi talte også om gruppedeling uden at komme frem til konkrete forslag – udover at lade gildeledelsen finde ud af det. Vi fik også fordelt gruppemøderne til næste år. Vi starter onsdag d. 9. september hos Lilli. Sine havde været til AktivitetsLaugsMøde, og orienterede om hvem donationerne til uddeling på gildets fødselsdag ville gå til. Vi drøftede også forslag til det kommende LGT. Og så fik vi også sunget *Vi er børn af sol og sommer*.

Så var vi nået frem til aftenens hovedemne: Grillafslutnings-aften. For imens vi havde snakket, så havde Ole kokkereret og grillet noget lækker oksekød med grillbagte kartofler og lækker sauce.

Det smagte! Senere var der også rabarber-smuldre-kage med flødeskum til. Rabarberne var naturligvis hentet i haven.



Og ind imellem lækkerierne blev der drøftet stort og småt om alt muligt – gilderelevant og ikke gilderelevant. Sådan er det jo bare.

Vi sluttede med sang *Det haver så nyligen regnet* - og det havde det! Og tænk engang den sang måtte de dansksindede slet ikke synge i ”Nord-slesvig” før efter Genforeningen i 1920.

Vi siger mange tak til Vibeke og Ole for en dejlig og hyggelig aften.

## Gruppe 2 - GruppeMøde 5. Maj hos Peter

Vi mødtes fuldtallig hos Jytte og Peter til dette sidste møde inden sommerferien. Efter af have nydt mad og drikke, kom vi naturligt til at tale om Gildets netop overståede to store begivenheder:

Loppemarkedet og Ulveløbet. Begge dele havde Gildet stor succes med.

Peter fortalte mere om sit liv som sømand, han har virkelig haft et spændende liv på søen. Peter har skrevet en lang fortælling om sit sejlerliv. I følge aftale med redaktøren vil beretningen blive bragt brudvis i næste sæsons blade. Glæd jer, det er spændende.

Det velbesøgte  
loppemarked  
Store Bededag



Ulveløbet 3. maj  
med de mange søde  
børn.

Vi havde en dejlig hyggelig aften hos Jytte og Peter, og glæder os til næste sæson efter sommerferien.

## Gruppe 4 - GruppeMøde 28. okt. hos Margit

Vi startede med at synge *Vi er børn af sol og sommer*. Derefter orientering om, hvad der var sket siden sidst. Planlægning af næste sæsons møder. Planlægning af *Tur i naturen*: det bliver en tur til Nivå samlingen.

Nu var det Jyttes tur til at fortælle om en tur til Langeland. Turen foregik i en prærievogn. Jytte, Bjarne, Maja og Michael kom lige fra en spejderlejr på Fyn.

04.07.1981 De ankom til Silver Ranch ca. kl 11, og blev modtaget af Lise og Erling. De fik anvist deres hjem for de næste otte dage. En grøn prærievogn fuldt møbleret.

Kl. 14 fik de hestene, en lysebrun svajrygget og tromme tyk dame, der hed Lotte, og en noget slankere hvid med sorte pletter, der hed Pav.

Hestene havde aldrig gået i spand før, og Erling mente, at de lige måtte være noget for os, for der skulle kundskab til at styre de heste. Bjarne havde "kendskab", idet han som 19-20 årig havde kørt som kusk i det firma, han havde arbejdet i. Fik undervisning i at sætte hovedtøj og seletøj på hestene, og hvordan man spændte for. En lille prøvetur, det så nemt ud, slå smeld med tungen og sige phrrrr de rigtige steder, og husk at bruge håndbremsen.

Lise kom med rutebeskrivelsen, et kort over ruten med diverse lejrpladser. Ring hjem hvis I har problemer. Der var tre vogne med danskere, og otte vogne med tyskere. Heste blev tøjret for natten.

05.07 Efter morgenmad skulle Paw og Lotte have vand. Det var let at finde Paw, men Lotte. Der var kun ti heste der lignede Lotte. Fik vi fat i en, så var den var lidt svajrygget, men pandehåret for langt eller manken forkert. Fandt vi en der var lige så tyk, var det en hankøn. De forbistrede heste havde revet tøjret op i nattens løb. Erling kom og fandt hurtigt Lotte. Det sidste Erling sagde inden vi startede var, "god tur, og husk hestene ikke må trave".

Ankomst til lejrpladsen. Hestene blev spændt fra. Vi trak dem op til en gård for at vande dem. Om aftenen bål med Maja og Michael. Lidt efter kom tyskerne og til sidst danskerne, det blev en hyggelig aften. Skal købe stearinlys, det er besværligt at lave kaffe, børste tænder, slå køjer op, ved hjælp af lyset fra en pencil-lygte.

Vågnede kl 3 ved voldsomt stormvejr. Vognen rystede, men det var bare Ole, der havde revet sig løs og gnubbede sig op ad vognen. Gummistøvler på, ud at hamre tøjrepælene i.

07.07 Start fra Elmelunden mod Spodsbjerg. En god plads med kiosk og toiletter. Kunne bedre lide Elmelunden, der var ikke så mange biler og mennesker. Paw var meget kælen og tiggede, der var ikke meget græs til hestene. Maja prøvede og forsøgte at få en ridetur. Vi fik en kop kaffe om eftermiddagen. Paw kunne lige få mulen under det åbne vindue og tiggede æbler af Bjarne. Jeg købte en pose æbler til børnene, men det var hestene og mig, der spiste dem.

Et lille udpluk af turen på Langeland. Vi er tilbage til Silver Ranch efter en uge med mange sjove og spændende oplevelser. Maja og Jytte gik i brusebad, og da de kom ud, stod Lise og Erling og fik en øl sammen med Bjarne. De roste ham meget for den gode kørsel med hestene.

Nu var kaffen klar, og vi talte videre om ture. Langeland rundt med hestevogn.

Tak for en spændende eftermiddag.

Tove



## Gruppe 6 - GruppeMøde 4. maj hos Bente

Til sæsonens sidste møde var vi fuldtallig mødt op hos Bente. Bordet var dækket flot og uden for stod der en motoriseret grill og snurrede ganske langsomt rundt.

Men inden vi satte os til Bordets Glæder fik vi gennemgået næste sæsons mødekalender for gruppen. Vi fik sidste brikker på plads til vort arrangement Tur i Naturen. Vi fik fægtet os frem til næste sæsons emne som blev: Danskere der har haft betydning / præsteret noget i udlandet

Vi starter næste sæson hos Vibeke mandag d. 7. sept.

Så var det tid til spisning, hvor der for afslutningen var gjort lidt ekstra ud af det. Bente havde fået stor hjælp af Preben til at passe grillen. Det var en nakkefilet der snurrede, og den var rigtig lækker at lade glide ind i munden ledsaget af diverse tilbehør og en god rødvin. Til dessert var det pandekage og portvin. Til sidst kaffe, the og kage.



Prøv at fornemme duften og smagen.  
Den var lige så god, som den ser ud.





# Roskilde Hedebø Distriktsgilde

## Referat fra DistriktsGildeTinget - 11. maj 2015

Til Stede: DGM Margit Fohlmann, DGK Arne Bjerager, DGS Søren Højgaard, DIS Ingeborg Olsen samt repræsentere fra 1. Gilde i Roskilde, 2. Gilde i Roskilde, 1. Gilde Taastrup, 2. Gilde i Taastrup, 1. Gilde i Glostrup, 2. Gilde i Glostrup, Solrød-Greve Gildet, Vestvoldgildet.

Afbud fra Herlev gildet og Dory og Tommy Madsen samt DUS Bo Andersen.

Der deltog 24 gildebrødre i distriktsgildetinget.

Distriktsgildemesteren bød alle velkommen til distriktsgildetinget 2015, herefter var der en præsentation runde.

Punkt 1. Valg af dirigent blev Nils Krog og valg af referent blev Arne Bjerager.

Punkt 2. Distriktsgildemesteren aflagde en mundlig beretning som et supplement til den skriftlige beretning der er udsendt. Herunder blev det oplyst, at 1. Gilde Bornholm ønsker, at udtræde af distriktet fra den 1. maj 2015 og blive tilmeldt under landsgildet, dette er godkendt af landsgildet.

Mogens Tangaa-Andersen aflagde beretning fra det nylige distriktsgildemestermøde, der blev afholdt i Ringsted, Mogens deltog som stedfortræder for Margit Fohlmann, her kom handlingsplanen til stor debat.

Punkt 3. Distriktsgildeskattmesteren fremlagde regnskabet med et overskud på 1.290,18 kr. regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag, Distriktsgildeledelsen havde fremsat et forslag til vedtægtsændring af § 4 punkt 9 a, om valg af koordinator til musik udvalg udgår.

Forslaget blev vedtaget, uden bemærkninger.

- Punkt 5      Distriktsgildeskatmesteren fremlagde budget for 2015 til 2016 til godkendelse med uændret kontingent. Budgettet blev vedtaget.
- Punkt 6      A. valg af distriktsgildemester blev Margit Fohlmann  
B. valg af distriktskansler blev Arne Bjerager  
C. valg af distriktsgildeskatmester blev Søren Højgaard  
D. valg af DIS blev Ingeborg Olsen  
E. valg af DUS blev Bo Andersen
- Punkt 7      A. valg af suppleant for DGM blev Mogens Tangaa-Andersen  
B. valg af suppleant for DGK blev Dory Madsen  
C. valg af suppleant for DGS blev Arne Lærkeborg
- Punkt 8      Valg af revisor blev Halfdan Nørgaard Mortensen  
Valg af revisor blev Gunner Kjær  
Valg af revisor supp. blev Tonny Madsen  
Valg af revisor supp. blev Knud Fløche
- Punkt 9      A: Valg til Ridderudvalget blev Margit Fohlmann  
Helge Nedergaard, Bo Andersen  
B: Valg til Naturlauget blev Inger Kjær, Gunner Kjær,  
Bodil Kæmpegaard, Helge Nedergaard  
C: Valg til Østgruppen blev Jørgen Lauterbach
- Punkt 10     Under eventuelt fremlagde Birgit Riemer en uddybende beretning fra DIS mødet i Fredericia, hvor der blandt andet kom et emne om LYS I AFRIKA. Man kunne købe en solenergi lampe for Kr. 195,00, for det beløb, vil der blive sendt en lampe ned til u-landene i Afrika, og man ville selv få en lampe, samt at der vil gå kr. 10 til et fast sol-energianlæg.  
  
Jørgen Lauterbach kom med en mundtlig beretning fra Østgruppen, beretningen vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

Der var en livlig debat omkring ” Spejderideen for voksne”, dette slogan bør nok revideres.

Distriktsgildemesteren oplyste om de næste arrangementer:

Naturvandring i Hedeland den 1. juni kl. 15:00 til 17:45

Distriktsgildehal Hedeland den 1. juni kl. 18:00 med spisning og foredragsholder er Landsgildemester Helmut Werth fra Tydal i Sydslesvig.

Fellowshipday på Rødovregaard den 24. oktober kl. 12:00 til 16:00

Herefter afsluttede dirigenten distriktsgildetinget og gav ordet til distriktsgildemesteren. Margit takkede dirigenten for hans gode måde, at lede gildetinget i god ro og orden, ligeledes takke Margit ledelsen for et godt samarbejde i det forløbende år.

Referent Arne Bjerager, DGK



## **Oversigt over kommende arrangementer:** (se også hjemmesiden)

Man. 01. juni Friluftsgildehal i Hedeland

Lør. 07. juni Loppemarked, Udendørs ved RødovreCenter

Tirs. 01. Sept. Gildets FødselsdagsFest – Donationer.

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så  
MobilTelefon nr. 53 64 21 29

---

**Distriktet har egen hjemmeside** og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

---

Materiale til **Sept**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Aug. kl. 18**

**Lederen** i **Sept**-nummeret skrives venligst af **gruppe 5**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

[8x202122@webspeed.dk](mailto:8x202122@webspeed.dk)

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

**Hjemmeside:** [www.vestvold.dk](http://www.vestvold.dk)

|               |                 |                                  |              |             |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Gildemester:  | Bjarne Wichmann | Mørkhøjvej 132 st.C              | 2860 Søborg  | 48 41 25 96 |
| Gildekansler: | Nils Krogh      | Dianavej 26                      | 2610 Rødovre | 22 75 14 35 |
| Gildeskætm.:  | Lilli Guldman   | Lindestien 28                    | 2605 Brøndby | 36 47 27 70 |
| Redaktør:     | Leo Hansen      | Hyldeager 16                     | 2605 Brøndby | 36 75 18 89 |
| Færdiggørelse | Karen Jensen    | Rødovre Parkvej 303 <sup>1</sup> | 2610 Rødovre | 36 70 42 26 |
| Distribution: | Nils Krogh      | Dianavej 26                      | 2610 Rødovre | 22 75 14 35 |