

Voldstafetten



51. årgang
Nr. 11

Nov.
2013

Det var sommer og nu efterår

Så er sommeren ved at være forbi, og hvor har den været dejlig, med masser af sol og varme. Det har vores aldrende kroppe haft godt af.



Nu går vi ind i efteråret med alle de gyldne, røde og brune farver.

Jeg nyder at gå en tur, sætte mig på min rollator og indsnuse det hele.

Hvor er vi heldige at bo i et land, der har så forskellige årstider.

Husker vi at nyde det, eller brokker vi os, når vi har haft et par dages regn.

Godt efterår fra Skrappe

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Vor gode gildebroder Helge er død

Søndag den 27. oktober var en sort dag, for den dag døde Helge. Alt for tidligt, alt for pludseligt.

En sort dag for Helges familie, en sort dag for Helges venner, og en sort dag for Vestvold-Gildet og for gildebevægelsen.

Vi vil mindes Helge som et varmt, behageligt og entusiastisk menneske. Helge sagde aldrig nej til en opgave, men gik altid med stor omhu ind for at løse den.

Denne indstilling gjorde at Helge var engageret i meget, blandt andet i foreningen Danmark-Letland, hans jagtforening og der, hvor vi kender ham bedst, i Gildebevægelsen.

Helge var Gildemester i Vestvold-Gildet i to perioder først fra 2001 til 2007, og igen fra april 2013 til hans død. Som Gildemester var Helge en værdig repræsentant for Gildet, ikke kun indadtil, hvor han altid i en positiv gildeånd, tog hånd om Gildets liv og trivsel, men også udadtil i forbindelse med forskellige gildearrangementer i distrikt og på landsplan.

Helge vil også blive husket for hans store arbejde med at få lavet Vestvold-Gildets 50 års Krønike.

Helges inderlige håb var, at Vestvold-Gildet og Gildebevægelsen måtte bestå, og med Østeuropas øgede åbenhed og demokratisering, at Gildebevægelsen ville få grobund der. Helge gik forrest i denne proces. Helge var med til at starte Projekt Østeuropa, hvor Helge fik oprettet et samarbejde med spejdere i Litauen, et samarbejde der allerede har båret frugt.

Helge var et dejligt menneske, og han vil blive husket for sit altid positive sind.

Æret være Helges minde



Helge - som vi så ham til 50 års jubilæet



Novembermøde

tirsdag 5. november kl. 19.00

Gruppe 6 vil indbyde til en kombineret sen fødselsdagsfest og novembermøde.

Traditionen med at uddele gaver til værdigt fortjente foreninger bliver naturligvis gentaget som hvert år. Vi havde ikke rum til alle gæster i september, det råder vi nu bod på denne aften.

Vi starter med fælles spisning.

Mad, drikkevarer og kaffe med kager til en pris af kr. 40,-

Vi vil synge, opleve lidt underholdning og uddele donationerne til spejderne og foreningerne.

Tilmelding gruppevis til formand for festlauget Bodil Kæmpegård senest 28. oktober

På Gruppens Vegne

Helge





Fredslyset fra Betlehem

kommer til Brøndbyvester kirke

Onsdag den 11. december 2013

Igen i år kommer **Fredslyset** fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke.

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt
onsdag den 11. december kl. 19.00.



Fredslyset brænder evigt i
Fødselskirken i Betlehem.

En flamme herfra er bragt til Europa,
og helt til Danmark, hvor den,
i Sct. Laurentie Kirke i Roskilde,
brænder evigt.

Flammen bliver onsdag den 11.
december ført til Brøndbyvester
Kirke.

Lyset vil klokken 19.00 blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, herefter tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Arne Kristoffersen vil holde en andagt.

<http://www.kristendom.dk/artikel/305532:Danmark--Fredslyset-fra-Betlehem-paa-rundtur-i-Danmark>

Mix-møde - Gruppe A - hos Birgitte

Vi mødtes 1. okt. Gruppen bestod foruden Birgitte af Margit, Ulla, Kurt, Birthe Anker, Tove og Flemming.

Alle var mødt, og efter lidt samtale og lidt godt at spise, tog vi fat på emnet **"UDKANTS DANMARK"**

Vi synes ordet har en frygtelig negativ klang, og at man burde finde et mere positivt ladet ord, måske skulle vi vælge at kalde det Danmarks yderområder? Eller mulighedernes Danmark?

Men hvad er Udkantsdanmark? Er det afstanden fra København, der er afgørende, eller er det afstanden til en stor by? Og i så fald hvor stor skal en by være? Eller er det alle de små samfund, hvor indbyggerne flygter fra, fordi der hverken er skoler, bank, købmand eller læge?

Vi har valgt at se på Udkantsdanmark som et sted, som har store problemer med at holde på de unge.

Men hvad kan der så gøres? Politikerne har diskuteret det i mange år, men ikke fundet de vises sten.



<http://politiken.dk/debat/analyse/ECE985705/unge-flytter-fordi-uddannelsen-flytter/>

Vi tror, at man først og fremmest må prøve at få flere arbejdspladser i yderområderne, mange statsinstitutioner er flyttet ud, men det betyder tvang for allerede ansatte, og mange af dem vil bare pendle. Men en gennemtænkt udflytning eller nye institutioner, uddannelsespladser eller lignende ville hjælpe.

Det kunne måske også lade sig gøre, som man for år tilbage gjorde i Tyrkiet, hvor man, for at få firmaer til at etablere sig ude i landet, forærede jord til fabrikker, lod dem være fri for omkostninger, mod at de ansatte beboerne i området.

Måske kunne man bare give firmaer et tilskud pr. medarbejder.

Yderområderne kunne måske satse mere på kunst, turisterne, hoteller og kroer, måske ved tilskud svarende til moms, det ville give arbejdspladser i nærområdet.

Man kunne også samarbejde om oplevelser, museer, vandlande, naturoplevelser og lignende mellem flere lokalområder.

Her kunne motorveje hjælpe med at få turister til at komme, men også beboere til at arbejde længere væk.

En mulighed for at få de unge til ikke at forlade landsbyerne i yderområderne, er at staten må gå ind i arbejdet med at få bragt bredbånd/fibernet ud i alle afkroge af Danmark, det vil give mulighed for mange hjemmearbejdspladser. Når staten skal indblandes, skyldes det, at teleselskaberne ikke finder det attraktivt, da der ikke er kunder nok.

For at holde på de unge i yderområderne og for at lokke nye til, må kommunerne også tænke sig om, når de nedlægger skoler, de skulle måske hellere prøve at lave en skole for flere små områder, i stedet for at flytte selv små elever til de meget store skoler i de store byer.

Fagligheden på skolerne behøver ikke at forringes af den grund. Det samme gælder også for daginstitutioner, fritidsaktiviteter og lignende.

En anden ting, vi tror, der får folk til at flytte fra yderområderne, er den utryghed, der opstår når sygehusene forsvinder til fordel for et stort specialiseret hospital langt væk. Det offentlige påstår godt nok, at det ikke giver forsinkelser i behandlingen, meeen, ved et hjertestop er tiden en meget afgørende faktor og uanset det oplyses, at man har lægebiler og dygtige paramedicinere i ambulancer, er der så tilstrækkelig mange af dem, at alle vil kunne hjælpes.

Der er jo heller ikke økonomi i kommunerne til bare at købe disse biler ind, så der laves analyser over antal udrykninger og responstider, men virkeligheden passer ikke altid til disse vurderinger. Det ville jo kræve, at folk ikke måtte få, for eksempel blodpropper samtidig, men skulle afpasse det efter et skema udarbejdet på højt niveau.

Vi er enige om, at det kræver nytænkning, både af de mennesker der bor i yderområderne og af det offentlige, og det kræver også dialog, man skal lytte til argumenterne og finde bæredygtige ideer i fællesskab. Yderområderne har trods alt meget at byde på. **Ulla**

Mix-møde - Gruppe B - hos Peter

Vi startede med kaffe og et stykke mad. Derefter gik vi i gang med emnet, men flere gange blev vi "afsporet" og talte om helt andre ting.

Som barn og ungt menneske boede jeg 5-6 kilometer fra Nakskov, som på daværende tidspunkt var en velgående by med flere betydelige industrier. Den største var Nakskov Skibsværft, som havde ca. 2000 ansatte, da det gik bedst.



Andre industrier var Havregrysmøllen OTA, Mælkekondenserings fabrikken, som omdannede frisk mælk til kondenseret mælk, som kom på dåser og hovedsaglig gik til eksport til hele verden. Disse tre virksomheder var mere eller mindre ejet af ØK.

<http://www.fortaellingen.dk/blog/?p=116>

En anden stor fabrik var Sukkerfabrikken, som for det meste var sæson bestemt, idet de kaldte "roekampagnen", kun varede ca. tre måneder om året, oktober til december. Den tiltrak arbejdere fra hele Vestlolland, nogle af dem cyklede op til 10 km. for at komme på arbejde.

Der blev arbejdet i døgndrift i skiftehold. Der var også et svineslagteri og en mindre maskinfabrik, nu er alle disse arbejdspladser væk, og der er ikke rigtig kommet andre i stedet for. Andre steder vi kunne nævne var Sønderjylland/Als, med undtagelse af Esbjerg, som virker ret så driftig. Måske også Vendsyssel og Vestjylland.

Vi synes ikke, at Udkantsdanmark er et godt udtryk, vi mente, at mange ville føle det nedsættende. Vi var også inde Sønderjylland, som også nævnes i den forbindelse med undtagelse af Esbjerg, som virker ret så driftig.

Vi sang også et par sange. Vi sluttede mødet kl. ca. 2230.

Med gildehilsen

Jytte og Peter

Mix-Møde - Gruppe C, hos Birthe

Med til mødet var Else og Arne, Jytte og Bjarne, Anette, Sine, Leo og mig. Det var d. 1. okt. Vi startede med lidt at spise og snakkede om forskellige emner og da vi nåede til aftenens emne Udkants Danmark var Leo også nået at komme.

Vi valgte ikke at fokusere på et bestemt område.

Man nedlægger landsbyer (definition på landsbyer er flere end 200 og mindre end 1000 indbyggere iflg. officiel Statistik), bl.a. for at undgå at misbrugere og andre udstødte flytter ind i nedlagte ejendomme. Der gives bl.a. tilskud til kommuner til at nedrive tomme huse.

Ved at lukke små skoler affolkes landsbyerne, fordi familier flytter ind i nærheden af de større skoler. Etableringen af store indkøbscentre er årsag til at mindre butikker må lukke. Der kan være dårlige sendeforhold med ringe eller manglende netforbindelse til f.eks. mobiltelefon.

Man nedlægger de små hospitaler, så der er lange afstande til behandling og de privatpraktiserende læger vil ikke have praksis i landsbyerne.



Infrastrukturen gør, at der er dårlige transportmuligheder med lange intervaller mellem de enkelte buslinjer og eller dårlige bus- og togforbindelser. Hvis de offentlige transportmulighederne var bedre, kunne det måske lokke flere til at flytte til Udkants Danmark.

Et eksempel kan være, at når der kommer en bro eller tunnel i Fehmern Bælt kan det give arbejdspladser til Falster, idet industrien måske vil blomstre op, da der bliver bedre transportmuligheder for eksport og import.

Birthe Sander

http://www.sonderborg.dk/nyhed/artikel/musikvideo_om_udkantsdanmark/

<http://politiken.dk/debat/profiler/korsgaard/ECE1440880/goer-udkantsdanmark-til-noget-vi-ikke-bare-vil-flygte-fra/>

Mix-møde - Gruppe D - hos Jørgen

Hvad er udkantsdanmark???

En landsdel, landsby med en nedadvent spiral, hvor folk ikke har så mange penge, ingen arbejde, ingen erhverv, dette medfører lukning af forretninger, skoler, idrætsforeninger m.m.

Det offentlige når ikke derud, flere offentlige virksomheder burde flyttes derud fra byerne, der mangler også støtte til iværksætter, med billige grunde, mindre skatter, altså styrkelse af erhvervslivet i udkants danmark.

Måske kan en lille ny iværksætter virksomhed vokse sig større? Well flytter man offentlige virksomheder ud, gør det ondt på nogen, men hjælper måske nogle andre? Man skal støtte foreningslivet, skoler, sport m.m. folk skal have noget at samles om, men alt koster, og meget er også forbundet med transporten til og fra.

Vi kom ikke til noget resultat, nå men det er der jo mange andre og klogere end os, der heller ikke er kommet med, men vi havde en god diskussion i hyggeligt vennelag, og efter en bid mad sluttede vi med sangen:

Dit sind flyver altid så viden omkring.

Ref. Jørgen

Dit sind flyver altid så viden omkring,
det er, som du glemmer de nære ting.
Du drømmer om lande i syd og mod nord
og ser ikke skønheden, hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå.
Hvad er det, du søger, hvad venter du på.
Når aldrig du under dig rist eller ro,
kan ingenting blomstre, og intet gro.

Mix-Møde - Gruppe E, hos Mette

Vi var Knud, Lone, Niels og Annette, der mødtes hos Mette. Der var afbud fra Annie og Helge.

Mette fortalte om Nakskov, og om den gang der var arbejde at få. Men så lukkede skibsværftet og andre fabrikker. De unge tog til København og andre byer.

Der var engang, man var glad for de bønder, der dyrkede sukkerroer, de blev kaldt "det hvide guld", men det fik også en ende, da tilskuddet faldt væk.

Til erindring om ROEPIGERNE på Lolland, er denne figur opstillet i Saxskøbing.



Mette fortalte om strudsefarme på Fejø, og om hvor fattige man var.

Før i tiden blev der også lavet ristede løg. Femø er det også gået tilbage for sagde Niels, nu er der kun en købmandshandel tilbage, som man ikke gider handle hos. Man tager til Maribo for ikke at få ø-kuller.

Lone har haft sommerhus på Syd-Lolland. Der var brugs og andre muligheder for at handle, men de forsvandt lidt efter lidt.

Knud og jeg var meget enige.

Det var bare lidt af alt det, vi fik vendt. Skal mange af disse affolkede områder laves om til sommerhus områder? Hvad siger de fastboende mon til det?

Det kan være det hjælper, nu hvor Femern-tunnelener er gået i gang, og der er brug for arbejdskraft.

Tak til Mette, der havde lavet noget rigtig godt til teen.

Skrappe



Fellowship - day 2013

på Rødovregård

lørdag den 26. oktober

Referat

Distriktets nye DIS, Arne Bjerager bød velkommen, og vi begyndte med en sang. Derefter var der spisning, med en lækker anretning.

Vores foredragsholder, Mariama Guldagger, der har været initiativtager og er formand for foreningen "Cykler til Senegal", holdt et spændende og inspirerende foredrag og brød ind imellem ud i sang. Hun synger overtonesang, det var meget medrivende. Mariama er sygeplejerske og zoneterapeut, og har siden 1995 arbejdet ihærdigt og uophørligt på, ikke blot at støtte udviklingen i Senegal, men også i Gambia og Guinea. Ud over det har hun inspireret, engageret og mobiliseret danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. To gange om året pakker frivillige en container cykler, symaskiner, myggenet, m.m.

Ideén er meget enkel, og det er nok det, der gør, at den holder: En ældre, brugbar cykel får nyt liv i Afrika. Den hjælper børn med at komme i skole eller med at fragte syge til hospitalet eller med at få folk ind til byen. Mariama har arrangeret dialogturisme på cykel gennem Afrika, brilleprojekt, sesamprojekt, bygning af gæstehytter m.m. Mariama har været 3. kone til Demba Mansareh, stifteren af Coloufifa, den afrikanske samarbejdspartner. Mariama rejser rundt i Danmark og holder foredrag og er aktør i koncerter med vestafrikanske dansere og musikere.

Vores gildebrødre Birgit Riemer og hendes mand Gunnar Hauerberg, 2. Roskilde, har deltaget i en cykeltur i Senegal og har siden været knyttet til foreningen. Birgit havde arrangeret en fin afrikansk udstilling i forbindelse med foredraget.

Efter kaffe og hyggeligt samvær, sluttede dagen med gildehal.

Distriktsgildemesteren Margit Fohlmann, kom i sin tale ind på bl.a. begrebet fællesskab. Fellowship-day er som antydning dagen, hvor vi fejrer og sætter navn på begrebet fællesskab, definitionen på en gruppe mennesker, der bindes sammen af noget de har til fælles.

Dette kan være det nationale, et religiøst eller politisk fællesskab, i det hele taget fællesskaber med fælles værdier og holdninger.

”**Mod nye horisonter**” lyder vor definition på de næste to års fælles handlingsplaner 2013-2015. Her skal vi finde de værdier, der skal gøre det attraktivt at være en del af gildebevægelsen og tilligemed virke attraktiv for nye gildebrødre i vort fællesskab. Vort nylige Landsgildeting blev afholdt af Sønderjyllands Distrikt i Sydslesvig på den nye A. P. Møllerskole i Slesvig by.

Vi fik stor forståelse for, og indsigt i, hvad det vil sige at være en del af et mindretal i et grænseland. Vi fornemmede et stærkt sammenhold mellem de dansk sindede i Sydslesvig og et stærkt følelsesmæssigt forhold til Danmark.

Spejderbevægelsen er ligeledes aktiv og har et stort spejdercenter Tydal syd for grænsen, der bliver bestyret af Helmuth Werth, der blev valgt som ny Landsgildemester ved LGT. Fællesskab er en vigtig grundpille i et menneskes liv uanset, hvor man lever eller står i livet. At føle sig uden for et fællesskab eller ude i kanten af et fællesskab er meget belastende.

Arne Bjerager, DIS, læste Fellowship - Day Budskabet, der var skrevet af generalsekretær Cécile Bellet, for ISGF World Bureau. Det handlede bl.a. om de 60 år ISGF har formået at bringe mennesker sammen over grænser, på trods af forskelligheder i kultur og tro, ja endog på trods af sprogbarrierer, i et forsøg på at prise menneskehedens skat: venskab.



Hvilken indstilling kunne være mere ædel end den, som ved blik eller mening forstærker tolerance, selvfornegtelse eller tjenstvillighed uden noget til gengæld. Venskab er også ikke at glemme de andre.

Ref.
Elna Braüner Adamsen,
DGK

Gruppe 4 - Gruppetur 23. okt.

Hele gruppen samt vor gæst Bodil mødtes onsdag formiddag foran ARKEN for at se og opleve den mexicanske kunstner Frida Kahlos udstilling, Frida Kahlo (1907-1954) var en af Mexicos mest markante og særprægede kunstnere i det 20. årh.



ET LIV I KUNSTEN viser, hvordan Frida Kahlo skaber og iscenesætter sin identitet gennem kunsten. Med afsæt i selvportrætter og skildringer af sit dramatiske liv undersøger Kahlo grænsen mellem værk og biografi mellem kunsten og livet.

Udstillingen viser også værker af Frida Kahlos ægtemand maleren Diego Rivera samt andre samtidige mexicanske kunstnere.

Mange af Frida Kahlo kjoler bærer præg af gammel mexicansk kultur, men det er ikke rigtigt, når man mener, at de mexicanske kjoler på Nationalmuseet har tilhørt Frida Kahlo. De omtalte kjoler blev købt på et marked i Mexico i 1953 på en ekspedition ledet af den danske arkæolog Frans Blom. Frans Blom og hans hustru Trudi var nære venner med Frida Kahlo og hendes mand Diego Rivea.



Det var og er en særpræget, spændende og interessant udstilling, som man kunne skrive meget om. Efter udstillingen tog vi over til havnen, men desværre havde Kabyssen ferielukning - så vi måtte indtage frokosten hos Søhesten, og som afslutning på en god dag, måtte vi betale prisen.

Finn

http://www.arken.dk/content/dk/kunst/udstillinger/frida_kahlo

Til

Sct. Georgs gildet i Vestvold-gildet

Jeg vil gerne her sige tusind tak for jeres hilsen og den flotte **buket blomster** jeg modtag i forbindelse med Jens' død.



Til trods for at vi har boet i Spanien i næsten 40 år bevarede Jens sit medlemskab af Sct. Georgs gildet, et medlemskab som han var meget stolt af. Et af Jens' ønsker var, at når han engang var død skulle hans aske spredes ud over Middelhavet og dette ønske blev opfyldt mandag d. 16 sept.

Kærlig hilsen
Inger Baggesen

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs. 05. Nov. NovemberMøde

Søn. 08. Dec. Kirketur

En dag i Dec. Fredslys

Lør. 11. Jan. NytårsGildehal

Tirs. 21. Jan. GildeRådsmøde

Lør. 08. Feb. Forårsfest

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Lone Mosander har fået ny
e-mail adresse

lonemosander@gmail.com

Distriktet vil gerne opfordre alle til at benytte dette link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/>

Materiale til **Dec.**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Nov. kl. 18**

Lederen i **Nov.**-nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82 A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35
Gildeskadm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35