

# Voldstafetten



51. årgang  
Nr. 5

Maj  
2013

## Maj

Vores forventninger blev ikke helt indfriet i den første halvdel af foråret, idet vi nok alle havde håbet på lidt varmere vejr. Men solskinstimer blev vi ikke snydt for, og dagene bliver stadig længere, så nu må det komme.

Det engelske ord "spring" betyder netop forår, og lige nu står alt på spring, ja, vi kan vel næsten forvente, at det nærmest eksploderer, når træer, buske og blomster springer ud og sætter deres farver på naturen.

Vi har erfaring for, at dette sker uanset vejret, ja, vi har lov til at glæde os til, at maj måned lever op til de forventninger, der kommer til udtryk i sangen:

**"Kom maj, du søde milde! Gør skoven atter grøn,  
og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.  
Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så!  
Ak, kære maj, hvor gerne igen i marken gå."**

For mig er maj årets smukkeste måned.

ALT er så fint og lysegrønt.

Birthe Anker.

## Mindeord om Verner Larsen

Mandag den 8. april døde Verner - efter lang tids sygdom både på hospital og hjemme.

Vi vil mindes Verner for mange ting: hans utrættelige indsats for gildebevægelsen, hans glæde, når arbejdet lykkedes og hans vrede og skarpe ord, når det ikke gik, som han mente, var det rigtige.

Hans mange år i landsgildeledelsen betød, at hans tid var opfyldt af mange opgaver, som ikke altid var nemme. Han var med i alt, hvad han kunne overkomme, og hans hjerte bankede for sagen.

I de senere år var det i Narkolaugnet han brugte sine kræfter. Det var vigtigt for ham at prøve at hjælpe narkomaner ud af deres misbrug, og han glædede sig, når han så positive resultater.

I den sidste tid var gnisten borte - han var syg og kunne ikke mere. Vi er mange, der vil savne ham, og for mig var han en nær ven, som jeg var knyttet til i mange år, og jeg vil tænke på ham med taknemlighed.

Æret være Vernes minde

**Karen**

---o o o 0 0 0 o o o---

**TAK** til alle gildegrupper og gildebrødre for opmærksomhed og venlig deltagelse ved Vores fars, Verner Steen Larsens bisættelse d. 18 april.

Venlige hilsner Erling og Marianne

## Mærkedage

---

95

### Til Lykke

Mette Hansen blev 95 års d. 8. april.

Mette siger **TAK** til alle der gav hilsener og gaver



70

### Til Lykke

Preben bliver 70 års d. 25. maj.

---

# Loppemarked Nygårdskirken

Søndag 26 maj kl. 11.30 til 15.00

Vi stiller op med effekter fra vort lager på Hermosagård til fordel for vort **Eget Stade**. Jeg håber der er friske og villige gildebrødre der vil give en hånd med i en kort eller længere periode på dagen. Der er brug for indpakkere, udpakkere, sælgere og servicefolk.

På genhør ! Tilmeld ! hos **Helge**

Efter loppemarkedet afholdes en Gospelkoncert i kirken



## Tur i Naturen 2013

Søndag 2. juni kl. 10.00

Bussen afgår fra Rødovre Rådhus / ”Viften” teater

Turen går til

**SPORVEJSMUSEET**  **SKJOLDENÆSHOLM**

Vi får en tur i en sporvogn, hvor vi også kan indtage vor medbragte mad og drikkevarer.

Vi i gruppe 1 vil servere kaffe og hjemmebagt kage.

Vi forventer at være tilbage i Rødovre

ca. kl. 16.00      **Pris ca. 50 kr**



Glød jer til en tur i foråret og måske blomstrende hvidtjørn med mere.  
Tilmelding gruppevis med navne til Nils senest 25. maj,  
Tlf. 22 75 14 35, eller på mail [krogh@musling.dk](mailto:krogh@musling.dk) Nils



<http://www.sporvejsmuseet.dk/>

## Frøken Düsseldorf i Egypten

Da de sidste sporvogne forsvandt fra Københavns gader i 1972, blev 100 forholdsvis nye vogne solgt til sporvejene i Alexandria i Egypten. En god del af dem kører endnu, men i 2001 vendte to af dem tilbage til Danmark. De befinder sig nu på [Sporveishistorisk Selskabs museum](#) på Skjoldenæsholm på Sjælland. Du kan læse mere om vognenes historie <http://www.landsvig.dk/ramalex03.htm>



Jeg besøgte Alexandria i 1998 sammen med pressefotograf Heidi Levine og skrev følgende historie til Berlingske Tidende:

**Frøken Düsseldorf og hendes 89 søstre, som Københavns Sporveje mod betaling tvangsforviste til Egypten, trives i bedste velgående.**

[Sporvogne Alexandria](#)



Roskilde Hedebo Distriktsgilde

## Friluftsgildehal i Hedeland

Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 18

Ved **NATURHYTTEN**,

Herredsfogedvej 25, Hedeland, 4000 Roskilde

Se Kraks kort, kort 163

Først vil der være fælles spising, hvor der vil blive serveret forloren skildpadde med brød og sherry, inkl. øl eller vand.

**Gildehal kl. 19:30**



Efter gildehallen serveres der kaffe med tilbehør.

Af hensyn til arrangementet er der tilmelding senest den 6. juni 2013 til: Esther Kjærby Pedersen, 2. Taastrup, tlf. 43 99 27 94 eller e-mail: [esther@kjaereby.dk](mailto:esther@kjaereby.dk).

Vel mødt,

vi håber på godt vejr.

Distriktsgildeledelsen



# Gruppe 1 - Gruppemøde 16. april

Vi mødtes hos Sine, men måtte desværre savne Inger, som havde fået 'en aftale' med Herlev Sygehus. Vi håber, at Inger snart er tilbage i sit sædvanlige aktivitetsniveau og humør.

Vi startede med at synge 'Kom maj, du søde milde' og nu vi var igang med forårsønskerne også 'Når kommer våren vel?'

Vi satte os endnu engang til et af Sines veldækket bord med 'det hele' inkl. æblekage. Og snakken gik – eller hedder det gensidig orientering om relevante emner?

Efter således at være velforsynede kunne vi fortsætte med planlægningen af gruppens arrangementer: Sct. Georgs EftergildeHal og Tur-i-Naturen.

Vi måtte lige alle detaljerne igennem, og det er jo ikke nemt, når man mangler sin gruppeleder. Men det lykkedes vel alligevel - synes vi - d.20. april.

Hvor skal vi tage hen i naturen? Det blev til en søndagstur til det smukke midt-Sjælland ved Skjoldenæsholm.

Vi nåede også lige rundt omkring Brøndbyskov miniløbet, hvor vi måtte omprioritere til kun én post pga. af mandskabsmangel.



Aftenens emne kom vi først sent til. Knud startede på at fortælle om Sverige. Knud havde valgt, at tage udgangspunkt i en sammenligning med nabolandene med spørgsmålet "Hvor stort er Sverige?" Det kunne sammenlignes på mange måde: areal, befolkning eller betydning for de omgivende lande igennem tiden. Vi forventer, at Knud fortsætter næste gruppemøde med analysen af Sverige.

Så efter en lang og hyggelig aften kunne vi slutte med 'Nu er jord og himmel stille' og sige tak til Sine og Poul. /Nils



## Gruppe 5 - Gruppemøde 16. april

Klokken 19 tirsdag d. 16. april var hele gruppen samlet til møde hos Ulla og Kurt. Munden stod ikke stille i et sekund, fra vi mødtes til vi gik - ind imellem var det svært at få indført noget m.h.t. dagsordenen.

Men vi fik da sådan nogenlunde sat datoer på næste sæsons møder, og hvem der er i laugene, og hvad vi kunne tænke os m.h.t. opgaver vedr. gildet, selv emne for næste sæson, fik vi sat på plads, py ha.



Alt dette iblandet mad, kage, kaffe, chokolade og en enkelt sang. Så fik Lone ordet m.h.t. vores emne, og Lone have valgt skuespillerinden **BODIL IPSEN** (1889-1964). Som alle andre skuespillere må man beundre alt det de fik gjort. Som barn levede hun i sin egen fantasiverden, som skolepige fik hun af en læge det lidet opmuntrende skudsmål, at hun var hverken i stand til at fatte, huske, eller at tænke.

Senere fandt hun ud af, at hun ville være skuespiller. I 1908 kom hun på Det Kgl. Teaters elevskole, og hun debuterede i 1909. Anmelderne bemærkede hendes udstråling, replikføring, talende hænder og perlende latter.



Spillede gennem flere år med Poul Reumert, både på det Kgl. Teater samt mange andre teatre, spillede i flere film, samtidig har hun også instrueret flere forestillinger, både på film og teater. Hun huskes især i filmene Støt står den danske sømand, Cafe Paradis, og som grevinde Danner i filmen Sørensen og Rasmussen, for ikke at glemme folkekomedien Bolettes Brudfærd. Atter en dejlig aften sluttede med en stille sang.

Jørgen Gruppe 5.

## Gruppe 2 - Gruppemøde 9. april

Klokken 18 mødtes gruppen her hos os, Jyttes tur, undtagen Birte Sander, som havde meldt afbud. Vi startede med at spise, vi fik skinkesnitzler med ris, bagte rødløg og en god sauce til. Da vi var færdige med det, gik vi gang med selve mødet, som mest handlede om planlægning af gruppemøder og tildeling af poster.

Derefter kom jeg med mit indlæg om Norge, jeg havde valgt at fortælle om Norges økonomi og industri. De to største "industrier" i Norge var omkring århundredskiftet 1800/1900 fiskeri og søfart. Fiskeriet foregik langs med hele den norske kyst, men de største fangstområder var ved Lofoten, og omkring den tid havde man en stor eksport af især klipfisk, men man havde også store fiskehermetik fabrikker, hvor man især fremstillede fiskeboller, og forskellige former for silde hermetik, f.eks. saltsild, kryddersild osv.

En anden stor indtægtskilde var den norske søfart. Ved den 1. verdenskrigs begyndelse var Norges handelsflåde verdens 4. største. Selv om Norge var neutralt i første verdenskrig mistede man alligevel mange skibe og et stort antal dræbte søfolk på grund af især tyske undervandsbåde.

I Tiden op til 2. verdenskrigs begyndelse var Norges handelsflåde igen kommet op på at være den 4. største i Verden. Norge ville oprindeligt være neutral, også i 2. verdenskrig, men på grund af, at Tyskerne besatte landet i april/maj 1940, var Norge pludselig blevet en krigsførende magt, Norges handelsflåde led igen store tab, mange gange større end i 1. verdenskrig.

Andre industrier: Norsk Hydro, fremstiller kunstgødning, først og fremmest kalksalpeter, også kaldet norgessalpeter. Kvælstofgødning, hvis indhold af kvælstof er temmelig lavt (ca. 15%). Efter at det 1903 lykkedes K. Birkeland og S. Eyde at fiksere luftens kvælstof som nitrogenoxider, dannedes Norsk Hydro i 1905, og en produktion af salpetersyre og Norgessalpeter kom i gang. Andre store industrier: Borregaard, som fremstiller biologiske plantebeskyttelsesmidler. Elkem, et af Norges største firmaer, hvis hovedproduktioner er aluminium, energi og Silconer. Kværner Industries, som har skibsbygning og fremstilling af skibsmotorer.



Desuden må vi ikke glemme den norske olieindustri, som er blevet kæmpestor og har bragt Norge frem som en af verdens største olie producenter. For nylig har man fundet et kæmpestort oliefelt, det største nogensinde. Olieindustrien fører med lønninger i global målestok, hvor de er førende med et gennemsnit på over 1 mio. norske kroner om året.

Gæsterne tog hjem omkring kl. 22.30. Næste gruppemøde er hos Anette.

**Peter**



"Hydro" som ble senket i februar 1944

## Sct. Gildehal - 20. april - referat

Vi var mødt ca. 30 festklædte gildebødre. Det var Bodils sidste gildehal som gildemester. Under selve gildehallen blev der holdt et minuts stilhed til minde om Ruth og Werner. ”Ære være deres minde”.

I gildemestertalen fortalte Bodil, at det havde været en stor fornøjelse og været meget lærerigt at være gildemester i de forløbne seks år. Bodil fremhævede også det spændende i Landsgildeting og møderne i distriktet. Hun fremhævede det udfordrende og givende ved at begive sig ind i arbejdet med at udvikle sig til ridder.

Herefter blev den nye gildemester Helge ført op til højbordet og fik mesterkædet lagt omkring halsen. Helge takkede for indsættelsen.

Efterfølgende var der spising med en lille forret a la hønsesalat på ananas og buffet med skinke, salat og kartoffelsalat - ganske vellykket.









Brug dette link og kom direkte til hjemmesiden:

<http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/>

hvor du kan læse mere detaljeret om turene.



## Forårets program:

Onsdag d. 5. juli kl. 12.30 - 16.00

Besøg i **Universitetshaverne** på Frederiksberg



Landbohøjskolens Have blev anlagt efter tidens toner i romantisk stil med mange elementer fra landskabshaverne. Haven indeholder mange af de have- og parkrum, der hører til stilartern: en dam, en bæk, en stenhøj, en rosenhave, en skov, lunde og åbne arealer, tæppebede og blomsterbede etc. I dag hedder den centrale del af haven Den Romantiske Have.

<http://www.haven.life.ku.dk/omhaven.aspx>

## Efterårets program:

Søndag d. 8. sept.

kl. 11 - ca. 15.30

**Gl. Lejre og Skjoldungelandet**



<http://www.skjoldungelandet.dk/kom-med-ud/>

Onsdag d. 9. okt.

kl. 11.00 - ca. 16.00

**Kroppedal Museum**



<http://kroppedal.dk/>



## Til Lykke til Mette



Hjertelig til lykke,  
Mette Hansen,  
med fødselsdagen, **95** år  
den 8. april 2013.

Du blev optaget i  
Vestvoldgildet  
den 23. april 1981  
sammen med din Holger.

Mette har altid været meget aktiv i Gildet, hun er altid glad og ikke mindst er hun dejlig slagfærdig, og fuld af humor. Hun er i disse år i Gruppe 6, og trods sin høje alder yder hun en storartet indsats.

Vi andre Gildebrødre  
husker bl.a. Mette til  
forårsfesten den 6. februar  
2010, da hun havde en  
glansrolle med at spille  
heks. - Og er det noget,  
som Mette ikke er, så er det  
heks, hun er den mest  
elskværdige dame,  
man kan tænke sig



Hjertelig til lykke

**Arne**



## Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Fre.	26. april	LoppeMarked
Søn.	05. maj	UlveLøb
Tirs.	14. maj	Distriktsgildehal
Tirs.	28. maj	Gilderådsmøde
Tirs.	11. juni	Friluftsgildehal
Søn.	02. juni	Tur i naturen

**Arne Madsen** har fået ny mail-adresse.

[Arnesmadsen@gmail.com](mailto:Arnesmadsen@gmail.com)

---

**Distriktet** vil gerne opfordre alle til at benytte dette link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/>

---

Materiale til **Juni**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Maj. kl. 18**

**Lederen** i **Juni**-nummeret skrives venligst af **gruppe 6**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

[8x202122@webspeed.dk](mailto:8x202122@webspeed.dk)

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

**Hjemmeside:** [www.vestvold.dk](http://www.vestvold.dk)

Gildemester:	Helge Andersen	Humlemarksvej 17	2605 Brøndby	43 45 70 76
Gildekansler:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35
Gildeskadm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 <sup>1</sup>	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35