

Voldstafetten



50. årgang
Nr. 10

1. Okt.
2012

Netværk !

Da jeg for ca. otte måneder siden var tvunget i en hospitalsseng i næsten en måned, var det min hensigt at fuldføre en "leder" til Voldstafettens februar nr. Det blev det ikke til, men det gør det nu, selv om omgivelserne er ændret.

På et hospital er luften fyldt med elektroniske netværk. Luften dirrer af kommunikation gennem elkabler og trådløse forbindelser. Den stilhed, som burde karakterisere hospitalsmiljøet, bliver afbrudt af elektronisk støj fra alle de netværk, der er nødvendige, for at arbejdsgangene kan fungere.

De tekniske fremskridt, der har fundet sted i vor tid, specielt inden for den elektroniske kommunikation, er helt uoverskuelige og ufattelige.

fortsætter:



Leder fortsat:

Tænk bare på telefoner - fra store væg-telefoner af træ til de små trådløse mobil-telefoner, vi bruger som en naturlig ting. Ud over disse tekniske vidundere er der heldigvis også *menneskelige netværk*, som er meget vigtige for hver enkelt af os. Jo flere netværk, du er en del af, jo bedre vil du føle, dit liv er.

Hvilke netværk er du med i? Din familie, dine nuværende eller tidligere arbejdskolleger, dine naboer, dine gamle spejderkammerater og ikke mindst dine gildebrødre. Jeg følte dette sidstnævnte netværk så inderligt, da min mand, Ib, døde for nu ca. 20 år siden, og jeg håber, at Ruth har følt det samme, da hun i april mistede Svend.



Dine netværk er der, når du behøver dem. De trøster og hjælper, når der er behov, gør hvad du kan for at holde fast på dem.

Med glidehilsen Jytte gr.5

Mærkedage



Til Lykke

Jytte Møller har
85 års fødselsdag
d. 2. oktober.



OktoberGildeHal

Torsdag d. 4. okt. 2012

Forhal kl. 18. - Gildehal 18.30

Efter GildeHallen

**Vil gruppe 4 være vært ved en lille middag,
pris 60 kr. incl. vand og vin**

Tilmelding gruppevis til Bjarne 48 41 25 96

Senest mandag d. 1. okt.

På stort gensyn gruppe 4.



Naturlaug Roskilde-Hedebo



Byvandring til de historiske kilder i Roskilde by, samt til flere kulturelle bygninger og seværdigheder

Lørdag den 6. oktober kl. 13:00 - 16:00

Roskilde er en af de ældste byer i Danmark, formentlig opstået ca. 980, da Harald Blåtand opførte en kirke og sandsynligvis en kongsgård på stedet, i tilknytning hertil opstod de to bysamfund: Vindeboder og Skt. Jørgensberg. Kulturelt kendes byen specielt for Roskilde Domkirke, der er begravelsessted for konger og dronninger, samt Vikingemuseet.



Ifølge traditionen har Roskilde sit navn efter kong Roar. I så fald må han have givet navn til et af områdets mange kilder, og denne Roars kilde, måske den nuværende Maglekilde, er byen så opkaldt efter.

For 200 år siden fandtes mindst 24 kilder, hvoraf 11 har været fuldt virksomme indtil for hundrede år siden, hvor vandindvindingen gradvist sænkede grundvandet, så næsten alle kilderne udtørrede. I de seneste år er mange igen kommet til live. De tre kraftigste er Maglekilde, Klosterkilden og Højbrøndskilde.

En anden smuk og spændende bygning er bl.a. Roskilde Kloster, der nu er en selvejende stiftelse og hvis historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1200-tallet.

Vi går stille og roligt rundt og ser på udvalgte seværdigheder. Vi slutter af med at drikke vores medbragte kaffe, te og kage et udvalgt sted.

Pris: 10 kr. - Vi mødes på Frederiksborgvej overfor Trægården, parkering langs vejkanten.

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39

e-mail: 2.taastrup@mail.dk

Senest fredag den 5. oktober.

Kan kontaktes på mobil tlf. 21 20 72 74 om lørdagen.

-- o o o --- 0 0 0 --- o o o ---

<http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/>

Velkommen til Roskilde Hedebo Distriktsgilde.

Distriktsgildet har til formål, at virke som et samlingssted for alle gilderne i distriktet.
"En gang gildebror altid gildebror."

Mix møde

Tirsdag d. 09. oktober 2012 kl. 19.00

	Gruppe A	Gruppe B	Gruppe C	Gruppe D	Gruppe E
Vært	Inger	Annette	Margit	Ulla/Kurt	Mette
	Jens	Karen	Birgitte	Else	Annie
	Jytte W.	Ane	Jytte U.	Arne	Knud
	Bjarne	Nils	Peter	Bente	Tove
	Leo	Verner	Sine	Preben	Flemming
	Jytte M.	Birthe A.	Lone	Finn	Ruth
	Jørgen	Helge	Vibeke	Lilli	Birthe S.
					Bodil

Gruppe B: Husk at Annette er flyttet til Tranevænget 50 1. th.

EMNE:

Kommunikation med det offentlige Digitalisering

Fra november 2014 får alle borgere **en digital postkasse**, som det offentlige kan sende post til. Der er dog mulighed for fortsat at modtage post på almindelig måde, hvis man møder personligt frem hos kommunen.

Digital selvbetjening betyder, at fra december i år skal man på Nettet, når man henvender sig til kommunen om nyt sundhedskort, vil melde flytning og flere andre ting. Frem til 2015 kommer der flere ting, der skal klares digitalt.

Baggrunden er, at man vil spare administration i det offentlige. Resultatet er omvendt, at vi selv (borgerne) skal klare mere og mere selv. **Rimeligt ?**

Hvordan forbereder vi os? Skal vi på kursus?

Skal **alle** anskaffe sig en computer? Osv.

God fornøjelse.

På gildeledelsens vegne



Nils

Kulturlauget & Guldaldertiden

23. oktober 2012

Nu er høsten kommet i hus, og kulturlauget kalder igen, denne gang med et godt høsttilbud. Vi skal vende tilbage til guldaldertiden.

Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 14,00 mødes vi foran Bakkehuset, Kamma Rahbeks residens på Rahbeks Alle 23, Frederiksberg.

Vi tror på en hyggelig og lærerig eftermiddag sammen i Rahbeks hjem.

Derefter finder vi et sted at drikke kaffe.

På gensyn, Kulturlauget



<http://bakkehusmuseet.dk/English/Shop/BooksAndExhibitionCatalogues.html>

<http://www.bakkehusmuseet.dk/>





Roskilde - Hedebo Distriktsgilde

Indbyder til

Fellowship-day 2012

Lørdag d. 27. oktober

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Brobygger i en international spejderverden

Jørgen Guldborg Rasmussen fortæller
om sit liv med spejderbevægelsen WOSM

Vi mødes på Rødovregård kl. 12.00 - ca. kl. 15.30

Til spisning, foredrag, hyggeligt samvær
og vi slutter dagen med gildehal.

Pris kr. 85,00 incl. Drikkevarer.

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 17. oktober
til GIM i dit gilde eller

Helge Andersen 4345 7076
ingeoghelge.andersen@gmail.com



November-GildeMøde

Gruppe 5 inviterer til november gildemøde:

tirsdag d. 6 nov. klokken 19. på Rødovregaard.

Vi har fået fat i aftenens foredragsholder med foredraget:

"DØDENS TEATER"

ved forfatter og journalist Klaus Larsen, v. ugeskrift for læger.
Et foredrag hvor man griner og ler når Klaus fortæller om 1600-tallets behandlingsmetoder, selvom det nok bestemt ikke har været morsomt at være patient dengang.

Kom og oplev og hør om, hvor meget grusomt en patient skulle igennem dengang - før der blev tale om moderne lægevidenskab.

Efter foredraget vil der være et let traktement til pris: 35,00 kr. NB. Gæster er også velkomne.

Tilmelding:

gruppevis til Jørgen senest mandag d. 29. oktober, på telefon: 43 45 34 01.





Roskilde - Hedebo Distriktsgilde

Indbyder til

Distriktsgildehal

med ridderoptagelse af

Grethe Lykke Mortensen, 2. Gilde i Glostrup

Jørn Thuesen, 2. Gilde i Taastrup

Tirsdag den 13. november 2012

Sted: Kirken i Roskilde Kloster

Sankt Peders Stræde 8 A, 4000 Roskilde

Forhal kl. 19:00

Gildehal kl. 19:30

Efter gildehallen går vi ned til gildehuset” Sankt Agnes,”

hvor der vil være et let traktement

Prisen for dette arrangement er:

85 kr. pr. person.

Gilde- og gruppevis tilmelding til:

GM: Kirsten Bertelsen,

tlf. 46 36 57 91

e-mail: kirstenbertelsen@mail.dk

Tilmeldingsfrist: 5. nov. 2012

Distriktsgildeledelsen

49. år - fødselsdagsfest - 5. sept. 2012

Der blev spillet på flygel og sunget sange.

Margit Fohlmann holdt fødselsdagstalen bl.a. med omtale af årets lejr: Spejdernes Lejr. Konklusion: det var ikke kedeligt, at være spejder!

Så blev der spist lækre patéer, lune deller og forskellige oste med dertil hørende rødvin og kaffe. Og så var der ellers gaveuddeling:

Først til forskellige sociale og velgørende organisationer. Dernæst til fire spejdergrupper fra vort område. Vi fik mange gode beretninger fra modtagerne, hvad gaverne skulle bruges til.

Dejligt at høre. Så kan man sige, at vore loppemarkeder i Rødovre Centrum giver glæde og gør nytte ud i mange led.

Vi blev også sat på Rødovre Gruppens hjemmeside: www.spejderne2610.dk med billede og en lille fortælling.

Gå selv ind og se, hvad vi gav dem i gave.

Det var en rigtig festlig og dejlig aften med en god stemning.

Nils



Samlingstelt



onsdag den 5. september 2012

Sct. Georgs Gildet - 49 år

Så holdt gilderne igen deres flotte fest på Rødovre Gård. Rødovre Gruppe var indbudt til fest. Flot arrangement!

Gruppen var så heldige at der var gaver (under træet...)

Vi takker med hele spejderhertet for de fine gaver som vil blive brugt med det samme.

Gilderne er altid gode til at hjælpe os med loppemarkedet samt lave løb for os i Brøndby skoven (selvom vi ikke er så gode til at deltage...)

Endnu engang stort tak til Sct Georg Gildet i Rødovre/Brøndby

/Christoffer
Gruppeleder



Pluk fra Rødovrespejdernes hjemmeside

<http://www.spejderne2610.dk/>



LoppeMarkedet - 23. sept.

Loppemarkedet gik rigtig godt. Fra eget stude fik vi solgt for 6.784 kr.



Kære venner i gilder og distriktet - Hermed artikel til information og som tak for dem der havde mulighed for at støtte vor sag i Østeuropa-Litauen i forbindelse med lejren i Holstebro 2012.

mvh Helge

Jamboree Denmark 2012 experience of Girl Guides of Lithuania

10 people from Lithuania got back from the Jamboree Denmark 2012. Eight members from the troop Nemunas of age 13 and two leaders had their most amazing experience being at an international camp in Denmark.



“We learned a lot. I believe that we are ready to grow not only as a troop but also as a stronger scout society. It is very important to share the knowledge that we got at camp within our organization. This camp is an important event to us, because there we realized that we are one huge scout family in the world. I have never believed that it is possible to gather 35 000 scouts in one camp. It is something unbelievable...” - said troop leader Virginija. „Scouting in Denmark is really huge and people are very creative. So I hope that we got enough of creative energy from the Danish scouts and we will use it here in Lithuania.“ - said leader Rasa.

All the scouts that have participated in the Jamboree Denmark 2012 are sharing their knowledge at the national camp in Giruliai at the end

of August. Since they participated in so many activities they have decided to show what they have learned in the camp for the younger scout brothers and sisters.

When they have been asked about their experience in the Jamboree camp most of them said, that it was the most amazing experience in their life. They have learned new practical skills about how to live in a sub camp.

They were satisfied that scouts in Denmark have been taking care of them, and they felt that they established very worm friendship with them. “I was digging the campfire for the first time in my life and the scouts from Denmark have helped me a lot. The have showed me so many tricks, how to build different constructions only with rope and rafts. In our camps we build only very basic ones.” - said scout Lukas.

“We miss Finn Jessen, who is an example of a real scout to us. We hope that we will have an opportunity to participate in such a huge camp again, because we learned so much, and we want to share with everyone what we learned.

We feel that we have become an example to our younger members in our camp.” - said Kotryna and Saule. The girls told that they know for



sure, that they will keep being active members in scouting, because now they see the importance of being scout.

The most touching experience that troop from Lithuania brought back was the feeling that Lithuanian flag was one among the many world's flags. "Lithuania is a small country of young democracy. That is why we feel so touched when we can participate in events abroad with so many scouts and guides from all over the world, and to be happy that we are making friendships, gaining new camping experience and having lots of fun. Of course, we could not come to the Jamboree without help of the Sct. Georgs Gilderne in Roskilde and **Vestvold Gildet** in Rødovre and Danish scouts. So thank you all for the most amazing opportunity." – said Virginija.



Danske og udenlandske Friends Of Scouting in Europe har benyttet Spejdernes Lejr 2012 til at mødes, hvor HKH Prinsesse Benedikte, der selv er aktiv i de internationale spejderorganisationer, deltog. "Spejderarbejds fornemste berettigelse er at designe en vej fra at være afhængigt barn til selvstændig og ansvarfuld voksen. Derfor er støtte til udbredelsen af spejderbevægelsen vigtig" udtaler Lars Kolind. Til stede var også Vibeke Riemer, der arbejder med internationale aktiviteter specielt på pigespejdersiden.

Sammen med Jørgen Guldborg Rasmussen rapporterede Lars Kolind og Vibeke Riemer om FOSEs aktiviteter, og de øvrige projekter, der opbygger og udvikler spejderarbejdet internationalt.



<http://2012.spejderne.dk/da/nyheder/spejderne-hj%C3%A6lper-%C3%B8steuropa>

Gruppe 1 - Gruppemøde 11. sept.

Vi mødtes hele gruppen hos Annie og Knud. Det var første gang, at Birgitte og Lilli var med i gruppe 1. Vi sagde hjertelig velkommen.

Der blev sunget en sang ved starten, men referenten var på grund af børnebørnspasning ikke nået frem til tiden, så ...- men han (jeg) nåede dog heldigvis frem til det veldækkede bord, som Annie og Knud havde fremstillet. Dejligt. Og så var der naturligvis æblekage!

Således velforsynede kunne vi gå i gang med aftenens emne, som først handlede om, hvilke spændende oplevelser vi havde haft i løbet af sommeren. Flere havde været på Bornholm i flere omgange. Lilli havde været på "ferie" med blinde. Det havde vist været hårdt, men givende. En havde bare arbejdet i sommerhuset hele sommeren. Bodil havde arbejdet på Spejdernes Lejr, og fortalte om de store afstande på en lejr med 35.000 deltagere. Sine havde været i Sønderjylland og bl.a. besøgt Christiansfeld. Sine fortalte om byen og Brødremenigheden.



<http://brødremenigheden.dk/>

<http://www.christiansfeldcenter.dk/00038/>

Europas smukkeste Brødremenighedsby

Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk frimenighed og en del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder i mange lande. Menighedens bærende ideologi er upåvirket af den geografiske destination, og mange af byerne er bygget op nøjagtigt som Christiansfeld. Christiansfeld regnes for at være den smukkeste bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i Europa, fordi det oprindelige Christiansfeld er bevaret. Bygningerne står i dag, som da byen blev grundlagt på kong Christians VII's bud i 1773.

Vi nåede også, at bestemme vort vinter emne: De nordiske lande.

Vi siger tak for en hyggelig aften.

Nils

Gruppe 2 - Gruppetur til Dronningmølle

Ca. kl. 11 kom Else og Arne og hentede Jytte og mig, de havde allerede Anette med i bilen. Vi kørte op til Dronningmølle for at besøge Jens og Else (2), som har ferieret en uges tid i et sommerhus, som Jens vandt på gildet i marts.

Vi startede med at spise vores medbragte madpakker, da vi var færdige med det, gik vi ud på græsplænen for at spille "Vikingspil", vi delte os op i to hold, damerne mod herrerne. Der var fire damer og tre herrer. Herrerne vandt det første spil og damerne det sidste.

Derefter gik nogle af os en tur, idet Anette og Jens's Else afstod fra at gå med af helbredsmæssige årsager. Vi gik en tur i det område, der kaldes "Rusland". Vi kom forbi Rudolf Tegners museum, men gik ikke ind, fordi der var så meget at se uden for museet. Undervejs diskuterede vi de forskellige blomster og planter, vi mødte på vores vej.

Turen varede ca. 1½ time, og da vi kom tilbage til sommerhuset, fik vi kaffe/te med en lækker lagkage til. Efter kaffen lavede vi en lille konkurrence med at balancere øldåser, vundet af Jens med 12 dåser. Senere fyrede Jens op i grillen, og vi fik grillede bøffer og pølser med salat og flutes til. Ca. kl. 20 tog vi afsked med værtsparret og kørte hjem. Vi var enige om, at vi havde haft en dejlig dag.

Peter



Gruppe 4 - Gruppemøde 19. september

Mødet blev holdt hos Finn og Kirsten og vi begyndte mødet med at synge: Marken er mejet. Med iver kastede vores gruppeleder sig over oktobergildehallen. Hvad skal vi købe ind, og hvem gør hvad? Det fik vi styr på og vi tog fat på aftenens emne, som er valgfrit.

Verner havde valgt at fortælle om Lolland-Falster, hvor han i en 14 dages periode havde været på højskole. Kurset hed "Kend dit land" og var en gennemgang af Lolland-Falsters historie fra istid til udkants Danmark. Jordbundsforholdene på Lolland-Falster er de bedste i Danmark og dyrkning af sukkerroer førte til etablering af sukkerfabrikker, omkring 1920 kaldes øerne for Guldøerne. Der blev råd til at bygge store gårde med omkringliggende husmandssteder, svineavl blomstrede og der blev bygget slagterier. Der skulle bruges store mængder salt til nedsaltning af kødet, og saltet blev importeret fra Lüneborg. Det blev sejlet fra Lüneborg til Fåborg, derefter til Lolland-Falster, hvor det blev raffineret. ØK bygger skibsværft i Nakskov, også det giver mange nye arbejdspladser.

Da vi kommer i EF bliver der sat restriktioner på, hvor meget sukker der må fremstilles. Svineslagterier bliver nedlagt, da mange svin bliver slagtet i Polen. Stor arbejdsløshed. Fra at være to Guldøer er Lolland-Falster nu en del af udkants Danmark.

Det var et godt indlæg og herefter drak vi kaffe og spiste snitter. Vi sluttede aftenen med at synge: Nu falmer skoven trindt om land.

Tak for en god aften til Kirsten og Finn.

Jytte



<http://www.visitlolland-falster.com/danmark/dk/menu/turist/besoeg-omraadet/nykoebing-falster/nykoebing-falsters-historie/nykoebing-falsters-historie.htm>

Gruppe 5 - Gruppemøde 10. sept.

En efterårsdag var forvandlet til en sommerdag/aften med ca. 22 graders varme, da den ”nye gruppe” mødtes hos Jørgen.

Vi er blevet en stor gruppe med tre nye medl.: Bodil, Ulla og Kurt. De tre nye blev budt velkommen, og samtidig sendte vi mange tanker til Ruth, som er indlagt på hospital, alvorligt syg.

Det var udendørs vejr, og vi benyttede lejligheden til at beundre Jørgens blomstrende have, før vi sultne og tørstige satte os ved et veldækket bord med dejlig mad og drikke. Snakken om bordet gik livligt - vi talte om ferieminder, den overståede fødselsdagsfest, gensynet med ”Matador” og de minder fra vores barn- og ungdom, som vi gennem serien bliver mindet om.

Efter at have sunget ”Humøret fejler ingenting” ordnede vi de praktiske ting, som gruppen er ansvarlig for i den kommende tid: Voldstafettens okt.nr., det kommende loppemarked, nov.mødet og Jørgen fortalte om møde i spejderlauget.

Vinterens emne i gruppen er ”Filmstjerner” og det var Jørgen, der ud over at have sørget for vores forplejning, også havde forberedt et indlæg om den nyligt afdøde Henning Mouritzen. Jørgen fortalte om H.M., der i sit 84-årige liv har bidraget enormt til landets kulturliv. Vi husker alle det ugentlige radiospil Carlsens Kvarter, hvor han og hustruen Lise Ringheim formåede at beskrive en dansk familie på godt og ondt. Det vil føre for vidt her at nævne alle de film og teaterstykker, H.M. medvirkede i, det blev til i alt ca. 70. En af de sidste ting, han medvirkede i var Thomas Vinterbergs ”Festen”. Han blev uddannet på Privatteatrenes elevskole i 1948, debuterede i 1950 på Det Ny Teater og var fra 1980-1998 fastansat ved Det kgl. Teater, hvor han spillede mange krævende roller.

Vi sluttede aftenen med at synge en efterårssang: Det lysner over agres felt, hvortil Bodil til sidste vers kunne knytte en sjov detalje.

Tak til Jørgen for en givtig og hyggelig aften.

Næste gruppemøde den 30. oktober kl.

18.00 hos Bodil.



Jytte M.

Gruppe 6 - Gruppemøde 10. sept

Vi begyndte sæsonens første gruppemøde hos Bente. Det var på den sidste sommerdag, så vi startede med at sidde på terrassen og nyde Bentes dejlige lille have. Hurtigt blev det lidt køligt, og vi gik indendørs til Bentes veldækkede bord - Fem Kokkehuer, ikke mindst osten.

Vi er nu kun seks i gruppen idet tre gildebrødre - tre markante figurer - er skiftet til andre grupper. Alligevel fungerer vi og glæder os til, at Ane også kommer til vor gruppe, for så er vi syv.

Vores emne i denne sæson er "En begivenhed i Danmarks historie" et dejligt bredt emne.

Bente har tidligere beskæftiget sig noget med lokalradio og havde derfor valgt at fortælle om den første radioudsendelse i Danmark, som fandt sted d. 29. okt. 1922 fra Dansk Radio Aktieselskabs bygning i Frihavnen. Samme år i november begyndte Lyngby Radio at sende og fra juni i 1923 med en daglig Radioavis. I 1925 overtog Statens Radio fonien, og der nedsattes et Radioråd.



Stærekassen - Klik på billedet

I 1930 indviedes Stærekassen som radiobygning. Den overgik senere til det Kgl. Teater. Det nuværende Radiohus i Rosenørns Allé påbegyndtes i 1938.

[http://www.denstoredanske.dk/Samfund, jura og politik/Massemedier/Radio generelt/radio](http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Radio_generelt/radio)

Det er egentlig ikke mange år siden. Udviklingen er gået meget hurtigt og i dag går mange rundt med en mobil telefon/radio/internet-tingest med en dims i øret, som den rene selvfølghed.

TAK til Bente for en hyggelig aften

Mette

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tors.	04. okt.	OktoberGildehal
Tirs.	09. okt.	MixMøde
Lør.	27. okt.	FellowShipDay
Tirs.	06. nov.	NovemberMøde
Tirs.	13. nov.	DistriktsGildeHal
Søn.	02. dec.	Kirketur
Ons.	12. dec.	FredsLys



Distriktet vil gerne opfordre alle til at benytte dette link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.roskildehededistrikt.web.surftown.dk/>

Materiale til **Nov.**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Okt. kl. 18**

Lederen i **Okt.**-nummeret skrives venligst af **gruppe 6**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35
Gildeskadm.:	Birthe Sander	Grønnemarksvej 19	2605 Brøndby	43 96 69 80
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35