

# Voldstafetten



49. årgang  
Nr. 12

1. Dec.  
2011

## En glad gildebror

Jeg har ikke været spejder som barn, fordi jeg tisede i sengen. Da jeg i 1964 flyttede til Brøndbyvester var mine børn små. Da de blev gamle nok, blev de smutter hos Lis Engberg. Dengang var jeg 30 år.

De manglede en leder, der var over 18 år, så de spurgte mig. Jeg gik i gang med en masse kurser, og blev der i 13 år, en dejlig tid. Af arbejdsmæssige årsager måtte jeg holde op.

Ulla og Kurt var meget aktive forældre, og da jeg gik på efterløn, blev de enige om, at jeg skulle være gildebror, det har jeg ikke fortrudt. Jeg nyder meget at være sammen med jer alle sammen, og det skal I have tak for.

*Skrappe, gr. 2*





Hugo's mor blev 80 år d. 22. okt.  
Hugo siger TAK til alle, der tænkte  
på og viste hans mor opmærksomhed  
på dagen.

*Birgitte*



## Kommende Mærkedage

**Karen Jensen** fylder 85 år d. 13.12.2011



**Helge Andersen** fylder 70 år d. 19.12.2011



### **INVITATION**

Åbent hus til kaffe og kage  
mandag 19. dec. 15.00 til 17.00  
Humlemarksvej 17, hvor Helge bor.

Gruppevis til tilkendegivelse aht.  
borddækning, senest 14. december

# Fredslyset fra Betlehem kommer til Brøndbyvester kirke

**Onsdag den 7. december 2011**

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke.

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt onsdag d. 7. dec. kl. 19.00.



Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem.

En flamme herfra er bragt til Europa, og bliver onsdag den 7. december ført til Brøndbyvester Kirke.

Lysen vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, herefter tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Arne Kristoffersen, vil holde en andagt.



# Nytårsgildehal - 2012

**Lørdag den 7. januar**

**På Rødovregård**

**Forhal kl. 17.30 Gildehal kl. 18.00**

Efter Gildehallen vil gruppe 1 være vært, hvor vi vil servere en god middag inkl. drikkevarer, og vi runder af med en god kop kaffe. Underholdning skal der heller ikke mangle.

Pris 75 kr.

Tilmelding:

Gruppevis senest onsdag den 28. dec. til

Inger på tlf. 44 94 43 14

Alle i gruppe 1 ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

På gensyn den 7. januar 2012

Inger

## Gruppe 1 - Gruppemøde - 16.11.2011

Vi mødtes hele gruppen minus Ane - dvs. seks personer hos Annie og Knud. Først besøgte vi Knuds nye tekniske konstruktion: en elevator som kunne bringe personer og kørestole sikkert ned fra stuen til gadeplan – og op igen naturligvis. Flot! Indenfor i varmen blev vi bænket/'sofaet' og kunne tage fat på aftenens arbejde. Første vigtige punkt var vores julemøde d. 9.12 kl. 13 hos undertegnede. Hvad skal vi spise, og hvem skulle lave hvad? Det blev hurtigt klarlagt. Vi kommer sikkert ikke til at sulte. Næste punkt var planlægning af **1. søndag i advent tur 27/11** til Rødovre Kirke + Rødovregård naturligvis. Gudstjenesten starter kl. 10.30, men det kan altid svare sig, at komme i god tid i Kirken, hvis man vil sidde ned. Bagefter er der julestue på Rødovregård fra kl. 12.15. Der er der i øvrigt også Julemarked i de andre lokaler. Så havde Annie og Knud arrangeret et meget veldækket bord - med masser af pålæg, ost og ikke mindst æblekage. Lækkert - lækkert, som de siger i Vild med Dans.



Herefter var det Bodils tur til at underholde. Hun havde valgt at fortælle os om Kalundborg. Byens baggrund, grundlæggeren Esbern Snare og andre særlige forhold. Specielt den 5-tårnede kirke fra ca. år 1220, som er en meget markant del af bybilledet. Vi kunne ikke komme i tanke om andre kirker med hele 5 tårne. (Måske fordi han havde fået 5 børn? I hvert fald blev der som bekendt opført 2 tårne på Fjenneslev kirke,

da han og broderen Absalon blev født). Byens opståen baseres meget på de krige, der (hele tiden) fandt sted dengang. Det var en sikker havn, hvor man kunne holde fjenderne borte. Esbern Snare havde været på korstog til det Hellige Land. Han havde derfra fået inspiration til kirkebyggeriet, men det var formentlig hans datter, som fuldførte kirken efter hans død i 1204. Kalundborg er den dag i dag stadig en driftig by med flere store virksomheder, der ligesom Esbern Snare finder placeringen ved fjorden et godt udgangspunkt for angreb på internationale markeder for deres produkter – dog lidt fredeligere end dengang.

Vi siger tak for en fin aften.

Nils



## Gruppe 2 - Gruppemøde d. 16.11.2011

Kl. 18 mødtes vi hos Anette, gruppen var fuldtallig. Efter en velkomstdrink satte vi os til bords, hvor Anette serverede forloren hare med diverse tilbehør, senere fik vi kaffe med kager, og gik så i gang med selve mødet, hvor Jytte først refererede fra det sidste gilderådsmøde, hvorefter vi talte om gruppedeling, idet der er en af grupperne, der fungerer dårligt på grund af helbredsmæssige årsager, der kommer som regel kun 3-4 personer til gruppemøderne.

Anette havde lavet et godt og interessant indlæg om Niels Ryberg Finsen, Danmarks første Nobelpris modtager i medicin og fysiologi i 1903. Indlægget blev læst op af Else.

Finsen var født i Thorshavn, hvor faderen var amtmand, den 15. dec. 1860. En del af sin skolegang fik han på Herlufsholm, og noget af tiden på Reykjaviks lærde skole, hvor han tog sin studentereksamen i 1882. Han studerede medicin på Københavns universitet fra 1882 til 1890. I 1898 blev han professor. Han led faktisk meget under et svagt helbred og døde allerede i 1904, kun 43 år gammel.

Ønsker man yderligere oplysninger om Finsen kan man finde dem på Google, wikipedia under Niels Ryberg Finsen, hvor der står hele hans livs historie.

Efter indlægget sad vi og fortalte hinanden om forskellige ting og oplevelser. Næste møde er vores juleafslutning hos Jens, lørdag den 3. dec.

En stor tak til Anette for et godt gruppemøde.

**Peter**



## Gruppe 6 - Gruppemøde - 7. nov. 2011

Vi mødte næsten fuldtallig op hos Bente - Helge var ikke med, han var syg. Vi hørte af Bente et spændende foredrag om Tove Irma Margit Ditlevsen, som blev født d. 14. dec. 1917 i et socialdemokratisk arbejderhjem - en lille to-værelses lejlighed - i Hedebygade 30A over gården.

Tove forlod Matthæusgades Skole i 1932 med en mellemskoleeksamen. Hun kom først i huset, senere fik hun arbejde på et lager og endte som kontordame.



Hun debuterede med sit første trykte digt i 1937. I 1939 udkom hendes første bog digtsamlingen PIGESIND, der blev hendes gennembrud. Senere skrev hun novellesamlinger, romaner og børnebøger.

Hun havde det svært med sit liv, og forsøgte sit første selvmord som 12-årig. Med hudløs ærlighed fortæller hun i selvbiografien GIFT om sit forbrug af stoffer, om hvordan hun forlod sin første ægtemand Ebbe Munk, og i stedet giftede sig med en forsyningsdygtig læge, fik andre læger til at ordinere, løj sig til smer-

ter, forfalskede recepter og endog lod sig operere, uden at der var noget galt - blot for at få stoffer.

Hun var gift med lægen i en årrække og blev derefter gift med Victor Andreassen. Efter flere indlæggelser på psykiatriske afdelinger, bl.a. på grund af alvorlig narkomani lykkedes det hende at tage sit eget liv i marts 1976.

Efter dette indlæg, som var en fin kombination af musik, oplæsning og video gik vi til Bentes flot pyntede bord med gyldne efterårs farver, som hun havde dækket op til os.

Vi havde en hyggelig aften - og siger TAK til Bente.

**Lilli**

# Referat fra mix-mødegruppe C

hos Karen den 27. okt.

Da der var flere fra mix-gruppen, der ikke kunne den fastsatte dag, havde Karen undersøgt, hvornår alle kunne, og det blev så den 27. oktober. Alligevel manglede vi 2 deltagere.

Vi andre mødtes klokken 19.00, hvor Karen havde lavet kaffe. Vi begyndte at tale om emnet, men nåede dog langt omkring med mangt og meget, inden vi beslutsomt gik rigtigt i gang.

Vi skulle lige have betydningen af ”Den globale opvarmning”.

Det er betegnelsen for den aktuelle klimaændring, der medfører en stigning i den globale gennemsnitstemperatur. Så blev vi så kloge.

Begrebet har 3 betydninger:

1. Den globale temperaturstigning, som Jorden har oplevet siden den såkaldte lille istid.
2. Den globale temperaturstigning, som Jorden har oplevet siden industrialiseringen i 1700 tallet i England og siden vulkanudbruddene på Island i 1783 og Tambora i 1815.
3. Den globale temperaturstigning, som Jorden har oplevet siden ca. 1970.

Når man opdeler den globale opvarmning, skyldes det, at der skete et svagt temperaturfald i 1700-tallet, og igen fra ca. 1930 til 1970 og igen fra 2002.



Af kurverne kan det ses, at temperaturstigningen har været på ca. 0,6 °C. over 120 år.



Vi diskuterede nu, om al den snak om CO2 havde den store betydning! Jordens temperatur har jo altid skiftet, Grønland hedder vel sådan, fordi der engang har været træer og andet grønt på hele øen.

Man har lavet rekonstruktioner, der viser, at indholdet af CO2 i atmosfæren er det laveste i 550 millioner år, hvor der dengang var 20 gange så meget som i dag, uden at det forårsagede løbsk drivhuseffekt.

Vi blev dog enige om, at den globale opvarmning efter al sandsynlighed påvirkede jorden med tørke, og store regnmængder.

Vi syntes dog ikke opvarmningen havde været til at spore i sommer.

Vi snakkede også om CO2-kvoter, og det mærkelige, at man kunne handle med dem.

Vi kom frem til, at udledningen af CO2 ville kunne bremses, hvis der blev plantet rigtig mange træer. Det ville være en god ide, at bruge mange af de penge, der er afsat til forbedring af klima/miljø til at beplante store arealer i hele verden.

Vi var enige om, at sol-energi og vind-energi burde være intense indsatsområder for forskning, så vi alle kunne blive selvforsynende med små fikse og billige solpaneler og/eller vindmøller, og at vi kunne montere dem uden nogen form burokratiske ansøgninger og en masse afgifter.

Forskningen skal også satse på udvikling af bølge-energi, og tænk på den energi, der frigives, når man har sat nogle magneter på sin cykel, den kunne måske lagres, og bruges senere. Vi kunne også forestille os tøj, hvor der var indbygget et eller andet så blot det, at vi bevægede sig, skabte energi.

Om alle kørte i bil til en gårdbutik eller en lastvogn kørte den halve klode, kom nok næsten ud på et, men der ville være en stor besparelse, hvis vi alle købte danske grønsager, og helst økologiske.

Vi mener dog at langt større problem end CO2 er, at vore vand-resourcer er truet. Vi skal lære at spare på vandet, og også at genbruge det, man har i dag anlæg så spildevand kan bruges i toiletter og til vaskemaskiner. Men det vil kræve en indsats fra virksomheders forskning, at gøre anlæggene så små, at private husholdninger kunne bruge det. Fremstillingen kunne jo samtidig skabe nye arbejdspladser, en ren win-win situation.

*Kurt*

## Tur-udvalgets udflugt til Thorvaldsens Museum. Onsdag d. 26. okt.

Vi var omkring syv gildebrødre der mødte op for at besøge **Thorvaldsens Museum** og ved selvsyn se den internationalt anerkendte kunstnerduo Elmgreen og Dragsets skæve og veloplagte nysyn på Thorvaldsen i dag.

Thorvaldsens skulpturer - nu med underbukser, sokker og rygsæk. Elmgreen og Dragset har i store fotografier iklædt Thorvaldsens skulpturer forskellige beklædningsgenstande. Således er "Jason med det gyldne skind" iført hvide underbukser og "Adonis" vises med rygsæk på. Med skulpturerens nye beklædningsgenstande kalder Elmgreen & Dragset erotikken frem af den gamle mesters marmor. De iscenesætter det erotiske begær ved at fremhæve afklædning, som en latent mulighed'. **PROVOKERENDE** - men ikke respektløs.



Som sådan kan Elmgreen & Dragsets fotografier virke provokerende overfor den kanoniserede billedhuggers værk, men respektløs er den ikke. Ideen med at forsyne skulpturerne accessories er helt i tråd med Thorvaldsens egen praksis og hans skulpturer "Amor med bue og pil" og "Ganymedes ved kande og skål" osv. Elmgreen og Dragset taler altså i en vis forstand samme sprog som Thorvaldsen - og heri ligger en solidaritet med en ældre kollega - en kærlighed til ham.

Vi sluttede besøget af med en god kop kaffe og syntes, vi havde brugt vor eftermiddag på en fornuftig og hyggelig måde.

Finn



# Distriktsgildehal med Ridderoptagelse

15. nov. 2011 af

Halfdan Nørregaard Mortensen fra  
fra 1. Sct. Georgs Gilde i Roskilde

56 gildebrødre mødte op i Østervang kirke i Glostrup til distriktsgildehal med ridderoptagelse. Distriktsgildehallen blev afviklet i selve kirkerummet, hvilket var meget flot og stemningsfuldt.



Halfdan Nørregaard Mortensen blev her optaget som ridder efter et flot riddersvar, der blev besvaret ud fra spørgsmålet om Halfdans erfaringer og syn på den globale verden. I forbindelse med sine mange rejser til udlandet via sit arbejde har Halfdan draget erfaring med mange kulturer og deres levemåde.

Gildemestertalen omhandlede emnet, hvad negative tanker gør ved os mennesker, og hvordan man vender negative tanker til positive.

Som musik i gildehallen hørte vi den russiske sopran Anna Netrebko en af tidens førende operasangerinder, og helt vidunderlig er hun.

I eftergildehallen blev der holdt flere taler til den nye ridder fra ridderudvalget, Østeuropaprojektgruppen i hvilken Halfdan deltager, Jytte Rosner på 1. Roskildes vegne, Mogens Tangaa og Arne Bjerager, der er personlig ven med Halfdan og derfor glædede sig over at se Halfdan blive ridder i hans distriktsgildemestertid.

Vi dannede broderkæde efter en rigtig hyggelig eftergildehal som Glostrup gilderne stod for.

Margit Fohlmann.DGK



# Fellowship-day

29. okt. 2011

Vi mødtes på Rødovregård kl. 12. og startede med en udsøgt buffet, hvor vi blev placeret ikke gildevis, men blandet i distriktet, hvilket er vældig fint for ens egne gildebrødre har man jo i hverdagen, og det er altid givende at udveksle erfaringer m.v. med andre gildebrødre.



Herefter blev vi præsenteret for Trine Lætgaard, der fortalte levende og meget engageret om planlægning, opbygning, afvikling og nedlukning af Verdensjamboreen i Sverige. Det var spændende at følge, hvordan det hele

opbygges med mange planlægninger, hvor der skal tages hensyn til mange korps og kulturer

Forberedelserne startede op allerede i 2009, hvor topledere mødtes.

I alt deltog 41.000 spejdere. Fra Danmark deltog 526 spejdere fra DDS, KFUM samt Baptistspejdere.

Man betaler selv udstyr, og det kan nemt løbe op i 7.000 kr. at deltage i en sådan jamboree og så var rejseomkostningerne for de danske spejdere jo ikke tyngende, da det foregik i nabolandet.

Som noget nyt, i hvert fald for os gildebrødre og gamle spejdere, blev maden ikke tilberedt over bål, men over gas. Afrejsen fra Jamboreen var som altid efter sådanne oplevelser vemodig, for alle havde haft store oplevelser både på det nationale, men også på det internationale plan. Næste Jamboree bliver i 2015 i Japan.

Desværre var jeg ikke selv med på distriktsturen til Sverige, men at se og opleve den "live" har sikkert været en stor oplevelse.

Se i øvrigt referat fra jamboreen i vor september gildeblade.

Herefter var der gildehal, hvor distriktsildemestertalen omhandlede begrebet ”positive tanker”, og hvor godt værktøj det er at tænke positivt. Fellowship budskabet blev læst op af distriktets DIS Helge Andersen.

En god dag sluttede med kaffe og videre hyggesnak gildebrødrene imellem. *Margit Fohlmann.DGK*



## Viseaften - Novembermøde - 3. nov. 2011

Vi var der måske ikke alle sammen, men vi fik en fin – fin sangaften, hvor visesanger Finn Malmkjær førte os igennem aftenen.

”Viser skal synges af Folket – ikke af operasangere,” fik vi besked på. Så vi (folket) sang og Finn Malmkjær sang for os, nogle andre viser end dem vi plejede at høre, og nogle jeg i hvert fald ikke havde hørt før. Så det var meget inspirerende, men vanskeligt at referere. Det skal simpelthen opleves – og så går det jo altid lidt nemmere, når der er én, der spiller for på en guitar.

Gruppe 4 var så dem, der sørgede for den kulinariske del af festen. Det gjorde de sådan set ret godt. Så vi kunne gå mætte hjem. Såvel fysisk som psykisk.

Vi siger tak til gruppe 4 for en fin aften.

**Nils**





# Roskilde-Hedebo Distriktsgilde

Roskilde  
31.10.2011

Vi har fra 1. gilde **Bornholm** modtaget det foreløbige program for **Friluftsgildehallen** den 9.-10. juni på Bornholm i 2012.

## Lørdag den 9. juni 2012

10.00 Afgang fra København

13.00 I ankommer til solskinsøen, og vi tager kærligt imod Jer – og sørger for at I tager den rigtige bus derhen, hvor I nu skal overnatte – og at der er plads

15.00 Ved ankomst er der naturligvis kaffe og te og lækker kage på bordet – og så bliver der mulighed for en tur på havnen – eller på stranden – eller i naturen – eller et andet besøg et spændende sted tæt ved Transport til spisested – naturligvis i nærheden af gildehalstedet.

- Og vi vil naturligvis prøve at finde et charmerende sted (dem har vi nemlig masser af) i nærheden af, hvor I ønsker at bo.

18.00 Aftensmad med bornholmsk islæt sammen med øens gildespejdere,

20.00 Distriktsfriluftsgildehal (med indsættelse af ny distriktsgildemester) – et dejligt sted – helst med klipper og vand og måske en solnedgang i nærheden

Hygge-eftergildehal med sang og musik og godt til ganen.

Transport tilbage



Torvet  
Aakirkeby

## Søndag den 10. juni 2012

- 09.00 Efter morgenmaden tager vi på bustur mod Hammerhus, hvor vi bliver ført rundt af en garanteret inspirerende guide, - nogen foretrækker måske bare at sidde på cafeen i solen
- 11.30 Kører vi ind på Allinge Røgeri, hvor vi spiser deres lækre fiskebuffet – selvfølgelig ude i solen med udsigt over klipper og hav
- 12.45 Forhåbentlig dejligt fyldt op, går turen videre et kort smut forbi det verdensberømte – i hvert fald på Bornholm - Baltic Seaglas, hvor vi se hvordan det smukke glas bliver formet.
- 15.15 Nu skal vi i kirke – Østerlars rundkirke, hvor tempelridderne skulle have huseret – men vi vil nu bare slappe lidt af i kirkesæderne til et kvarters tid med orgelmusik
- 16.30 På vej mod Rønne går turen forbi et kæmpe arbejdende stenbrud, hvor vi drikker kaffen og måske også hører lidt om hvordan en stor del af Bornholm er endt rundt omkring i Danmark  
og så er vi ved båden, hvor vi tager en tårevædet afsked
- 17.00 Båden afgår

**Distriktsgildeledelsen håber, at dette program animere til, at der er mange gildebrødre, der vil deltage, tilmelding og priser samt det endelige program vil komme på et senere tidspunkt.**

### Distriktsgildeledelsen



ØsterLars  
Rundkirke

## Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

ons.	07. dec.	Fredsløvs
Lør.	07. jan.	Nytårgildehal
Lør	11. feb.	Forårsfest
Tirs	06. marts	Gildeting
Søn.	11. marts	LoppeMarked i RC
Lør.	17. marts	I-dag
Søn.	06. maj	Ulveløb

Loppemarked i efteråret bliver søndag d. 23. sept.



Annette Bredekjær  
har fået ny mail adresse:

[skrappe@broendbybredbaand.dk](mailto:skrappe@broendbybredbaand.dk).

Materiale til **Jan**-nummeret af Voldstafetten  
skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. dec. kl. 18**

**Lederen** i **Jan**-nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

**8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

**Hjemmeside:** [www.vestvold.dk](http://www.vestvold.dk)

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	48 41 25 96
Gildeskattm.:	Birthe Sander	Grønnemarksvej 19	2605 Brøndby	43 96 69 80
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 <sup>1</sup>	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35