

Voldstafetten



48 årgang
Nr. 10

1. Okt.
2010

Pigespejderne

I England, Danmark og i hele verden fejres 100 året for Pigespejderbevægelsen. Det er en bevægelse, der har ændret livet for mange piger og kvinder med nye muligheder, der har fået stor betydning i familier, skoler og samfund.

Håbet er stadig, at spejderbevægelsen både for drenge og piger kan skabe en bedre verden med venskaber over landegrænserne.

Lad os mindes fortiden, nyde nutiden og glæde os til fremtiden.

Vibeke, gr. 6



SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

1910 10.10 2010



Den 10.10.1910 startede pigespejderarbejdet i Danmark. Dagen fejres som 100 års jubilæum for Det Danske Pigespejderkorps, DDP. Dagen markeres med arrangementer på Spejdercenter Holmen og i Spejdermuseet, DDS, på Holmen.

På selve dagen åbner Spejdermuseet en særudstilling om DDP, hvor to tidligere spejderchefer, Bente Øst Hansen og Elin Schiott, vil causere over DDP og udstillingen.



Spejdermuseet: www.spejdermuseet.dk



Baden-Powell arrangerede den første forsøgsspejderlejr i 1907 på Brownsea Island. I 1908 skrev B-P bogen "Scouting for boys".

Beretningen om lejren og inspiration fra bogen fik hurtigt spejder-ideen til at spredes i England, Danmark og senere over hele verden.

B-P startede Boy Scouts i England i 1909. Pigerne ville også være med, så

B-P's søster Agnes startede Girl Guides i England i 1910. Senere blev Lady Baden-Powell Verdens SpejderChef.

Også i Danmark spredte spejderidéen sig hurtigt. Den første drengepatrulje startede på Gl. Hellerup Gymnasium den 19.11.1909. Det Danske Spejderkorps, DDS, blev officielt stiftet den 16.12.1909. Den første pigepatrulje blev den 10.10.1910 indmeldt i Frederiksberg Drengetrop i DDS.

DDP fik sin første spejderchef, Agnete Brockenhuus Schack, i 1914, og holdt sit første korpsrådsmøde i 1921.

Som det ses, kan det være lidt svært at definere starttidspunktet for DDS og DDP, men man er blevet enige om at regne med DDS fra 1909 og DDP fra 1910.

KFUM-Spejderne startede som en division i DDS i 1912 og blev et selvstændigt korps i 1916. KFUK-Spejderne, nu De Grønne Pigespejdere, blev stiftet i 1919.

Den 1.1.1973 blev DDS og DDP slået sammen med navnet Det Danske Spejderkorps og blå uniformer. Alle drenge og mænd er medlemmer af Drengespejdernes Verdensorganisation, og alle piger og kvinder er medlemmer af Pigespejdernes Verdensforbund.

I England, Danmark og i hele verden fejres 100 året for Pigespejderbevægelsen. Det er en bevægelse, der har ændret livet for mange piger og kvinder med nye muligheder, der har fået stor betydning i familier, skoler og samfund.

Håbet er stadig, at spejderbevægelsen både for drenge og piger kan skabe en bedre verden med venskaber over landegrænserne.

Lad os mindes fortiden, nyde nutiden og glæde os til fremtiden.

Vibeke, gr. 6



Mix møde

Tirsdag d. 12. oktober 2010 kl. 19.00

	Gruppe A	Gruppe B	Gruppe C	Gruppe D	Gruppe E
Vært	Bodil	Annette	Jytte W.	Lone	Mette
	Jytte U.	Birthe A.	Bjarne	Else	Helge
	Peter	Inger	Sine	Arne	Ruth
	Lilli	Margit	Birthe S.	Annie	Svend
	Verner	Karen	Birgitte	Knud	Tove
	Vibeke	Jytte M.	Ulla	Finn	Flemming
	Leo	Jørgen	Kurt	Bente	Niels
	Ane			Preben	

Aftenens emner er:

Rummelighed

Og



**Hvad gør vi,
når vi ikke kan holde loppemarked i
Rødovre Centret?**



På gildeledelsens vegne Jytte W.

Tur med **Naturlauget** i Roskilde Hedebo **distrikt** lørdag d. 16. okt.. kl. 11.00.

Se på adressen WWW.naturlaug.dk

Så kommer du ind til en pæn hjemmeside om:

Naturlaug *- gildeaktivitet i naturen*



Tur 4. Vestskoven Herstedhøje.

Lørdag den 16. oktober fra kl. 11:00 -ca. kl. 14:30.

Den 31. marts 1967 vedtog Folketinget at anlægge en Vestskov på ca. 1.500 ha. Allerede i 1936 arbejdede man med planer om en Vestskov, men først da redaktør Hakon Stephensens kronik "Lad os plante et træ" i 1966, blev der skabt en kraftig folkestemning for sagen.

Siden 1967 har staten opkøbt arealer til Vestskoven. Hovedformålet med at etablere Vestskoven var at skabe et rekreativt område mellem de hastigt voksende byområder på Københavns vestegn.

Vestskovens planlæggere har derfor ønsket at skabe et så varieret landskab som overhovedet muligt - et landskab som rummer åben skov med store sletter, kunstige bakkelandskaber samt høje, søer og mange stier og veje.

Turen er på ca. 5 km. Vi går i et roligt tempo.

Medbring selv en madpakke, drikkevarer, kaffe/te og kage.

Hvis det er regnvejr aflyser vi og flytter datoen.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Herstedhøje Naturcenter, indkørsel fra Herstedøstervej.

Tilmelding til Elna Braüner Adamsen, tlf. 43 45 18 43,

e-mail: brauneradamsen@posttele.dk, senest tirsdag den 12. oktober.



Roskilde - Hedebo Distriktsgilde

Indbyder til

Fellowship-day 2010

Lørdag den 23. Oktober

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Friends of Europe
tænk tank for Europas fremtid



Marianne Karstensen spejderchef hos DDS kommer og fortæller om samarbejde mellem spejder i Vest - og Østeuropa mm

Vi mødes på Rødovregård kl. 12.00 - ca. kl. 15.30

**Til spisning, foredrag, hyggeligt samvær og vi slutter dagen med
gildehal**

Pris kr. 75,00 excl. Drikkevarer

**Bindende tilmelding med navn senest 14. Okt.
til GIM i dit gilde**

Eller Helge Andersen 43 45 70 76

November-Møde

Tirsdag d. 1. nov. kl.19.00 - På Rødovregård.



”DET LIGGER I LUFTEN”

Kom og oplev en spændende, farverig og morsom aften med nutidens ”Ellehammer” **Vincent Seremet** en flyvemaskine-entusiast af de meget sjældne.

Flyvepioneren **Vincent Seremet** vil denne aften fortælle om sit liv med eksperimenter af hjemmekonstruerede flyveobjekter ...



I pausen byder Gruppe 2 på en rejemad med øl/vand.

Alt dette for den fantastiske pris af 35 kr.

Gruppevis tilmelding til Ulla på 43 45 05 24 senest den 25. okt.

Husk at familie og venner er velkomne til denne spændende aften.

Invitation til



Distriktsgildehal

Distriktsgildehal med ridderoptagelse



- 1: Navn: Ingeborg Olsen 1. Sct. Georgs Gilde i Taastrup**
2: Navn: Birthe Dahlin 1. Sct. Georgs Gilde i Taastrup

Tirsdag den 16. Nov. 2010

**Sted: Glostrup Sognegård
Østervej 8, 2600 Glostrup**

Forhal kl. 19:00 & Gildehal kl. 19:30

Efter gildehallen vil der være et let traktament.

**Prisen for dette arrangement er:
60,00 kr. pr. person.**

***Gruppetilmelding til* : GM Berit Henriksen 44 53 06 89**
e-mail: duebh@hotmail.com
eller GM Bruno de Place, 24 67 67 56
e-mail: budeplace@mail.tele.dk

Sidste frist fortilmelding: 10. nov. 2010

Distriktsgildeledelsen

Gruppe 4 - Gruppemøde den 14.sept.

Gruppen mødtes denne gang hos Finn i Gentofte og vi lagde straks ud med at klarlægge gruppens interne ting, som vores teatertur og en lille råskitse af gruppens opgaver på gildeplan. Så skulle alle stemmebånd røres og vi sang "Venner ser på Danmarks Kort".

Det var en fin overgang til næste punkt på dagsordenen vort gennemgående tema "min mest spændende ferieoplevelse el. lign." Karen havde opgaven og havde valgt Grønland, nærmere sagt et eventyr-cruise i Diskobugten. Hun berettede på en måde så man i nogle tilfælde følte man var med, og selvom det var i 1995 at Karen og Erlind drog ud i det grønlandske, har rejsen givet oplevelser og indtryk, der fortsat står lyslevende i 2010.

Karen plukkede i et væld af minder fx sejladstæt ind ved fuglefjelde - primitiv lejrslagning i små amerikanske to-mandstelte, der var nemlig ikke plads til at sove på båden! - badning m.v. i iskoldt kildevand - besøg i primitive bosteder - tæt på at vædre kæmpe-



isbjerg, velvidende at det øjet kunne se, kun var en brøkdel af selve bjerget. Et vidunderligt naturliv og specielt rigt blomsterflor. Selvom det var et sejlercruise, var der rig mulighed til at se flere primitive ekspeditionsboplads bl.a. Knud Rasmussens hytte og museum. I slutningen af rejsen var vi på sightseeing i Sdr. Strømfjords omegn og så bl.a. masser af moskusokser. Konklusion: Grønlænderne er et meget gæstfrit folk og i de små samfund hvor fattigdommen er stor, hjælper og støtter man hinanden. Forholdet er naturligvis anderledes i de større byer, hvor det primitive glider mere i baggrunden. Det var en fin beretning med stof til eftertanke i forhold til denne kæmpeø.

Ovenpå rejsen nød vi Kirstens lækre kaffebord og snakken gik om Grønland og rejser i almindelighed. Vi sluttede som sædvanlig med en aftensang og tak til Kirsten og Finn for en god og hyggelig aften.

Næste gruppemøde hos Flemming den 9. nov. Verner

Gruppe 5 - Gruppemøde hos Jørgen, 14.09.2010

Vi mødtes i Pilehusene nr. 146 kl. 18. Det var herligt, at vi var mødt fuldtalligt. Vi fik en dejlig middag. Derefter sang vi ”Svantes lykkelige dag”.

Herefter gik vi over til først at planlægge gildehallen i okt., som vi står for. Jørgen havde udført et grundigt forarbejde og lavet udkast til forløbet, som vi alle kunne tilslutte os. Derfor kom vi hurtig i gang med at fordele opgaverne imellem os.



Bagefter skulle vi høre om sommerens oplevelser. Herunder kom vi også ind i Operaens verden. Jørgen har nogle skønne værker, som vi havde lejlighed til at høre lidt af.



Nu var det tid til kaffe og hjemmebagte vafler, som smagte skønt.

Vi sluttede aftenen med sangen ”Stille hjerte sol går ned”

Stor TAK til Jørgen for en dejlig aften.

Referent

Birthe

Jeppe Aakjær skrev nær-værende smukke aftenstemning til en dansk-amerikansk fest i Tivoli i 1912, og tre år senere brugte han sangen som indledning til sin bog *Hedevandringer*.

Den *frytle* der omtales i tredje vers, er en speciel slags siv.

Stille, hjerte, sol går ned,
sol går ned på heden,
dyr går hjem fra dagens béd,
storken står i reden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tavshed over hedesti
og langs veje krumme.
En forsinket humlebi
ene høres brumme.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tur til Dragør 17. sept. - Referat

Ved den gamle jernbanestation var en meget lille flok på 6 personer mødt frem, da vores guide, Peter Gall, satte gang i vores eftermiddagstur.



Historien om den smukke kirke var interessant.

Vi fik fortalt om personer, som har boet i Dragør, bl.a. A.P. Møller og Edward Falck.

Begge disse herrer har som bekendt haft stor betydning for vort land.

Gennem den kønne, gamle by fortalte Peter Gall om bl.a. tingstedet og de gamle pladser. Ved havnen så vi bl.a. den gamle stejleplads og fik fortalt mere om Dragør før i tiden.

Efter en dejlig tur, godt med frisk luft, sluttede vi af med kaffe og kage på Færggården. Det var en ganske god måde at bruge en eftermiddag på.

Ville en anden ugedag have kaldt flere gildebrødre til et sådan arrangement?

FINN



Turlauget kalder

Næste tur bliver torsdag den 11. november.

Destination: Holmen og Spejdermuseet.


Nærmere om denne tur i Voldstafettens nov. nr.





Verner


KFUM Strandboerne trangia-træf



Fredag 3. september kl. 18 mødte 19 gildebrødre op ved spejderhytten i Vallensbæk mose, efter invitation fra april gildehal, hvor nogle spejdere var inviteret.

Vi blev budt velkommen af Steen Sønderup, matrialeforvalter, som han præsenterede sig, Et lille glas whisky til at starte med før vi gik til den store sø. Her oplevede vi de første myg. 

Vi kom tilbage til hytten og fik instruktion i brug af trangia til en meny bestående af ris, grøntsagsgryde med svinekød, Tzatziki, madbrød og blandet salat. Her var flere myg.    

Vi lærte samarbejde i udendørskøkkenet med en partner om en trangia og spritbrænder. Myggene blev flere trods mange klask! 

Hjemmelavet er jo det bedste, og vi blev alle mætte og synes godt om opskriften, som vi fik med hjem. Retten kan også lavet i dit køkken. Vi blev vist rundt i den flotte ny hytte, gratis doneret fra Vallensbæk kommune, til brug for spejderne, til erstatning fra gamle hytte på Krageøen, Vallensbæk strand, med trang udeplads efter nyt boligbyggeri.



Vi blev vist rundt i den flotte ny hytte, gratis doneret fra Vallensbæk kommune, til brug for spejderne, til erstatning fra gamle hytte på Krageøen, Vallensbæk strand, med trang udeplads efter nyt boligbyggeri. Kaffe og kage blev serveret indendørs og myggene var næsten væk.

Helge



Gildets 47års fødselsdagsfest

7. sept. 2010

58 gildebrødre og gæster var kl. 19 mødt op til årets fødselsdagsfest, hvor man traditionen tro ikke modtager, men uddeler milde gaver.

Efter gildemester Bodils velkomst og en sang "Septembers himmel er så blå" fik landsgildemester Lone Erkmann ordet.



I sin festtale omtalte hun gildernes arbejde og ikke mindst den manglende tilgang fra spejderkorpserne, der pt. har lidt vind i sejlene.

Spørgsmålet om, hvordan får vi dem med, kan sikkert ikke her og nu besvares, men der var alligevel en optimisme i

forsamlingen. Vi må finde nye veje - det skal jo lykkes. Så blev det tid til en sang "Brødre i gildet" før vi indtog den lækre buffet.

Under kaffen tog Kurt ordet og fortalte med glæde om de 100.000 kr., der nu skulle uddeles.

Årets fødselsdagspris på 30.000 kr. gik til Glostrup hospitals børneafdeling.

Herfra takkede en repræsentant og fortalte, at det er en stor hjælp, som er med til at lette syge børns hverdag.



Herefter blev der uddelt 10 noget mindre gaver til andre humanitære formål: handicappede børn, brystopererede kvinder, menighedsplejen Islev sogns menighedspleje (til julehjælp), Nygårds menighedspleje, Brøndby V. sogns støtteforening (børn og unge), Dansk blindesamfund, Narkolaug, Gambiaprojektet, lederkurser i Litauen

De milde gaver blev overbragt af Kurt, og de glade modtagere kvitterede med tak, og fortalte lidt om deres arbejde og den virkning, økonomisk støtte kan have.



Derefter tog Bjarne, leder af spejderlauget, over og fortsatte den milde gaveregn - nu til spejderne: "Ulf Jarl" fik bl.a. støvsuger, termodunke, skærekasser og gryder.

"Strandboerne" fik flag og telt.

Gildemester Bodil afsluttede fødselsdagsfesten og takkede for et godt fremmøde. Festlauget fik også tak for et fint arrangement. FINN



Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs.	05. okt.	OktoberGildehal, gr. 5
Søn.	10. okt.	Loppemarked, Aktivitetslaug
Lør.	16. okt.	Tur i naturen med Distriktets Naturlaug
Lør.	23. okt.	FellowShip-Day, distriktet
Man.	01. nov.	November-Møde, gr. 2
Søn.	28. nov.	Kirketur, gr. 1
Tirs.	07. dec.	Fredsllys, Brøndbyvester Kirke, Kurt



Helge har fået ny mailadresse:

ingeoghelge.andersen@gmail.com

Materiale til **Nov**-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Okt. kl. 18**

Lederen i **Okt.**-nummeret skrives venligst af **gruppe 1**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** – meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail: **8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	48 41 25 96
Gildeskatm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Tryk:	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Margit Jensen	Bjødstrupvej 35	2610 Rødovre	36 70 56 86