

# Voldstafetten



48 årgang  
Nr. 06

1. Juni  
2010

## At rejse er at leve

Jeg ville egentlig ikke, men ombestemte mig heldigvis, og tog med på en blomsterrejse til Holland.

Jeg kom fra et koldt og vådt klima og i løbet af første døgn var vi i 17 gr. og en eksplosion af farver i Holland - fantastisk.

Vi besøgte Giethoorn, som kaldes Hollands Venedig. Gaderne er erstattet af vandveje. Der er ingen biler. Vi sejlede i smalle udflugtsbåde ad byens kanaler forbi maleriske huse med de smukke gavle, og vi fornemmede det stille religiøse liv som for 100 år siden.

Dagen efter kom vi til det helt modsatte - nemlig Amsterdam - en af Europas mest besøgte storbyer. Vi var i den historiske gl. bymidte med de mange museer og det spændende diamantsliberi, daskede rundt i de gl. gader med den enestående arkitektur.



*Leder fortsat:*

Vi var også i "den røde gade" med de ganske unge piger som fra store vinduer falbød sig selv!

De sidste dage drejede det sig om blomster. Tulipaner i alle farver på markerne. Vi besøgte parken Keukenhof - ubeskrivelig flot. Når jeg bliver bedt om en leder, måtte det blive de seneste indtryk fra denne vidunderlige naturoplevelse.

Karen - gr.IV



## Sct. Georgs Gildehal - Lørdag d. 24. april 2010

Vi var mange gildebrødre, spejderledere og gæster, som hyggede os og nød en velkomstdrink, inden vi gik ind til gildehalen.

Gildehallen blev åbnet og med to minutters stilhed mindedes vi vores gildemedlem Kettys bortgang.

Bodil fortalte lidt senere om en frisk hilsen fra vor gildebror Jens Baggesen fra Spanien, der takkede for sit gildemærke i anledning af hans 40 års jubilæum.

Gildemestertalen gik meget på gildernes fremtid, og ikke mindst på bevarelsen af vort værdigrundlag, loyalitet, trofasthed og ærlighed og vores stadige kamp mod dragen eller rettere sagt dragerne, thi det er, som om der i dagens Danmark er flere drager.

Ja, der var stof til eftertanke i sommerferien – hvordan skal gildebevægelsen udvikle sig? Hvordan kan vi i højere grad præge vort samfund? Hvordan bliver vi mere synlige i samfundet? Jo, der er nok at tænke på.

Sct. Georgs Budskabet blev læst, og i fællesskab aflagde vi i sluttet kreds vort gildeløfte.

Der blev også taget pænt afsked med vor gildekansler Else Madsen, som Bodil takkede for godt samarbejde, og den nyvalgte nye kansler Jytte Wichman blev indsat og tog plads i højsædet.

Så tog vi plads ved de festligt pyntede borde, fik lidt godt at spise fulgt op af gratis drikkevarer og en tale og sang i ny og næ.



Og så tog gruppe seks fat og satte os alle i arbejde med en god og underholdende Quiz, som der var lagt et stort forarbejde i.

Den kan sikkert bruges i skolerne som samfundsfag, vi kom jo rundt om meget.

Traditionen tro sluttede vi af med broderkæden og ”Ja, vi er danske spejdere . . .”

TAK for en hyggelig og god aften - Finn

## Gruppe 1 - Gruppemøde 19.5.2010

Selvom Bodil havde stået ved Rådhuset og kogt 'klovnesuppe' til jeg ved ikke hvor mange hele dagen, så var der alligevel rettet an til det helt store grill-års-afslutnings-party på terrassen og i huset. Gruppen mødte alle op plus Rita, Poul og Sisseli.

Med et glas champagne i hånden gik vi til biddet/bords. Bodil havde også nået at få en dybtgående snak med sin slagter. Derfor fik vi nogle meget mørre bøffer og mørbrad og ikke at forglemme den traditionelle pølse (det må man jo ha', når man griller). Dessert var der også! Så vi hyggede os indtil det alligevel blev for koldt (Du danske sommer hvor har ---).

Indenfor i varmen fik vi sat styr på mødeplanen for det kommende gildeår. Hvem der kunne hvornår osv. Vi drøftede også, hvad vi godt kunne tænke os at stå for (og hvad vi helst ikke ville).

Den forestående 'Tur-i-Naturen', som vi har i år, fik også en gennemgang. (Forhåbentligt godt gennemført når disse linjer læses).

Pludselig var klokken blevet mange og på Ritas forslag sang vi 'Mød frem hver indianer'. Et nyt input – men vi kendte da melodien. Til allersidst sang vi 'Nu er jord og himmel stille.' Mange tak til Bodil.

Nils

Tekst: Thøger Larsen 1923



Du danske sommer, jeg elsker dig,  
skønt du så ofte har sveget mig.  
Snart kolde farver i sky og vand,  
snart nøgne piger ved hver en strand.  
Mer, mer, mer  
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

Du er i sindet jo lunefuld,  
dog hjertet inderst er pure guld,  
et eventyr er dit glade navn,  
og blomster lyser ud af din favn.  
Kom, kom, kom  
i drømme gror under månens horn.



## Gruppe 2 - April-mødet

Vores møde i april kunne på grund af ferie først holdes den 27.

Vi var derfor mødt fuldtallig hos Annette, og startede mødet med lidt god mad og drikke, medens vi fik sludret af.

Vi begyndte den alvorlige del med at synge: Velkommen Lærkelil.

Ulla refererede, hvad der var kommet. Derefter referat fra Spejderlauget (Annette/Kurt) om det forestående løb, poster med mere.

Aktivlauget (Kurt) fortalte at loppemarkedet var gået godt, men desværre var der nogle stædeholdere, der havde efterladt effekter, og at det havde kostet os 1300 kroner, ærgerligt.

Derefter skulle vi planlægge datoer for det kommende gildeår.

Efter en del diskussion havde vi fået alle datoer på plads, og vi skulle så finde frem til, hvem der skulle bestride de forskellige poster, gruppeleder, laugsmedlemmer m.m.

Herefter skulle vi have Annettes indlæg om emnet Danske forsvarsværker.

Annette havde valgt Hammershus. Den er anlagt på en 74 m høj klippe på det nordlige Bornholm, og dækker med sine tre forborge et areal på næsten 35.000 kvadratmeter. Der er hen ved 750 m ringmure og det var vanskeligt for angribere blot at nå frem til borgen. Mod havet er der stejle klipper, og til andre sider et vanskeligt kløftterræn.

Hovedindgangen er mod vest over den imponerende dobbeltbuede bro, som oprindeligt var en vindebro.

En af borgens ældste dele er det 6 stokværk høje Manteltårn, der står omtrent midt i anlægget og i tilknytning til den indre borggård.

Manteltårnet var lensmandens bolig sammen med nogle kamre mellem tårn og sydfløj. I denne fløj var der køkken- og økonomirum, medens der i nordfløjen var et kapel. Oven over dette var en kongesal med tilstødende gemak.



Et stykke indenfor borgporten, mellem indre og ydre ringmur, lå et tinghus, som der stadig kan ses rester af. I det fandt større rettergange sted på Bornholm, det blev kaldt Hammershus Borgting.

De halvrunde udbygninger var forsvarstårne. Hammershus bedst bevarede bygning er nok det kamtakkede hjørnetårn, kaldet Blomme-tårnet, og i øvrigt er ringmuren her og på vestsiden bevaret i over 9 m højde. Bygningen op mod borgmuren har tjent som stalde og proviantrum etc. At borgen kom til at hedde Hammershus skyldes, at det lå på en knude betyder hammer og borg betyder hus.

Den grundlagdes antageligt omkring 1255 af Ærkebispem Jacob Erlandsen. Borgen blev snart inddraget i stridighederne mellem konge og bisp.

I 1265 blev borgen erobret af Erik Klipping, men den blev dog igen overdraget til Ærkebispem.

11 år senere, og under de næste bispem, Jens Grand og Esger Juul, spillede Hammershus ligeledes en vigtig rolle i magtspillet. Den var en torn i øjet på



Erik Menved, da de fredløse søgte ly på Borgen, og det lykkedes kongens marsk Ludvig Albertssøn Eberstein at indtage den i 1319. Han sad herefter som kongelig høvedsmand indtil 1321, da Christoffer 2. gav Hammershus tilbage til ærkebispem.

Eberstein blev nu dennes mand og forsvarede 1324-25 Hammershus under en belejring, der blev ledet af rigsmarsk Peder Vendelbo. Efter 16 måneders belejring måtte fæstningen åbne portene for kongens hær.

Christoffer 2. blev året efter i 1326 fordrevet fra Danmark, og den unge Valdemar (Atterdag) måtte overdrage Borgen til ærkebiskoppen.

Hammershus var under bispedømmet helt op til 1522, da Christian 2. gjorde fordring på den. Kongen satte sin fjende Ærkebispem Jens Andersen Beldenak i varetægt på Hammershus, men bispem slap hurtigt ud igen.



Lybækkerne indtog nemlig samme år Hammershus, som de istandsatte, og 1526 anvendte i det halve hundrede år, de havde Bornholm som pant. En hård tid for øen. Fra 1576 var Hammershus igen den danske konges borg, men den gik i forfald og var i øvrigt utidssvarende som fæstningsværk, da general Wallenstein angreb og erobrede den i 1645.

Ved Roskildefreden i 1658 skulle svenskerne også have Bornholm, og oberst Johan Printzenskjöld indsattes som guvernør, men han blev dræbt samme år i Rønne af frihedskæmperen Jens Koefoed, som dagen efter befriede Hammershus.

Borgen havde efterhånden mistet sin militære betydning, men beholdt en mindre garnison og fungerede som fængsel, bl.a. for Corfitz Ulfeldt



og Leonora Christina, som indsat i 1660. Det lykkedes dem at flygte i 1661. De blev dog fanget igen, og sad en tid i et par gemakker over slotskapellet. Senere blev de overført til Manteltårnet, hvor de sad på hver sin etage.

I 1743 blev Hammershus rømmet og udlagt som stenbrud, men heldigvis er der blevet så meget tilbage, efter en fredsløsning i 1822, at Hammershus hævder sig som en af Nordeuropas betydeligste borgruiner.

Kurt

## Gruppe 4 - gruppemøde



Vores sidste gruppemøde i 2010 blev afholdt på Bakken hos Laura, hvor Bjarne havde bestilt bord til kl. 12. Vi ankom til tiden, startede med et glas øl, så skulle der bestilles mad. Karen & Verner bestilte stegt flæsk med persille sovs - tænk jer 10 stk. flæsk pr. kuvert.

Vi andre gik i gang med buffeten, hvor der var ca. 25 retter at vælge i mellem. Dejligt - dertil øl og snaps i passende mængder - det var bare dejligt. Til sidst kaffe med kage. Karen & Verner valgte Irisk kaffe. Da de så begyndte at synge, forlod vi andre Laura. Det var en rigtig god dag.

Flemming

## Gruppe 2. Gruppemøde hos Ulla, den 11. maj

Jeg er nu blevet fast referent for gruppen, og nu må jeg jo så se, om jeg kan leve op til dette embede.

Vi mødtes kl. 18, som fremover vil være vores faste mødetidspunkt, på Knudslundvej. Vi gik straks i gang med at få noget at spise: Først en laksemad, derefter ovnstegt nakkekam med kartofler grøntsager og grøn salat, og til dessert chokoladebudding.

Da det var overstået gik vi i gang med selve mødet, og første punkt på dagsordenen var fastsættelse af sæsonens emne, som blev Chr. IX, ”Europas Svigerfar”. Kurt fortalte om et seminar, han havde været med til i Odense, hvor han havde lavet en opskrift på fremstilling af en vindmølle, hvormed man kunne beregne vindhastigheden, det var ret interessant. Derefter sad vi og diskuterede flere forskellige ting, og lige pludselig opdagede vi, at det var blevet midnat, og vi fik travlt med at komme hjemad.

Tak til Ulla og Kurt for et godt gruppemøde, og vi ønsker resten af gildet en rigtig god sommer, med forhåbentlig masser af solskin og godt sommervejr.

**Peter**





## Gruppe 5 - Gruppemøde 11. maj 2010

Vi mødtes hos Jytte, kl.18. Vi skulle på NATTERGALETUR.

Men desværre havde Nattergalen fået halsbetændelse, så for at vi ikke skulle lide samme skæbne, blev vi hjemme i Jyttes dejlige hus i den råkølde majaften.

Vi skålede i champagne for at fejre Jørgens fødselsdag, som var vel overstået. Derefter talte vi om løst og fast. Vi aftalte, at vi til næste sæson vil have emnet STORBYER, som vi glæder os til at tage fat på.

Smørrebrødet og et lækkert ostebord stod og ventede på os, så vi havde som altid en dejlig aften med både sange og megen munter tale.

Stor tak til Jytte for en dejlig aften.

Gruppe 5 ønsker alle gildebrødre en rigtig god sommer.

Birthe.



## Fra Vingård i Piemonte til Ligklæde udstilling

Efter et foredrag af læge Niels Svensson i Vestvoldgildet om ligklædet i Torino, har Else og Arne nu besøgt Johannes Døber – domkirken i Torino. Vi havde bestilt en dejlig lejlighed i en vingård, Casa Danesi, ved byen Asti, 70 km. fra Torino, som var Italiens første hovedstad.

Italien blev forenet netop i Torino, nærmere bestemt i Mole Antonelliana, tårnet som er byens vartegn. Byen var desuden i århundreder hjemsted for Savoia-kongefamilien og den dag i dag er der levn fra Savoia-tiden i form af bl.a. Kongeslottet og den bagvedliggende kongelige have.

Fra vingården kørte vi ture i omegnen, og vi var 2 gange i Torino. så vi havde i San Lorenzo Kirken set kopi af ligklædet, og en præst fortalte turisterne om det, der var sket for længe siden. Men vi ville selv se Jesu Ligklæde, og det er kun 10. gang siden 1578, at det er udstillet.

**Ligklædet i Torino**, der af nogle kristne troende regnes for *Jesu ligklæde*, er et 4 meter langt og 1 meter bredt klæde af linned, med et aftryk eller billede af en korsfæstet og mishandlet mandekrop. Det opbevares i Johannesdøber Domkirken i Torino i Italien.



Aftrykket på klædet viser mærker efter sår og blod på hænder, hoved og højre side af brystet, og stemmer overens med Bibelens beskrivelser af Jesu korsfæstelse. Derfor er der mange, særligt indenfor den katolske kirke, der mener at ligklædet i Torino er det klæde som Jesus blev svøbt i, da han blev lagt i graven, og at billedet derfor er et direkte aftryk af Jesus, angiveligt opstået ved stærkt stråling i opstandelsesøjeblikket. Der er imidlertid få oplysninger om klædets historie før 1357, hvor den franske adelsmand Godefrey gav klædet til augustinerklosteret i Lirey i Frankrig.

I løbet af senmiddelalderen skiftede klædet ejere flere gange og endte i 1578 i kapellet i domkirken i Torino. Klædet er blevet beskadiget ved flere brande, blandt andet i 1532, men er velbevaret trods dette.

Klædet opbevares i en supersikret boks i domkirken i Torino og fremvises kun for offentligheden ved sjældne lejligheder. Sidste gang var i år og næste gang det vises for offentligheden vil i følge den katolske kirke blive i 2025.

Da vi den 14. april kom til Domkirken, blev vi ledt langt ned bag kirken, her startede køen. Det varede over 2 timer med at nå frem, så vi kunne se det

gamle ligklæde. Selvfølgelig kunne vi ikke se mere, end vi før har set på fotos, men nu har vi stået ved siden af det. Ja, og vi fik taget fotos, - vi gjorde det uden blitz. Bagefter gik vi tur i Torino, der er mange smukke bygninger og minder at beundre, og vi kiggede også op på Mole Antonelliana, som er en vigtig milepæl i den italienske by Torino, og er byens vartegn. Byggeriet begyndte i 1863 og blev afsluttet 26 år senere, efter arkitektens død. I dag huser det Italiens nationale filmmuseum, og det menes at være det højeste museum i verden, i alt 167 m. Den 23. maj 1953 var der et skybrud ledsaget af en tornado, som ødelagde de øverste 47 meter af tinden, der blev genopbygget i 1961 som en metal struktur belagt med sten.

I Piemonte oplevede vi en smuk, grøn og frodig region med bløde bakker, store og små skovområder, de høje alper mod nord og de næsten overalt endeløse rækker af vinmarker, og hyggelige landsbyer. Vi kørte mange ture og nød de 14 dages ferie og køreturen gennem de sneklædte alper. Arne



*Foto: Arne*

## Oversigt over kommende arrangementer:

Sommerferie



Redaktøren ønske alle en **god sommerferie** og takker meget for sæsonens mange gode indlæg

Materiale til **Sept**-nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Aug. kl. 18**

**Lederen** i **Sept**-nummeret skrives venligst af **gruppe 5**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** – gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail: **8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

**Hjemmeside: [www.vestvold.dk](http://www.vestvold.dk)**

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	
Gildeskattm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Tryk:	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 <sup>1</sup>	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Margit Jensen	Bjødstrupvej 35	2610 Rødovre	36 70 56 86