

Voldstafetten



47 årgang
Nr. 12

1. Dec.
2009

Om at man ikke kan stille alle tilpads -
Og hvis man gør, må man bære tunge byrder.

Der er en gammel fabel, der er gået i arv fra generation til generation, som fortæller om en ældre mand, der rejste af sted med en dreng og et æsel.

De passerede en landsby, og Manden gik foran og trak æslet og drengen fulgte bagefter. Landsby-beboerne sagde: Den gamle mand er da et fjols, at han ikke rider., og for at behage dem satte han sig op på æslets ryg.

Da de passerede den næste landsby sagde folkene der, at den ældre mand var ond, fordi han lod drengen gå bagefter, mens han selv sad og nød rideturen. For at glæde dem satte han drengen op på æslet og fortsatte rejsen.

I den tredje landsby beskyldte beboerne drengen for at være doven, når han var skyld i, at den gamle mand måtte gå - og de foreslog at, de begge skulle sætte sig op på æslet og ride. Det gjorde manden så, og de fortsatte rejsen.

Men i den fjerde landsby var man indigneret over, hvor brutalt de behandlede det stakkels æsel ved at lade det bære dem begge.

Fablen slutter med, at den frustrerede mand sidt blev set mens han bar æslet ud ad vejen.

Som overskriften lyder, handler det om, at man ikke kan gøre alle tilpas - og hvis man alligevel prøver, ender det med, at man selv må bære tunge byrder. Det kan være en kommentar til det moderne menneske, der bliver påvirket af, at mange ting trækker i os, og at vi gerne vil det hele - men må erkende, at det er umuligt.

Saksat fra Odd Fellow bladet — (Underskrevet Jens Jakob Jensen)

Peter Ulstrup





NYTÅRSGILDEHAL 2010



Lørdag den 9. januar
På Rødovregård

Forhal kl. 17.30

Gildehal kl. 18.00

Efter gildehallen vil Gruppe 2 være vært ved en festlig, farverig og forrygende nytårs galla.

Festmenu til den lave pris af kun 75 kr.

*Gruppevis tilmelding til Ulla 43 45 05 24
senest den **29. december**, med oplysning om
navne på deltagere.*

Påklædning: Festtøj.



Halvrund fødselsdag - Midt imellem



*Svend Schou
fylder 85 år d. 6. dec.*



o o o - o 0 o - o o o - o 0 o - o o o - o 0 o - o o o - o 0 o - o o o -

En Jule-Hilsen fra Spanien

Så nærmer julen sig atter
og året lakker mod enden
en aften med glæde og latter
når årets kalender man vender.

Et år med frihed og glæder
vi håber vi derfor vil se
hvor kun de færreste græder
og de fleste mennesker kan le.



med gildehilsen og god jul

Jens Baggesen

Gruppe 1 - Gruppemøde d. 11. nov.

Hele gruppen + Poul mødtes hos Annie og Knud. Vi indledte med 'Blæsten går frisk over Limfjordens vande' og blev orienteret om gilderådsmøde m.v.

Så gik vi hurtigt over til laks, rejser, tunmousse, ost og ikke mindst æblekage. Så vi var forsynede! Lækkert. Så fik vi planlagt Kirketuren og vort eget julemøde. Husk en lille julegave.

Herefter over til vort emne: danske slotte. I dag var det Ingers tur. Hun havde valgt Clausholm Slot, der ligger lidt syd for Randers. Det oprindelige slot er fra 1100 tallet, men det nuværende blev bygget som Barokslot i 1699 med senere tilføjelse af flere tilbygninger. Slottet fik 1993 Europa Nostra Prisen for restaurering af slot og park. Nord-europas største antal stuk-lofter.



Historien om Clausholm indeholder Valdemar Atterdag og kærligheds-historien om Anna Sophie og Frederik IV, som ikke endte lykkeligt. Og naturligvis spørger det. Man hører et barn græde – og lyden af et vindue, der åbnes og vand, der plasker i voldgraven – en hestevogn kører bort. Men der er ingenting at se! Spændende! Vi siger mange tak for en hyggelig aften.

Gruppe 2 - Gruppemøde

Vi var alle mødt op, og efter lidt snak, satte vi os til et veldækket bord, hvor vi fik en dejlig middag. Vi startede med at synge "Løft dit hoved du raske gut" Så talte vi om, hvad vi skulle have til julefrokost og fik fordelt opgaverne. Derefter planlagde vi nytårsgildehallen.

Vores emne er danske fæstningsværker. Arne fortalte om Flakfortet som blev opført 1919-16 på en kunstig ø på den nordlige del af Saltholm Flak ca. 4 km nordvest for Saltholm. Det fungerede som fort indtil 1957, samt som midlertidig raketstation fra 1965-1968.

Flakfortet indgik i den yderste søbefæstningsring om byen og havde til opgave sammen med Middelgrundsfortet at dække sejløbet Hollænderdybet mellem de to forter. Efter 1967 lå fortet øde hen, men fra 1975 var det udlejet til Københavns Sejlunion og i 1995 blev det udlejet til Foreningen Flakfortet, der holder det åbent for publikum.

Arne havde fået sin far til at fortælle om dengang han i 1928 var soldat på flakfortet. I rekruttiden - 3 mdr. - kunne han ikke komme hjem. Den kolde mad fik vi til en uge ad gangen, det var ens hver gang - enten leverpostej eller kødpølse, brødet fik vi frisk hver dag og en gang om måneden fik vi ost. Kaffekoppen blev eftersat om den var skyllet. Vi måtte ikke bade i havvandet før det var 14 grader, så fik vi et reb om livet og sprang på hovedet i, der var 8-10 m. dybt. Arnes far fortalte meget mere om kanoner og de fik massevis af hele oksekroppe og svin, brød, mælk, vand og meget mere.

Det var meget sjovt af høre om, hvordan det var at være soldat på den tid. Vi havde en rigtig hyggelig aften og siger tak til Else og Arne.

Annette



Gruppe 4 - Gruppemøde d. 4. nov. Hos Jytte og Bjarne

Vi begyndte med at synge "Dit sind flyver altid så viden omkring". Vi skulle tilrettelægge nov-mødet, og vi skulle planlægge gruppens julemøde den 5. dec. Finn havde aftenens emne: "De vestindiske øer". Kolonitiden varede fra 1616-1803. I 1600 tallet havde Danmark ingen kolonier. Grønland og Færøerne var en del af Danmark.

I Chr. 4's regeringstid besluttede han at Danmark skulle være en kolonimagt ligesom Frankrig, Spanien og Storbritannien. I 1616 grundlagde han Ostindisk Kompagni, der skulle sikre Danmarks interesser i Indien og i 1618 sendte kongen en flådeekspedition under kommando af den skånske adelsmand Ove Gjedde (1594-1660) for at grundlægge Danmarks første koloni i Indien.

I 1845 var det slut med dansk kolonistyre i Indien. Kolonibyen blev solgt til Storbritannien. Frederik 5. købte i 1754 de Vestindiske øer St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Danmarks økonomi var næsten helt ødelagt, men kongen fandt ud af, hvordan økonomien kunne reddes ved at sælge slaver, sukker og rom. Handelen blev kendt som trekantshandelen: Først sejlede skibene fra København og ned til Guldkysten i Vestafrika, hvor man købte neger-slaver og fortsatte over til de vestindiske øer udenfor USA's østkyst. På fx St. Thomas blev slaverne solgt til sukkermarkerne på den store sukkerø St. Croix.

Når skibene kom hjem til Danmark, havde man i lastrummet masser af sukker og rom og tjente store penge i udlandet med vore varer. Man er ikke særlig glad for denne del af Danmarks historien. Vi var jo slavehandlere og slaveejere ligesom sydstaterne i USA i 1700-1800-tallet.

Slavehandlen blev afskaffet i 1792, men den danske finansministers lov om forbudet mod slavehandel trådte først i kraft efter et statsrådsmøde i 1803. Danmark blev tvunget til at sælge de vestindiske øer til USA for 25 mill. Dollars i 1917.

Vi var inde på mange forskellige oplysninger om denne tid. Et oplysende og spændende indlæg. Tak for det Finn ! Derefter en dejlig anretning, og hvad dertil hører. Tak for endnu en givtig aften, som sluttede med "Natten er så stille".

Tove

Gruppe 6 - Gruppemøde d. 11. nov. Hos Lilli

Vi var næsten fuldtallig - vi manglede kun Birthe, som var til et intro-møde om et eller andet spændende oversøisk - men det hører vi sikker om senere.

Vi startede med at synge "Marken er mejet". Derefter videre til vores emne, der er kendte danskere.

Lilli havde valgt A.P.Møller og fortalte om ham og firmaet lige fra start ad. Det var rigtig interessant og spændende.

Vi gik derefter til et veldækket bord og nød det og fik snakket det hele igennem og sluttede med "Nu flyver mørkes Fugle ud"

Tak til Lilli for en god aften.

Birgitte

A.P. Møller - Mærsk VERIFICERET

Indholdsfortegnelse ▾



© [A.P. Møller](#)

A.P. Møller - Mærsk. Hongkong, der er et af verdenshandelens knudepunkter, anløbes regelmæssigt af rederiets skibe. Her ligger tre af de karak. [Læs mere](#)

A.P. Møller - Mærsk, dansk rederi-, handels- og industrikoncern; Danmarks største erhvervsvirksomhed med en årlig omsætning på 279 mia. kroner og ca. 110.000 ansatte (2007).

Virksomheden blev grundlagt i 1904, da skibsfører Peter Mærsk Møller (1836-1927) og hans søn, skibsbefragter [Arnold Peter Møller](#), stiftede A/S Dampskibsselskabet Svendborg. I 1912 stiftede A.P. Møller Dampskibsselskabet af 1912 A/S med hjemsted i København. Et fællesrederi for tank- og linjeskibsdrift blev oprettet i 1928; de to selskaber (Svendborg og 1912) fusionerede i 2003 til A.P. Møller - Mærsk A/S. Hovedaktionær i selskaberne er [A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal](#), oprettet i 1953.

Ledelsen var fra starten varetaget af A.P. Møller, der byggede virksomheden op fra grunden. I 1965 blev han efterfulgt af sin søn, skibsreder [Mærsk Mc-Kinney Møller](#), under hvis ledelse koncernen ekspanderede inden for mange andre områder end skibsfart. I 1993 overtog skibsreder [Jess Søderberg](#) som den første uden for familien den øverste daglige ledelse. Mærsk Mc-Kinney Møller fratrådte 2003 som formand for bestyrelsen. Ny bestyrelsesformand blev den administrerende direktør i Topdanmark, [Michael Pram Rasmussen](#). Efter uenighed om virksomhedens strategi og ledelsesfilosofi mellem Mærsk Mc-Kinney Møller og dele af ledelsen måtte Søderberg og to andre skibredere forlade virksomheden i 2007. Den øverste daglige ledelse blev derefter overtaget af den tidligere direktør for Carlsberg, [Nils Smedegaard Andersen](#).

GildeHal - tirsdag d. 20. okt. 2009

Forhal med velkomst skål - derefter gildehal som Helge stod for, da gildemester Bodil havde det ene ben i gips og ikke måtte støtte på det. Efter indledning med faneudrulning, startede Helge med at byde os alle velkommen - især Peter Ulstrup, der havde søgt overflytning til Vest-VoldGildet fra 2. Kbh. Gilde.

Helges gildemestertale handlede om efteråret med de dejlige farver, selvom visse personer allerede nu frygter den kommende vinter og mørke tid. Men nuet er smukke naturlige farver. Safterne forsvinder fra buske og træer, den første nattefrost har været over os.



Der indtræder en dvaletilstand, hvor der genopbygges til en ny sæson. Og det starter allerede omkring nytår, hvor der kommer blomster på vor vintersjasmin.

Egernet samler nødder og gemmer dem - pindsvinet og tudser spiser sig fede og går derefter i hi.

Vore standfugle og trækfugle har gavn af de mange bær i haven, og vi fodrer dem til glæde og underhold for os.

Vi mennesker høster også af frugt og grønt, selv om det er rødt. Vi sylter, henkoger, fryser, bager og spiser her og nu friske sager fra jord til bord. Vi pløjer, kultiverer og sår de kommende afgrøder og høster, når det er tiden. Sådan er det i mange af livets forhold.

Og hvor vil Helge hen med det? Landsgildets handlingsplan for de kommende to år nævner bl.a. Friluftsdag 5. sept. 2010.

Det er der lang tid til, men vi må tænke over, hvad det er vi vil og forædle, så der kommer gode frugter ud af vore planer.



Gildet er vor have og vi gildebrødre er gartner i haven, som skal passes og tilses. Visse planter er stauder, der kommer igen år efter år; men skal måske flyttes eller plantes om, for et bedre udbytte. Visse traditioner skal måske have et lignende eftersyn og opmærksomhed.

Nye gildebrødre med nye synspunkter og ideer skal gives plads til glæde og gavn for flest muligt. Og efter det sidste landsgildeting har vi også plantet nye folk på ledelsesposter. Lad dem slå rod og blomstre og sætte frugt, vi kan have glæde af.

Giv dem en change for at få rettet op på økonomien, lad jer inspirere af deres tiltag om et fortsat eksistens af gilderne osv.

Preben Sørensen holdt "5 min. Sct. Georg", hvor han talte om dette at kunne eller turde sige ja eller nej til de opgaver, man kan blive pålagt, og uddybende konsekvensen både af et ja og et nej.

EfterGildeHallen stod gruppe 5 for, hvor vi fik dejlig mad og god underholdning. Vi sluttede aftenen med at danne broderskabskæde.

TAK for en rigtig god aften til GildeLedelsen og gruppe 5.

Inger

Gildemesteren på kniplekursus med foden på støtten



Mixmøde Gruppe B

Preben, Bente, Ketty og undertegnede mødtes hos Annette hin oktober aften. Vi savnede Verner og Bodil.

Vi startede med lidt 'skæbne-fortællinger' eller uforklarlige oplevelser. Hvorfor vågner man lige før en ulykke sker? Hvad betyder det når et spejl falder ned? Hvorfor kan et bord danse? Et glas der kan 'stave'? Nogle af tingene er der nok en naturlig forklaring på. Truxa var ikke så god til tankelæsning, da han skiftede sin kone/partner ud. Den nye kunne nok ikke koderne.

Vi talte om overtro omkring hyldebærbuske. Hvorfor lægger man mønter under en mast på et sejlskib? Hvorfor er det ikke godt med kvinder ombord på et skib? Og hvorfor må man ikke fløjte på et skib? Hvorfor gik sømænd med en guldring i venstre øre, før piercing blev moderne? Gå ikke under en stige.



Vi nævnte også megen overtro omkring nisser. Overtro kommer måske fra uforklarlige/-uforståelige hændelser. Asatro er overtro. Kristendom baseres på virkelige hændelser/beretninger.

Annette sørgede for en fortrinlig realistisk dejlig forplejning uden overtro. Vi siger tusind tak og 'banker under bordet'.

Nils



Aktivitetlauget

LoppeMarked

Det 45. Loppemarked er nu overstået med succes. Ingen har beklaget sig over os, tværtimod var alle tilsyneladende glade. Centret har talt ca. 12.500 besøgende, hvilket også kunne mærkes, når man gik rundt i centret. Der var trængsel, som var det dagene før jul.

Selv om regnskabet ikke er endeligt afsluttet, mener jeg, at vi har et overskud på ca. kr. 49.500, som nu vil blive indsat på Aktivladens konto.

Eget Stade manglede de dyre salgsvarer i sortimentet - der blev arbejdet hårdt for at få kr. 4.490,00 i kassen. Herfra går stadeleje kr. 600,00.

Vi kan nu "hvile på laurbærrene" til næste marked, som finder sted d. 14. marts 2010.

På aktivitetlauget vegne
Jytte M.



Børneloppemarked oktober 2009

I år blev der solgt 45 stader til loppemarked for børn på festpladsen foran Magasin.

Det var et farverigt skue med spændte stadeholder med forældre i baggrunden. Masser af legetøj, spil, sko, skøjter og krammedyr, som nu skulle væk fra barneværelset hjemme, så der bliver plads til noget nyt eller med en anden interesse. Der var en god stemning og megen købelyst, men også mange "osere" som bare skulle se på og få ideer.

Der blev samlet overskydende legetøj ind, som børn ikke ville have med hjem; men gerne ville give til børn i østeuropa, som intet har. Det blev 3 flyttekasser og 4 sorte poser med "godter". Det bliver givet til Projekt Øst, der er en landsforening med hjælp til Østeuropa som særligt indsats område med mange andre forskellige effekter til institutioner der. Helge har kontakt til en lokalafdeling i Ringsted.

ref. Helge





De tre Gratier fra Ulf Jarl



Minister hjælper verdens flygtninge kvinder

I forbindelse med landsindsamlingen for Dansk Flygtningehjælp, der blev afviklet i søndags havde Brøndby besøg af indenrigs- og socialminister Karen Ellemann.

Indsamlerne havde udgangspunkt for Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester, hvor lokal koordinator Helge Andersen, tog imod indsamlerne og udleverede De Hvide Biler, til pengene.

De ca. 40 indsamlere fik udsnit af bykort samt foldere med informationer til de besøgte husstande.

Indsamlerne repræsenterede både høj og lav, kvinder og mænd og børn i klappvogn til en god dag for en god sag.

Det indsamlede beløb i Brøndbyvester og -øster nåede op på ca. 32.000 kr., og det er vi jo rigtig glade for. I Brøndby Strand blev indsamlet et lignende beløb.

Vi ved ikke om det påvirker det indsamlede beløb med et minister besøg; men det er en flot gestus, at Karen Elleman engagerer sig i sagen og finder tid til at besøge sin valgkreds på sådan en dag.

Det er da også dejligt for aktive Brøndbyborgere at opleve en minister på nært hold og notere sig, at det nytter at gøre en forskel med fokus på flygtningekvinder.

Dansk Flygtningehjælp og Sct. Georgilderne i Danmark ved "Vestvoldgildet" har gennem mange år haft et samarbejde om afviklingen af landsindsamlingen. En stor tak til de mange indsamlere der mødte op sikrede et flot resultat.

Helge





Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs. 24.11.09 November-Møde, Gr. 4

Søn. 29.11.09 Kirketur, Gr. 1

Tirs. 08.12.09 Fredslys, Kurt

Lør. 09.01.10 NytårsGildeHal

Lør. 06.02.10 ForårsFest

Tirs. 02.03.10 GildeTing

Lør. 13.03.10 I-Dag

Søn. 14.03.10 Loppemarked i RC



Materiale til **Jan**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Dec. kl. 18**

Lederen i Januar-nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** – gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail: **8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Else Madsen	Hørmarksvej 16	2605 Brøndby	43 45 57 44
Gildeskadm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Tryk:	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Margit Jensen	Bjødstrupvej 35	2610 Rødovre	36 70 56 86